



Stroken



Nr. 5

august

år 2012



Stemningsbillede fra lygteroning kl. 22.00 ifm. Vi Ror Danmark Rundt

Mini-Roning 19. August

Amagerregatta 25. August

ROKLUBBEN ØRESUND – KASTRUP

- Indhold -

03	Medlemsmøde
03	Roklubbens fødselsdag
04	Aftenshowet
04	Pølser på stranden
05	Madpakketur til Københavns havn
05	Madpakketur september - Furesøen
05	Sladderspalten
06	Indbydelse
06	Amager regatta 2012
06	Danish Open 2012
07	Vi ror Danmark Rundt
09	Sankt Hans aften
09	Aftenroning
10	Mini-roer-dag
10	Kilometerjæger
11	Sved-På-Panden roning
10	Pinsetur
10	Røsen rundt
10	Fredagstur
12	Nyt fra Øresunds Ældreroere
13	Teateraften 2013
13	Tolo Roklub
15	Kalender.

Redaktion

Lene Jacobsen (Redaktør)
Hanne Vinther
Kurt Holm

Mail

stroken@roklubbenoeresund.dk

Har du en spændende historie, en vittighed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så mail din historie til os.

Deadline for indlæg til næste Stroke er den 12. September 2012

Genopfriskning af ro beslutninger

Spuling af både:

Det er besluttet ikke at spule både en fast ugedag efter roning, men efter behov. Dvs. trænger bådene til at blive spulet for sand, græs og svanemøj to gange om ugen, så gør vi det. Trænger bådene ikke til at blive spulet, ja, så spuler vi ikke bådene.

Luger og dæksler

Når bådene er tørret af efter roning, **SKAL** luger og dæksler være skruet af og åbne, så båden får luft.

Placering af redningsveste

Det er besluttet, at redningsveste skal ligge på toffelisterne, ikke under dem.

Red.

Rotider

Ro tiderne i år vil være:

Tirsdag og torsdag kl. 17.00

Bestyrelsen

Medlemsmøde i juli

- 1) Vi Ror Danmark Rundt var vellykket trods meget dårligt vejr med regn og blæst. 41 senior- og ældre-roere roede 465 km.

Vi vandt en oppustelig redningsvest af mærket Baltic Winner 150. Redningsvesten kan kun benyttes på én måde; nemlig ved at have den på, når man ror. Det duer ikke at have den liggende i båden som de orange redningsvest. Den oppustelige redningsvest har ingen opdrift i sig selv, og vil gå til bunds i tilfælde af kæntring. Baltic Winner oppustes ved berøring med saltvand eller ved at man selv udløser patronen.

Vi fik prøvet nye ting: Morgenroning med morgenmad bagefter, eftermiddagstur med kaffe på stranden og aftenroning med lygter. Der var en dejlig afslappet stemning i roklubben. Og vi havde en super sankt hans aften.

- 2) Instruktion. Vi har maks. 5 nye roere tilbage. Overvejer instruktion også i august. Alle nye instruktører kom i aktion.
- 3) Røsen rundt opgivet pga. manglende interesse
- 4) Vær med i Kilometerjægerklubben. Tilmelding på opslagstaven.
- 5) Amagerregatta 25. august. Husk at træne. Aftal en distance med holdet, hvor kadancen sættes op. Sportsroning (få pulsen op) frem for transportroning (til/fra klub).
- 6) Mini-roning søndag 19. august. Alle mini-roere, børn og børnebørn er velkomne. Vigtigt at vi får boostet mini-roerafdeling med medlemmer under 25 år, som udløser tilskud fra Tårnby Kommune.
- 7) Tagrenovering på bådehal. 30.000 kr. – levetid 20 år. Vi har fået et særligt lokaletilskud fra Tårnby Kommune til tagrenovering af bådehalstaget:
 - 10.000 kr. fra Kommunen
 - 13.000 kr. fra byggefonden
 - 7.000 kr. fra bådfonden.Arbejdet går i gang til efteråret.

Roklubbens fødselsdag

Tirsdag d. 10. juli 2012 blev Roklubben Øresund 82 år. I den anledning var Roklubben SAS inviteret til fødselsdagslagkage

Inden vi dog skulle nyde, skulle vi lige ud på en lille rotur. Efter at vi var blevet fordelt i bådene, gik turen til Lagunen og tilbage igen.

Der var dækket flot op med hvide duge og fødselsdagsflag. Mette bød os velkommen, hvorefter der blev serveret en lækker buffet med salat, skinke og pasta. Da alle var blevet mætte, var det tid til kaffe og kage. Der var de lækreste jordbærkager samt kiksekage. Uhm det var en lækkerbissen.

Tusind tak til Jeannie og Mette samt resten af festudvalget.

Lene



Red.

Aftenshowet

"Vi ror Danmark Rundt"

Optakten til Vi Ror Danmark Rundt, fandt sted om torsdagen d. 21. juni mellem kl. 18:45 – 20:00, hvor Aftenshowet bragte et indlæg om dansk roing. Lise Pedersen fra Aalborg Dame Roklub skulle interviewes i en robåd, og dertil havde DFfR bedt klubberne om at stille op, så så mange robåde som muligt var på vandet som baggrund.

Poul, Hanne, Birgit Sonne, Anne og undertegnede besluttede at være aktive deltager i dette mediestunt og kørte ind til SAS, hvor vi lånte båd.

Så snart båden var rigget til, tog vi af sted i ro og mag. Vi skulle jo have tiden til at gå, før vi skulle "på". Vi roede via Frederiksholms Kanal forbi Christiansborg og nærmede os Krøyers Plads overfor Nyhavn/Skuespilhuset. Der lå vi så og vuggede lidt, og studerede omgivelserne, og forsøgte i det hele taget at gøre os synlige.

Da der var et stykke tid til kl. 18:45, hvor vi skulle være klar, fortsatte vi ro-turen bagom Holmen. Den tur tog vi så to gange for at få tiden til at gå. Det kunne vi jo ikke blive ved med, og vi nærmede os derfor Krøyers Plads, og lagde os i position til udsendelsen skulle starte. Der lå vi så i dønningerne fra Havnerundfarer, havnebusser og diverse andre småbåde. I starten kunne vi ikke forstå, at der ikke var flere både på vandet, det ændrede sig dog da tiden for optagelsen nærmede sig. Der var bl.a. 2 stk 8-årers. Styrmanden havde godt nok noget at se til, men det havde vi andre sådan set også, da der hele tiden skulle justeres. Så var der lidt skodning der, og roing her, frem og tilbage og om igen.

Endelig nærmede tiden sig, og der begyndte at ske noget. En følgebåd sejlede rundt omkring os og gav os instruktioner, og fortalte hvordan det skulle foregå, med at vi skulle følge efter den båd, hvor Lise P. var med og blev interviewet. Det lød ikke så svært, det kunne vi nok magte, men da de så også sagde, at vi skulle være klar, når rulleteksterne kom på skærmen, så var det lige at vi tænkte, hvordan de mon havde tænkt sig, at vi skulle vide det. Der var ikke noget display udenfor, hvor vi kunne følge med.

Det var dog ikke det store problem, for det gav sig selv. Pludselig roede båden med Lise P. og følgebåd mod Langelinie og vi andre fulgte med. Der var vildt kaos. Vi spærrede for al færdsel i sejlrenden, som er meget snæver ved Skuespilhuset og Krøyers Plads, og vi havde vel kun lige roet 3-4 minutter, så var det hele overstået. Stort ståhej for 3 minutter i Prime time.

Hermed var startskuddet givet til en weekend, hvor vi roede Danmark Rundt.

Lene

PS: Det viste sig, at vi faktisk var synlige to gange under optagelser i Aftenshowet. Det var da meget godt gået. ☺

Pølser på Stranden

Atter i år vil der blive lejlighed til at nyde de snart så velkendte pølser på stranden.

Tirsdag den 28. august 2012 vil Bent, Leif og jeg, som sædvanlig stille en grill op ved slæbestedet i Lagunen. Her vil man så kunne købe pølser, kartoffelsalat og drikkevarer til de sædvanlige priser for tirsdagsspisningen. Så nu er det bare at møde op i klubben kl. 17:00, for at få en rotur med tilhørende mad.

Hvis man ikke ønsker at ro, så mød op ved slæbestedet omkring kl. 18:00.

Vel mødt.

Jytte



Madpakketur til Københavns Havn

Søndag den 12. august kl. 10.00

Sammen med Roklubben SAS og måske også Dragør Roklub ror vi ror fra Kastrup langs Amager Strand, udenom strandparken og Benzinøen, og igennem Lynette løbet ind i Københavns havn.

Evt. kort kaffepause (og tissepause) i Langliniehavnen.

Vi ror forbi Operaen og Det Nye Skuespilhus, og ror igennem den smalle Christianshavns kanal. Vi krydser havnen ved den Sorte Diamant og ror igennem Frederiksholms Kanal forbi Christiansborg, bagom Holmen og til Trekroner Fortet, hvor vi spiser sen frokost. Retur til Kastrup gennem lagunen.

En tur på ca.30 km (10 km fra/til Kastrup til/fra Havnen og 10 km rundt i Havnen).

Husk en stor madpakke og drikkevarer samt kaffe/kage.

Regn med tilbagekomst omkring 17.00-18.00 tiden.

Hvis vejret driller, ror vi fra Roklubben SAS.

Tilmelding på opslagstavlen senest torsdag den 9. august.

Hanne Vinther
Tlf. 4034 7535



Madpakketur september – Furesøen

Vi regner med, der bliver en søndagstur den 2. september på Furesøen sammen med de øvrige roklubber fra Ronetværk København. En tur på ca. 20 km på den smukke sø; en helt anderledes fornemmelse at ro på "tungt" søvand frem for Øresunds salte vand.

Vi finder ud af fælles transport til Furesø Roklub.

Hold øje med opslagstavlen midt august for tilmelding.

Mvh/Hanne

Sladderspalten

Til Sved-på-panden roning i Hellerup havde super-roer Kurt glemt sine robukser og stillede til Jyttes fortrydelse op i underbukser! Nu venter man spændt på SPP-dommerbordets dom for denne forseelse! Nicolas Bendtner fik jo 750.000 kr. i bøde for at flashe sine underbukser i en fodboldkamp ...

Rygtet vil vide, at den sorte båd, som ligger udenfor Sundby Havn, bebos af en polak, som ror i land i en lille jolle for at tage sin cykel videre. Cyklen er parkeret på det nordligste molehoved på Kastrup Strandpark.

NN

INDBYDELSE

Lørdag den 25. August er der igen Amager Regatta mellem roklubberne på Amager. Amager Regattaen afholdes af Roklubben SAS. Første løb er kl 13 med mål ud for Roklubben SAS med gratis tilskuerpladser.

Under kaproningen er der "social event" med Regatta Café, hvor der kan købes sandwich, kaffe og kage samt drikkevarer.

Efter kaproningen mere "social event" ved Regatta Caféen med kolde øl, vand, vin samt hyggesnak.

Og endelig Amager Regatta festmiddag med bar, præmieoverrækkelse og lidt musik. Programmet ser således ud:

Kl 19.00 Festmiddag

Kl 20.30 Præmieoverrækkelse

Kl 21.30 Baren åben med musik og eventuelt "lidt polka".

Festmiddagen består af en lækker 3 retters menu med forret, buffet og dessert til 200 kr. pr. person.

Tilmelding på opslagstavlen senest tirsdag den 14. august.

AMAGER REGATTA 2012

Løbsrækkefølgen til Amagerregattaen er:

Løb 01. kl. 13:00	Dreng/piger, single sculler,	750 m
Løb 02. kl. 13:15	Blandet senior (max. 2 herrer), 4-åres,	1000 m
Løb 03. kl. 13:30	Damer, single sculler,	750 m
Løb 04. kl. 13:45	Blandet ungdom, 4-åres,	1000 m
Løb 05. kl. 14:00	Senior herre, 2-åres,	1000 m
Løb 06. kl. 14:15	Old girls (+35 år), 4-åres,	1000 m
Løb 07. kl. 14:30	Kanin herre, 2-åres,	750 m
Løb 08. kl. 14:45	Blandet +60, 4-åres,	750 m

Pause

Løb 09. kl. 15:15	Senior dame, 4-åres,	1000 m
Løb 10. kl. 15:30	Herre, single sculler,	1000 m
Løb 11. kl. 15:45	Kanin dame, 2-åres,	750 m
Løb 12. kl. 16:00	Grand old boys (+50), 4-åres,	750 m
Løb 13. kl. 16:15	Grand old girls (+50), 2-åres,	750 m
Løb 14. kl. 16:30	Old Boys (+35), 4-åres,	1000 m
Løb 15. kl. 16:45	Senior dame, 2-åres,	750 m
Løb 16. kl. 17:00	Senior herre, 4-åres,	1500 m

HUSK KLUBTRØJER

Red.



Lørdag den 8. september afholder Skovshoved Roklub sammen med DFfR det første åbne danske mesterskab i Coastal rowing.

Vi har set Beach Volley, Beach Football, Beach Handball og kajakroning med start og mål på stranden. Nu lanceres Beach rowing! Banen bliver en trekantkaben med to langsider tæt på Bellevue Strand og med start/mål på stranden, således at roerne skal løbe ud til deres både i vandet, komme op i dem og begynde at ro. Ved mål skal deltagerne forlade båden og løbe en strækning på stranden hen til mål-linien.

Læs mere på www.skovshoved.dk.

Der vil også være mulighed for at stille op i 4-årers inrigger mix senior løb.

Red.

Vi Ror Danmark Rundt

Pressemeddelelse

(sendt i uddrag i Amager Bladet den 10. juli):

Roklubben Øresund har roet Danmark rundt!
- sammen med små 2.000 andre roere fra hele Danmark.

Hen over den forgangne Sankt Hans weekend var Roklubben Øresund med i den landsdækkende event "Vi Ror Danmark Rundt" - et motionsarrangement der forener motionsroere i hele Danmark med landsholdet og øvrige eliteroere. Desværre var vejrguderne denne gang heller ikke det allerbeste af "Ro-Danmark" særlig venligt stemt, og utrolig mange klubber har måttet melde "hus forbi" mht muligheden for overhovedet at komme på vandet - men alligevel har det samlede antal roede km sneget sig op på omkring 45.000 km.

"Det har været en weekend, som har budt på anderledes ro-oplevelser. Kl. 06.00 var der morgenroning efterfulgt af hyggeligt morgenbord i klubben, om eftermiddagen var der rotur med landgang på stranden med kaffekurven under armen, og om aftenen kl. 22.00 var der roning med lygter. Og selvfølgelig fejrede vi Sankt Hans aften med middag, bål og båltales. Vi har fået rørt os, og samtidig har vi haft noget at være fælles om sammen med 2.000 andre roere. Det sker ikke hver dag!" siger Hanne Vinther, formand for Roklubben Øresund.

Ideen med arrangementet var at ro så mange kilometer som muligt langs Danmarks kyststrækninger, åer og søer: 41 roere i Roklubben Øresund fik roet 465 kilometer på de tre dage.

1) Alt i alt er der på landsplan indrapporteret meldinger om knap 45.000 kilometer, roet af næsten 2.000 roere fra 77 roklubber.

2) Første gang alle danske roere sammen forsøgte at "ro Danmark rundt" var i 2008, hvor 2.497 roere præsterede i alt 63.000 km. Heller ikke dengang var vejret velvilligt indstillet.

"Ærgerligt, at vi igen skulle drilles af vejret, men bortset fra det er alt forløbet godt. Roklubberne har haft nogle gode arrangementer og har mange steder formået at kombinere med forskellige Sct. Hans arrangementer og få noget godt ud af det - og det var jo også et af formålene. Vi har heller ikke denne gang haft nogen uheld eller skader, og alt taget i betragtning er vi i arbejdsgruppen rimeligt godt tilfredse" fortæller Lise Pedersen, en af idemagerne bag "Vi Ror Danmark Rundt". *"Der er da arbejde med at tilrettelægge og koordinere arrangementet, men når vi hører, hvilken glæde og værdi det har givet i den enkelte klub så tænker jeg: OK, det er værd at have med at gøre ..."*

Billeder og logo til fri redaktionel afbenyttelse kan hentes på www.virordanmarkrundt.dk.

Citat slut.

Vi Ror Danmark Rundt var vellykket trods meget dårligt vejr med regn og blæst. 41 senior- og ældre-roere roede 465 km i Roklubben Øresund. Et fint samarbejde, hvor vi lærte hinanden bedre at kende.

Vi fik prøvet nye ting: Morgenroning med morgenmad bagefter, eftermiddagstur med kaffe på stranden og aftenroning med lygter. Der var en dejlig afslappet

stemning i roklubben - måske en idé fremover at have en sådan aktivitetsweekend i juni måned? Og vi havde en super Sankt Hans aften med lækker mad, Irenes båltales om Frk. Fornæs og kvinder i dansk roning, bål samt midsommersang.



Muntre bemærkninger

Adda: Nu vi ror Danmark rundt, kan jeg så blive sat af i Skagen? - det er længe siden jeg har været der.

Birgit Ø. svarede kollegerne mht. hvad hun skulle lave i weekenden. "Jeg skal ro Danmark Rundt!"

Kollegerne spurgte: "Kommer du så på mandag?"

Morgenroning

Fredag morgen kl. 06.00 gjorde to 2-års klar til weekendens første rotur. Den ene båd trodsede bølgerne fra øst og roede en 10 km tur i Lagunen. Den anden båd vendte om efter 1 km rotur, da holdet mente, bølgerne var for høje.



Efter roturere var der morgenmad i klubben med blødkogte æg, lune rundstykker, kaffe/juice og "En Enkelt".

Formiddagstur

Fredag kl. 10.00 drog fem modige roere mod Dragør med Klabaftermanden i baglugen. "Nu er det da holdt op med at regne småt!", konstaterede Adda. Og det skal jeg da love for! Det øsede ned. Jeg har aldrig set vandfald fra lufthavnens arealer, men den formiddag fossede regnvandet fra landingsbanerne ud over spunsvæggen. I Dragør slog Strandjægerne/motorbådsklubben døren op, da de så os. Kom dog ind i tørvej! Jeg har aldrig været inde i deres klublokale, som ligger i stuen i samme bygning som Dragør Roklub. Et nydeligt lokale, og en hjertelig velkomst, som vi honorerede med "En Enkelt".

Tilbage i klubben kunne vi konstatere, at vi var "våde til skindet", som man siger.



Søndag formiddag – outriggerroning og sikkerhedsøvelser

Vi skulle jo lige få øjne efter Sankt Hans aften, så turen startede kl. 11.00. Vi var fire roere, så Ingolf tog gigsculleren, og vi andre tre tog en 2-åres. Det småregnede ... men en OK tur i Lagunen, hvor vi gik i land midt på sandøen og fik en varm tår kaffe og "En Enkelt". Mødte vi nogen? Ja, trods den mørke himmel, blæst og lidt regn, mødte vi tre dykkere i march med oppakning på ryggen – de var ude at træne til et eller andet? Flere fædre med baby i barnevogn og en del løbere. Jo, der er liv 24 timer i døgnet i Kastrup Strandpark.

Eftermiddagstur

Lørdag eftermiddag var vi en 4-åres og en 2-åres, som var klar med eftermiddagskaffen og kanelneglene. Solen skinnede og der var en god medvind udenom Kastrup Strandparks sandø, hvor flere firmaer var på strandtur. Ved Italiensvej på Amager Strand var der Beach Handball turnering, så mange har set robådene passere.

Vi gik i land på Amager Strand ved Kastrup Fortet, hvor vi fandt læ. Her nød vi solen og eftermiddagskaffen.



Egentlig var det jo meningen, vi skulle øve os i at ro outrigger, iføre os redningsveste i vandet og svømme mellem årer, men vandtemperaturen lå på de 16 grader, så det fandt vi ikke attraktivt.

Så det tætteste, vi kom, var en entringsøvelse, da Birgit S. i stedet for at træde op i båden, væltede baglæns ud i vandet. Heldigvis befandt vi os på en vanddybde på 30 cm, så vandskaden var begrænset. Men PLLLLASK! sagde det.

Søndag eftermiddag – aflyst!

Sidste tur skulle gå søndag eftermiddag, men her sagde vejrudsigten: Massiv regn - og det passede! Så vi blev enige om at kalde det en dag og slutte Vi Ror Danmark Rundt i tørt rotøj!

Hanne Vinther



Sankt Hans Aften

Det kan ikke være rigtigt. Foråret har lige sluppet grebet om os, og så er det allerede Sankt Hans – midsommer.

I år faldt Sankt Hans på en lørdag, hvilke jo er heldigt i mange henseender, man kan f.eks sove længe næste dag ☺. Om fredagen havde vi indledt det landsdækkende "Vi Ror Danmark Rundt", hvilke jo også betød, at vi skulle ud og ro denne dag. Vi tog af sted kl. 13. En 4-årers og en 2-årers. Vi tog nordpå til Lagunen, hvor vi på tilbageturen holdt pause og fik en tår kaffe og nogle kanelgifer. 2-årers sætte kursen mod roklubben, det var nemlig nogle fra festudvalget, og de skulle hjem og gøre klar til om aftenen. Vi andre tog en ekstra tur omkring Lagunen.

Vel hjemme i klubben igen, var det tid at gøre sig klar til festen, som startede med en lækker forret med krabbesalat, hovedretten af salat med frugt, kartoffelsalat og kød fra grillen, samt til dessert, grillede bananer med is og andet tilbehør. Inden vi fik set os om var det tid til at tænde for bålet.

Med det brændende bål som baggrund holdt årets båltaler Irene tale. Hun påstod godt nok, at det var genbrug fra for ca. 9 år siden. Det blev hun dog ikke klandret for, da den tale sagtens kunne tåle at blive genbrugt. Efter talen var det tid til Midsommer sangen.

Der kom mange muntre antydninger fra mændenes side om, at nu måtte vi se, hvor mange der blev tilbage af os kvinder. Det kunne jo være, at nogle af os fløj til Bloksbjerg. Det var dog ikke tilfældet, til gengæld fløj kineserne om ørerne på os ☺

Herefter fortsatte festen klubben.

Stor tak til festudvalget for en dejlig aften.

Lene

Aftenroning

Fredag kl. 22.00 mødtes 11 forventningsfulde roere til en aftenur.

Efter en dag med både regn og rigtig god vind, viste vejret sig fra sin bedste side. Vinden havde lagt sig, så det næsten var havblik, og der var en høj flot himmel med nogle enkelte skyer. Meget bedre kunne det ikke blive. Stemningen var høj, og megen latter var der. Efter nogle forklaringer på, hvorfor det var en rigtig god ide, at tænde for agterlygten på land, kom vi af sted.

Tempoet var stille og roligt, der var ingen grund til at skynde os, da det jo var aftenroning. På et tidspunkt ventede vi længe på en båd. Det viste sig, at de havde haft nogle tekniske vanskeligheder ved skift og med et sæde. Jeg har ingen yderlig kommentar, men morsomt var det.

Vi holdt kollektiv pause nede ved hullet. Kurt havde taget en Bindeballe med. Det blev vel modtaget af alle. Det var nu blevet så tilpas mørkt, at de medbragte stormlygter blev tændt. Det var ret hyggeligt.

På hjemturen var det svært at skelne, hvor hver båd var. Vi blev mødt med et lyshav fra land, som gav nogle lange refleksioner på vandet. Det gjorde også, at man mistede lidt fornemmelsen for, hvor langt ude man var, men så var det heller ikke værre. Vi kunne til tider høre stemmer og kunne nogenlunde fornemme, hvor de andre både var. Det var en helt fantastisk aften, som godt kan tåle at blive gentaget.

Lene



Mini-roer-dag

Så holder roklubben igen en familiedag.
Det bliver den **19. august 2012**.

Den dag inviterer vi alle vore miniroere og andre "roerbørn" til at hygge sig i klubben og på vandet sammen med deres forældre/bedsteforældre. Så de kan opleve, hvorfor far, mor, bedstemor og bedstefar tilbringer så megen tid i roklubben.

Kl. 10.00 roning
Kl. 12.00 grillpølser og is

Er man lille af statur og f.eks. under 8 år, så får man en plads hos styrmanden på styrmandssædet. Ellers får man et rosæde og en åre i en 4-åres. Husk endelig redningsveste til de små.

Men tilbudet gælder også alle de voksne "børn". Flere af vores roere har jo børn omkring de 20 år! Tag dem med i roklubben denne dag – så laver vi nogle super hold med de unge mennesker.

Kurt, Jytte, Birgit, Ingolf og Lene J. er primus motorer i dette arrangement. Men har du lyst at hjælpe – evt. også med at være "flåabe"; altså hjælpe med at sikre bådene har styrefart – så meld dig på listen på opslagstavlen.

Vi garanterer alle en super ro-oplevelse! Og forhåbentlig rekrutteres nye mini-roere til afdelingen! Antallet af mini-roere er "uhyggelig" vigtig mht. størrelsen af vores kommunale driftstilskud, som kun honorerer medlemmer under 25 år.

Tilmelding til Mini-roer-dag på opslagstavlen senest tirsdag den 14. august.

Rohilsen fra arangørerne.



Kilometerjæger 2012

De af jer, som måske ikke ved, hvad ovennævnte betyder, kan vi fortælle, at det drejer sig om en gennem mange år lang tradition, som begge Øresund klubberne har været fælles om.

Hvert år inden Standerhejsningen – hvilket vi så af forskellige årsager ikke har nået i år – bliver der hængt en liste op på tavlen, hvor man kan skrive sig på og dermed indmelde sig i denne "klub i klubben".

Man skal tage stilling til, hvor mange kilometer man forventer at ro i den indeværende sæson, og så gælder det om at komme så tæt på som muligt. Det skal lige nævnes, at det ikke er en konkurrence roerne imellem, men en god måde at udfordre sig selv på.

For hver kilometer man kommer over eller under målet, skal man betale 1 krone, så det gælder om at ramme rigtigt. Pengene går til afholdelse af kilometerjæger fest, hvor kun dem fra listen kan deltage. Altså ingen passive roere eller ægtefæller.

Når man har skrevet sig på listen, er det bindende, og man forpligter sig til at betale det skyldige beløb + standardbeløbet på kr. 50,00, der er ens for alle, uanset om man kommer til festen eller ej.

Festen afholdes fredag den 25. januar 2013

Der hænger en tilmeldingsliste på tavlen. Vi håber, at rigtig mange vil deltage.

Rohilsen fra
"Kilometerjæger/Kilometerjæger festkomiteen"

Sved-På-Panden Roning

10 kilometers motionskaptioning

Så er der 3 ud af 7 gange SPP-roning tilbage:

Torsdag 16. august Hellerup Dame Roklub

Onsdag 29. august Roklubben SAS

Fredag 7. september Hellerup Dame Roklub

Start fra 17.30. Sidste hold skal senest være i mål kl. 20.00.

Roklubben Øresund har p.t. tre hold med i Sved-På-Panden roning. Vores grand old boys 2-åres klarer sig bedst med en tid på 0:59. Vores mixed old girls/boys 4-åres ror på 1:08, og vores grand old ladies 2-åres ror på 1:13 – ikke noget at prale af, men vi gør alle vores bedste.

Der er langt op til de førende hold, hvor en 2-åres ror på 0:50 og en 4-åres på 0:46. Vi kan heller ikke gøre os gældende i konkurrencen om forbedringspoints, så vi må holde os til sloganet: "Det drejer sig om at deltage – ikke nødvendigvis at vinde!"

I stillingen ligger 569 KR-2 i top med 155 points, 4 points foran 27 ARK "To-åre'pedoen", som igen er 3 points foran KR 577 "Gondolen".

Her efter sommerferien håber vi at få et kanin-hold med til SPP. De nye roere starter i en separat kanin-klasse, og skal ikke kæmpe med de "professionelle" roere.

Hanne Vinther

Pinsetur d 27. maj 12.

Vi var 14 roer fra SAS og Øresund, der mødtes kl. 03.10 i SAS roklub.

Vi fik bådene i vandet og roede mod Lynetteløbet. Der var mørke skyer mod slusen, men heldigvis skyfrit, den anden vej, hvor vi skulle hen.

Vandet var blikstille, og vi var helt alene på nær nogle få mennesker, der var på vej hjem fra fest. Vi roede forbi 2 unge fyre, der, da de så os, begyndte at synge nationalsangen. De var ikke mere fulde end at de kunne teksten.

Vi roede ud til Lynetteløbet, hvor de 4 både lagde sig tæt på hinanden og ventede på, at solen skulle stå op. Vi fik kaffe, te og en lille en(eller 2) til halsen.

Det var den skønneste morgen og lidt efter lidt kom solen frem. Det var meget smukt. Har billeder på min mobil, hvis nogen vil se dem.

Vi var heldige med vejret, kunne ha' været overskyet. Vi roede nu tilbage via Christianshavn kanal, hvor en af bådene gjorde holdt ud for lagkagehuset, hvor de købte morgenmad.

Vi andre fortsatte hen til SAS roklub. Min båd roede hen til slusen, da det var længe siden, Ingolf havde været derhenne.

Da vi lagde til hos SAS, kom der den dejligste duft af æg og bacon. Meget fornemt. Vi fik et dejligt morgenbord på terrassen, som vi nød, og lidt over kl. 08.00 kørte Mogens og undertegnede hjem. Det havde været en dejlig tur, og den kan varmt anbefales.

Birgit Østergaard

Røsen Rundt - Aflyst

Røsen Rundt, som blev arrangeret sammen med Dragør Roklub, er aflyst resten af sæsonen. Dette pga. manglende opbagning til arrangementet.

Lene

Fredagstur

Årets første fredagstur med spisning fandt sted d. 15. juni. Hele ugen havde vi holdt øje med vejrudsigten, som ikke lovede det bedste vejr. Vi var dog optimistiske, og håbede på det bedste.

Fredag oprandt. Det blæste en rigtig god vind. Hvad enten vi tog til Lynetten eller Dragør for at spise, så ville det ikke blive en fornøjelig tur. Vi besluttede derfor, at vi ville tage en ro tur til Lagunen og tilbage igen, klæde om og køre til Kystens Perle for at spise. Som sagt så gjort.

Næste fredagstur finder sted d. 17. august.

Lene

Nyt fra Øresunds Ældreroere

Og de bar stadig øl ind ...

Jubilæumsfesten den 6. juni blev en stor succes. Det nye festudvalg havde, sammen med et par fra det gamle festudvalg, arrangeret en fin buffet med fisk, andebryst og en meget flot lagkage med et billede af alle ældreroerne (næsten alle). Efter at alle havde fundet deres plads ved hjælp af festudvalgets specielle bordkort, og vi havde fået stillet den værste sult med den første ret, holdt formanden den officielle jubilæumstale.

Vilhelm startede med at ønske alle velkommen, særligt vore gæster; formanden for Roklubben Øresund Hanne Winter, på hvis initiativ det hele, i samarbejde med ældresagen, var startet for 15 år siden, og Rigmor der dengang i maj 1997 havde været med i den første båd. Men Vilhelm nævnte også at vi jo fejrede to jubilæer, da det netop nu var 5 år siden vi startede "Øresunds Ældreroere" som en selvstændig roklub under DFfR. Formanden fremhævede særligt det gode sammenhold og det gode humør, der kendetegner vores roklub, og det engagement der er hos de enkelte, når vi fx i vinterhalvåret laver diverse reparationer i huset og deltager i vedligehold af bådene. Han kom også ind på den ildhu medlemmerne lagde for dagen i forbindelse med prøverne til idrætsmærket, det tegner til at blive en solid succes. Så takkede Vilhelm festudvalget og deres hjælpere, for det gode arbejde de havde lavet for at få en god fest op at stå.



Til sidst takkede formanden den netop afgangende bestyrelse Peer, Bjarne og Finn, der jo havde stiftet "Øresunds Ældreroere" for deres arbejde gennem de 5 år hvor klubben nu havde eksisteret, for uden dem havde der, efter formandens mening, ikke været nogen Øresunds Ældreroere.

Til sidst ønskede formanden alle en god fest.

Roklubben Øresunds formand Hanne Vinther, der jo som nævnt havde taget initiativ til starten på ældreroning i Øresund for 15 år siden, benyttede i sin tale lejligheden til at gøre reklame for "Vi ror Danmark rundt" og inviterede ældreroerne til at deltage.

Festen fortsatte med sange, harmonikamusik og det sædvanlige gode humør, særligt den gamle Carl Viggo Meinckle sang "Og de bar stadig øl ind" gjorde stor lykke.

(Tak Finn A. for referatet, - ærgerligt man ikke selv kunne være med).

Hjemmesiden ...

Alle må formodes at have set hjemmesiden, men skulle der være nogle enkelte, der endnu ikke har opdaget den, bør I absolut overveje at tage et kig, - det er en guldgrube af oplysninger - ikke mindst det nye medlemskartotek med billeder. For en ældre dame som undertegnede er det en stor hjælp at få sat ansigt på alle vore - især - nye medlemmer. Vores Web Master Johnny fortjener en bådfuld ros for sin kreativitet.

Apropos kreativitet ...

Har I bemærket vores flotte vignet? - Det er eksformanden, Finn, der har leget lidt med sin fortid som reklamemand, - med et ganske flot resultat, ikk' ? Seriøst med lidt humor, - sådan kan det bare gøres, når man er professionel.

Roning ...

Selvfølgelig skal vi da også have lidt med om roningen her halvvejs gennem sæsonen. Selvom nogle måske ikke synes, at sommeren har været en af de bedre, har dette dog ikke influeret på aktiviteten hos ældreroerne - masser af dejlige ture er gennemført. En del medlemmer har taget rodelen af idrætsmærket, der er blevet instrueret, aflagt besøg ved Lynetten såvel som i Dragør og meget mere - så ingen klager herfra !

Sct. Hans Aften var vi nogle og tyve ældreroere, der havde sagt ja tak til Roklubben Øresunds invitation til at deltage i deres arrangement, - og det skal siges meget tydeligt, - vi havde en pragtfuld aften - tak for den.

Og så kom 4. juli - den mest fantastiske sommerdag, man kunne forestille sig og netop dagen, hvor vi skulle grille i Lagunen. Jytte og Bent (som sidste år i smoking + waders !!) og deres hjælpere gav os alle en dejlig oplevelse. Og så slog vi vores egen rekord igen, - 42 roere var i bådene - kan det være bedre ?



(se flere billeder på hjemmesiden)

Tilbage er kun at sige: Fortsat god rosæson med rohilsen fra

Mary

Teateraften 2013

Lørdag den 2. marts skal vi i teateret og se love-rock musicalen "HAIR" på Østre Gasværk.

Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.



HAIR er alle rockmusicals moder. Nu i dansk stjerneopsætning af et power-show med vilde blomster i håret.

HAIR hvirvler dig ind i et kogende hippie-univers med psykedeliske farver, stoffer i lommerne og fri sex i drømmene. Generationsfesten inviterer dig på det vildeste trip!

Forestillingen starter kl. 17.00. Efter nogle fornøjelige timer i teateret, tager vi i klubben og får noget godt at spise.

Og så til den mere alvorlige side af sagen:

Vi har reserveret 40 billetter á 300 kr. i Gruppe C (længst ude i siden, men med fri udsigt). Billetterne betales forlods ifm. Standerstrygningen.

Maden koster 125 kr. og betales om aftenen. Evt. overskud går til bådfonden.

Opslag med tilmelding og betalingsdetaljer kommer på opslagstavlen i september.

Else Marie Kristensen & Hanne Vinther

Tolo Roklub

Mandag den 7. maj 2012 så en ny roklub dagens lys. En kreds af roere, der tidligere har været i Grækenland for at ro, var mødt frem til den stiftende generalforsamling i Tolo Roklub.

Lidt baggrund:

I 2008 var Søren Uldall chauffør og ansvarlig for transporten af 6 stk. 2-års inriggere fra Danmark til Grækenland og retur. I 2011 var Bo Markussen yderligere med som chauffør, og turarrangør. Vi brugte XENI Camping som udgangspunkt for de 2 ture, og efterlod i 2011 en båd, med navnet "LEUDO" købt af Dragør Roklub, i Tolo, hvor vi også fik forbindelse med ejeren af Hotel Taverna Romvi, Antonis. Den efterladte båd er p.t. placeret hjemme under Antonis' private bolig, under skarp bevogtning af 2 rottweilere!!

Når bådene er udlejet, vil de være placeret i et hotelkompleks i en halv kælder, der bruges til opbevaring af de borde og stole, som om sommeren står på stranden, og hvor flere deltagere i ekspeditionerne i 2008 & 2011, med stort velbehag har siddet og indtaget op til flere måltider bogstavelig talt med fødderne i vand!!

Tolo Roklub blev født ved hjælp af bl.a. roere fra Roklubben SAS, Dragør Roklub, Roklubben B&W, Roklubben Skjold, Københavns Roklub, Hellerup Roklub og Skovshoved Roklub. Endvidere har roere fra Fredensborg Roklub, Roklubben Øresund, Aalborg Dame Roklub, Aalborg Roklub og Lyngby Dame Roklub vist deres interesse i medlemskab af Tolo Roklub. Endvidere har vi allerede nu fået tilsagn om støtte fra enkeltpersoner og firmaer.

Tolo Roklub er ikke bare en roklub, men også formidler af dansk kultur. Ferie roning er mere end roning, det er oplevelser såvel på vand som på land.

Vi vil som dansk/græsk roklub forsøge at binde bånd mellem dansk og græsk kultur på vand og land. Vi vil tage kontakt til græsk/dansk forening henblik på et samarbejde, så dansk ro-kultur kan blive formidlet på en ny og spændende måde.

Kontingentsatserne blev fastsat som følger:

Indmeldelsesgebyr for alle: kun ved første indbetaling)	kr. 50,00 (betales
Passivt kontingent:	kr. 75,00 årligt
Aktivt kontingent:	kr. 150,00 årligt
Leje af båd i Tolo	kr. 500,00 pr. sæde pr. uge

Den 21. maj var vi på Ærø og hentede 2 både, vi har erhvervet fra Dansk Forening for Rosport. Disse både DAN og MARK er p.t. placeret i Dragør Roklub, hvor der er nogle småting, der skal repareres/efterses.

Vi forestiller os at der vil blive taget initiativ til at investere i et par kajakker. Ligesom der også skal købes lidt udstyr.

Bestyrelsen blev sammensat som følger:



Formand: Bo Markussen, medlem af Dragør Roklub, Skovshoved Roklub og Roklubben SAS.
Næstformand: Carsten Høy Andersen, medlem af B&W Roklub.
Kasserer: Søren Uldall, medlem af Skanderborg Roklub og Roklubben SAS.
Sekretær: Eva Birkved, medlem af B&W Roklub

Såfremt I ønsker at høre mere om Tolo Roklub, så kan vi tilbyde at komme til klubben og fortælle mere, for aftale om møde kan I kontakte Søren Uldall tlf.: 28 89 79 23, eller Bo Markussen tlf.: 30 42 37 87.

På Tolo Roklubs vegne
Bo Markussen

Billedet viser bestyrelsen samlet hos XENI Camping dagen før køreturen hjem til Danmark i 2011:

Efterskrift:

Jeg har været i Grækenland i 2008 og ro med udgangspunkt fra Tolo.

Tolo ligger i kort afstand fra Athens lufthavn, og kan nås med almindelig busforbindelse.

I Tolo er der mulighed for overnatning på hotel, i camping hytter/lejligheder og i telt. Vi overnattede på Xeni Camping i nogle hytter/lejligheder med "hårdt" tag, senge, toilet og bad.

Fra Tolo kan man vælge at ro en ugestur langs kysten, eller – som vi gjorde – vælge en stjernetur, hvor vi hver dag roede ud til forskellige destinationer og hjem til campingpladsen. Jeg anbefaler det sidste, hvor man kan overskue vindforhold fra dag til dag. Der er mange interessante ture at ro. Hvem har f.eks. prøvet at ro på Taverne og spise frokost?



Bemærk robåden fortøjet til molen ...

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Hvis I gerne vil høre mere, så kommer Søren og Bo gerne forbi Roklubben Øresund og fortæller om mulighederne. Slut august og begyndelsen af september er et foretrække af hensyn til temperaturen.

Hanne Vinther

Husk at sætte X i din kalender



august

1	on	
2	to	
3	fr	
4	lø	
5	sø	
6	ma	
7	ti	Medlemsmøde
8	on	
9	to	
10	fr	
11	lø	
12	sø	Madpakketur
13	ma	
14	ti	
15	on	
16	to	SPP – Hellerup
17	fr	Fredagstur
18	lø	
19	sø	Mini-roer-dag
20	ma	
21	ti	
22	on	
23	to	
24	fr	
25	lø	Amagerregatta
26	sø	
27	ma	
28	ti	Pølser på stranden
29	on	SPP – SAS
30	to	
31	fr	

september

1	lø	
2	sø	Madpakketur
3	ma	
4	ti	Medlemsmøde
5	on	
6	to	
7	fr	SPP – afslutning
8	lø	Danish open 2012
9	sø	
10	ma	
11	ti	
12	on	Deadline stroken
13	to	
14	fr	
15	lø	
16	sø	
17	ma	
18	ti	
19	on	
20	to	
21	fr	
22	lø	
23	sø	
24	ma	
25	ti	
26	on	
27	to	
28	fr	
29	lø	
30	sø	

oktober

1	ma	
2	ti	Medlemsmøde
3	on	
4	to	
5	fr	
6	lø	
7	sø	
8	ma	
9	ti	
10	on	
11	to	
12	fr	
13	lø	Copenhagen Harbour Race
14	sø	
15	ma	
16	ti	
17	on	
18	to	
19	fr	
20	lø	
21	sø	
22	ma	
23	ti	
24	on	
25	to	
26	fr	
27	lø	Standerstrygning
28	sø	
29	ma	
30	ti	
31	on	

november

1	to	
2	fr	
3	lø	
4	sø	
5	ma	
6	ti	
7	on	Deadline stroken
8	to	
9	fr	
10	lø	
11	sø	
12	ma	
13	ti	
14	on	
15	to	
16	fr	
17	lø	
18	sø	
19	ma	
20	ti	
21	on	
22	to	
23	fr	
24	lø	
25	sø	
26	ma	
27	ti	
28	on	
29	to	
30	fr	