



Stroken

Nr. 1

Januar/Februar

2009



Generalforsamling

tirsdag den 10. februar 2009 kl. 18.30.

Se dagsordenen inde



"Her hviler
gammelt nag"

INDKALDELSE

TIL

GENERALFORSAMLING

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler tirsdag den 10. februar 2009, kl. 18:30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg:
 - a. til bestyrelse i henhold til lovene (formand, rochef, materialeforvalter – rochef og materialeforvalter modtager ikke genvalg)
 - b. 2 suppleanter. (Lene Jacobsen og Wickie Gjesing er villige til genvalg)
 - c. 2 revisorer.
 - d. 1 revisorsuppleant (Kim Westphall er villig til genvalg)
8. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 18. januar 2009

Roklubben Øresund

Lene Jacobsen

Næstformand

Generalforsamling

Jeg kan forstå, at der er opstået lidt forvirring med hensyn til ordlyden i indkaldelsen til generalforsamlingen i forbindelse med ny formand.

Det beklager jeg, og skal hermed skynde mig også at tydeliggøre, at Roklubben Øresund også skal have en ny formand. Bestyrelsen har ingen forslag.

Lene Jacobsen

Næstformand

Medlemsmøde den 6.1.2009

Den ny båd ankommet

Den ny 4-åres inrigger a la Kongedyb II er ankommet til Roklubben Øresund. Båden er indpakket i plastik, så man ikke umiddelbart kan se den, men det ser ud til, den har en smuk detalje omkring valg af forskellige træsorter i forskellige nuancer. Totalprisen inkl. fire årer og moms er 191.000 kr.

Båden døbes til vores standerhejsning lørdag den 28. marts kl. 11.00. Tilskud fra A.P. Møllers Fond, Nordea og Turborgs Grønne Fond er modtaget.



Bådklargøring

Bådklargøring går planmæssigt. 4-åres Kongedyb II er afhentet af bådbyggeren for reparation af bord indvendigt. Skovshoved Roklub, som lavede skaden, er indstillet på at dække omkostningen, som skønnes at blive under 5.000 kr. Af andre større reparationer kan nævnes, at 4-åres Øresund skal have et nyt bord.

Juleroning

Syv Øresundere og én roer fra Dragør Roklub lånte både i Roklubben SAS og roede ind til B&W Roklub lørdagen før jul. Trods modvinden hjem var turen en stor succes, hvor Københavns Kredsen serverede gløg og æbleskiver på Langeliniehavnen.

Hanne Vinther

Klaubautermandsfest

Lørdag d. 21. februar kl. 15.00

I år holdes Klaubautermandsfesten i Roklubben Øresund.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.

Svømmeprøve



Fredag d. 13. marts kl. 18.00 vil der være mulighed for at aflægge svømmeprøve i svømmehallen på Korsvej Skole. Vi tager nogle årer med, så der vil være mulighed for at svømme mellem 2 årer og ved selvsyn konstatere, hvor meget de egentlig kan holde oppe – prøv det – det er en rigtig god øvelse. Vi vil også tage nogle redningsveste med, så du kan prøve at tage vesten på i vandet.

Forårsrengøring

14. marts 2009

Traditionen tro skal roklubben gøres klar til sæson start. Hvorfor der er forårsrengøring lørdag d. 14. marts 2008, kl. 9.00.



Der startes med morgenmad, hvorefter opgaverne bliver delt ud.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.

NB: jo flere jo bedre og jo hurtigere går det.

Bowling

Der vil blive holdt et bowling arrangement den 14. marts 2009 om aftenen efter forårsrengøringen. Vi taler her om både bowling og spisning. Når vi har arrangementet på plads får I nærmere oplysninger.

Betina og Lene



Vintermarch søndag den 22 marts

I lighed med sidste år vil Jytte, Bent og undertegnede lave en „gåtur“ langs stranden søndag den 22 marts i klubben kl. 10.00.

Vi samles i klubben og derefter spadserer I i samlet flok ned af Strandvejen, bagom Bryggergården, gennem den nye lystbådehavn, ud af Strandpromenaden i Strandparken, og videre ned til „bunkeren“ udfor Øresundsvej.

Herefter kan man gå direkte hjem eller hvis de ca. 8 km. ikke er nok, gå til enden af Strandvejen ca. 10 km. Tilbage i klubben fra kl. ca. 11.00 står vi så klar med gløgg eller glüwein.

Kl. 12.00 kan man så nyde sin medbragte madpakke. Drikkevarer, som øl, vand og snaps kan købes i klubben.

Så tag familien, børn og hunde, venner og søskende med den dag og få en hyggelig tur langs vandet, sammen

med de øvrige medlemmer fra klubben. Ældreerne er også meget velkomne.

Der kommer en liste op i klubben, for at vi kan se hvor mange vi skal købe ind til.. Er I ikke skrevet på listen, så mød op alligevel.

Pris pr. deltager er 20,- kr. Evt. overskud går i bådefonden

Leif

Standerhejsning og bådedåb

Lørdag d. 28. marts kl. 11.00



Standeren hejses kl. 11.00 og vi døber vores nye båd. Herefter bydes traditionen tro på en lille en. Efter den indre opvarmning er det tid for omklædning og sæsonens første rotur.

Efter roturen vil der fælles frokost.

Madpakketure 2009

Igen i år tager jeg initiativ til madpakketure hver den første søndag i måneden i samarbejde med Roklubben SAS. Formålet er at ro lidt længere ture (ca. 30 km) og få set andre farvande end lokalfarvandet.

Typisk er der start søndag kl. 09.00 og hjemkomst kl. 18.00, hvis vi skal gennem Slusen. Ellers start kl. 10.00 og hjemkomst kl. 17.00-18.00 stykker. Så STOR



madpakke og drikkevarer skal medbringes. Og hvad der medbringes til fælles bedste i form af hjemmebag eller hjemmegjorte bittere/snapse o.lign. er yderst velkomne, altid!

Datoerne står fast. Turene kan ændre sig afhængig af vejret:

3. maj Tur til Ishøj fra Roklubben SAS

7. juni Saltholm rundt fra Roklubben Øresund (kan blive rykket afhængig af sydhavstur)

5. juli Amager Rundt fra Roklubben SAS (45 km – laaang tur)

2. august Tur fra Kastrup til SAS/Københavns Havn.

6. september Kredsens tur på Furesøen

I år er Amager Rundt medtaget på opfordring fra flere „gale“ roere.

Notér datoerne i din kalender allerede nu!

Hanne Vinther

40 34 75 35

Juleroning

Lørdag d. 13. december 2008 tog 7 gæve og friske Øresund roere og en enkelt dragørgenser af sted på den årlige gløgg og æbleskive tur.

Vejret var ok, taget årstiden i betragtning. Dvs. gråt, trist, koldt og blæsende. Det holdt os nu ikke tilbage. Da der er „langt“ til B&W roklub, holdt vi behørigt pause midtvejs, hvor det blevet rådet bod på dehydreringen. Som gode ro-kammerater blev der sunget fødselsdagssang for Poul, der forsøgte at forbigå begivenheden i tavshed dog uden den store succes.

Vel ankommet til B&W kastede vi os over den varme gløgg og æbleskiverne. Vi måtte dog vente lidt, idet vi var kommet for tidlig.

Vi havde hørt i vejrudsigten, at det ville blæse op senere på dagen, og ganske rigtigt, da vi kom ud fra den varme gløggstue, peb det noget. Vel ankommet til SAS roklub kunne vi så ønske hinanden en fortsat god weekend og se frem til resten af dagen på sofaen med tv'et tændt, det havde jo været en ganske udmattende tur!!

Lene

Julefrokost

Sidste tirsdag inden jul var der julefrokost i roklubben.



Køkkenholdet og alle hjælpere fik smagt på juleøllet fra Øens nye supermarked Lidl. Juleøllet hed „Karlen“ – og den var også udmærket!

Palms havde igen i år sponsoreret Linieakvavit og laks. Jeg havde sponsoreret yderligere en snaps, og så 1 kasse juleøl, og Claus sørgede for oceaner af chokolade fra ét eller andet konkursbo. Men ellers var der ingen finanskriser, der kradsede lige ved den lejlighed ...

Imellem retterne opførte 11 af roklubbens medlemmer Hans Peters Jul. Og heldigvis igen i år endte denne frygtelig sørgelige julehistorie godt, og det blev alligevel jul på den gamle gård. Tak til alle aktører og de tre fortællere.



Mandelgaverne åd Lene og Preben sig til, og det var igen Jytte og Kurt Holm, som havde sponsoreret præmierne. Det var i år nogle sjove håndmalede skåle med havbunden som motiv inkl. 1 stk. bitterflaske. Holms havde fået lov til at melde fra mht. levering af



flæsketeg til årets julefrokost, da de var på et længere visit i USA jul/nytår over. De sendte dog de bedste hilsner, som blev læst op.

Som noget nyt blev flæsketegen tilberedt på grillen i gårdhaven, hvor Allan og Kim frøs med anstand

Også Anne Weichardt bidrog foruden med ris a la manden med en sjov kort redegørelse for øllets historie.

Wickie havde sørget for at Lisette med hendes ny hjælper kunne deltage i årets julefrokost. Vi kvitterede med, at Lisette fik lungebetændelse dagen efter.

Endelig fik vi også sunget et par korte sjove julesange.

Så det var med manér, vi fik ønsket hinanden en rigtig glædelig jul.

Hanne Vinther

Kilometerjægerfest

Hej Alle roere både yngre som ældre. Jeg takker igen for en dejlig aften, der var en så god stemning lige fra start og jeg skal lige sige at snakken gik ved alle borde.

Så skal vi snart ud og ro det bliver godt.

Vi ses. Rohilsen fra Jytte

Kære Rokammerater

Anne og jeg takker for mange gode år, dage og timer i Roklubben Øresund, og ønsker jer held og lykke i fremtiden.

Vi er meget kede af den udvikling sagen om ældreroerne har taget, for vi har intet imod Roklubben Øresund eller dens medlemmer, „kun“ noget mod aftalen med ældreroerne.

Den er fundamentalt forkert i forhold til vores filosofi om, hvordan en klub skal drives.

Min beslutning om at melde mig ud var ikke en pludselig indskydelse men velovervejet, første gang jeg luftede tanken er over et år siden, inden sidste ordinære generalforsamling.

Jeg har ved flere lejligheder luftet tanken i løbet af året, men Anne har holdt mig tilbage og opfordret mig til at tage „kampen“ op.

Der er et ordsprog der siger at „kan man ikke lide lugten i bageriet, må man finde et andet“

Vi ønsker Roklubben Øresund held og lykke fremover.

Hilsen

Anne og Jan

Øresunds Ældreoroere

Svar til Anne & Jan Palm

Som jeg også sagde til generalforsamlingen, er jeg godt tilfreds med, at Øresunds Ældreoroere er en selvstændig forening, som ikke reducerer tilskuddet fra Tårnby Kommune. P.t. eneste løsning på problemet.

Men jeg mener, Roklubben Øresunds bestyrelsen må bringe spørgsmålet op idrætspolitisk via Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning. Det kan ikke være rigtigt, at tilskudsordningerne tvinger klubberne til at sende de ældre ud af foreningerne og skabe en konstruktion i form af en selvstændig forening. Efter min mening har vi hårdt brug for at få hjælp til vedligehold af hus og både fra folk, som har tiden og lysten. Vi må arbejde på, at medlemmer over 60 eller 65 år opnår en status, som ikke belaster klubbernes økonomi. Det er vigtigt, at vi holder gang i os ældre! En opgave, som Roklubben Øresund også må påtage sig. Men medlemsgruppen skal

ikke have stemmeret på Roklubben Øresunds generalforsamlinger. Det skal være de aktive seniorroere, som tegner roklubben.

Mht. argumentet med at mange seniorroere heller ikke ror mere end én gang om ugen og alligevel betaler fuldt kontingent, kan jeg kun sige: Så se dog at komme i gang med at ro nogle kilometre, nyd sporten, det gode vejr og godt kammeratskab, og derved få fuldt udbytte af kontingentet!

Der er ikke brug for at gå i hi. Der er brug for kræfter, som trækker fremad og får nye tanker til klubbens udvikling. Og mht. til budet på hvorfor medlemmer forlader roklubben skulle være „klike-dannelse“, tror jeg ikke en døjt på det. Så vidt jeg er orienteret, kæmper alle klubber indenfor DFfR med samme problem. Det er bare frustrerende, at ingen tilsyneladende ejer de vises sten, og ved hvor vi skal sætte ind.

Jeg takker Anne og Jan for rigtig mange gode timer sammen. Og inderst inde håber jeg, at I vender tilbage til Roklubben Øresund og er med til at styrke klublivet igen.

Jeg har sorg i sindet, men agter fortsat at trække fremad for Roklubben Øresund, som giver mig mange dejlige oplevelser og uvurderlige venskaber.

Hanne Vinther

PS

Husk at melde børn/unge under 25 år ind i Roklubben Øresunds mini-roerafdelingen og knyt dem til klubben allerede i en tidlig alder. Jo flere medlemmer, vi har under 25 år, jo mere driftstilskud får vi fra Tårnby Kommune.

Øresunds Ældreoroere

v/Ingolf Pedersen (frit efter modtagen email)

Jeg har noteret mig resultaterne af afstemningerne på den ekstraordinære generalforsamling samt indholdet af ovenstående indlæg.

Generalforsamlingsbeslutningen er åbenbart sådan, som klubbens medlemmer ønsker det.

Tidligere var klubbens motto „fra vugge til krukke“ og nu er det ændret til „fra Skjold Burne til urne“.

Venlig hilsen Ingolf

Øresunds Ældreroere

v/Steen

Først skal jeg nok lige fortælle hvem jeg er, til dem der er kommet til inden for de sidste ti år. Jeg er en landsby tosse fra Søvang i Dragør, altså en af dem der betaler fuld kontingent uden at bruge roklubben.

Jeg var taget til Generalforsamling, fordi der var nogen der fortalte mig at der var problemer med ældreroerne, hvilket jeg ellers på afstand altid havde synes var et udmærket tiltag til den hensygnende klub, men der skulle jeg tage så grueligt fejl.

Der var en underlig stemning. Som det første oplæste Finn fra ældreroerne en fornem lovprisning til ældreroerne, men denne blev dog straks modsagt fra anden side i salen. Diskussionen bølgede frem og tilbage og det var vanskeligt at få et helt klart billede af hvad problemet egentlig var, det var jo lidt ærgerligt for det var jo derfor jeg var kommet.

Efter et stykke tid havde ældreroernes modstandere efterladt mig med et indtryk jeg bedst kan beskrive således:

Det er urimeligt at ældreroerne kommer her og gør roklubben hyggelig om onsdagen, det er der ikke tradition for i Øresund. Vi har igennem mange år forsøgt at få folk til også at komme i klubben om onsdagen, bla. ved at arrangerer onsdagskaproninger ol, men det er aldrig lykkedes, og så er det jo nok fordi vi synes at det skal være sådanne, og så skal en flok ældreroere sandelig ikke komme her og gøre det festligt at komme om onsdagen, må vi ikke være fri. Ældreroerne må passende melde sig ind i klubben og så komme og more sig sammen med alle andre, de må dog kun more sig halvt så meget for de betaler kun halvt kontingent, så derfor må de f.eks. kun komme til halvdelen af festerne.

Derud over må vi opfordre bestyrelsen til at man kraftigt henstiller til ældreroerne om at lade være med at gå i vejen når fuldt betalende roere ønsker at vedligeholde klubben. Det kan ikke nytte noget, at de går og reparere vindskeder, udskifte vinduer i både hallen eller lapper huller i taget når et fuldt betalende medlem vil bruge sin sparsomme fritid til at rydde op i kondirummet. Der er i roklubben en lang tradition for at frivillig arbejdskraft ikke er til at opdrive og det skal de ikke komme her at lave om på, mange en material-/husforvalter er blevet de

ensomste mennesker på denne jord ved ordene „gider i ikke lige hjælpe med at...“. En så væsentlige ting som nye vinduer kan man f.eks. ikke sådan bare gå i gang med, uden det mindst har været behandlet på tre medlemsmøder hvor alle vi andre har fået mulighed for at komme med passende ukvalificerede kommentarer.

Det kan godt være jeg ikke helt havde baggrundsmaterialet i orden, men det blev ikke mere klart på denne generalforsamling – og dog der var vel primært to ting der var grunden til det hele – ældreroerne betaler kun 400 kr. om året og så det værste - de havde brækket en åre.

Det er selvfølgelig uheldigt med den åre, og andre mente også at sagen kunne have været håndteret bedre, men det er ikke første gang i klubbens historie at der er sket skade på klubbens materiel – da jeg startede i klubben var der stor ballade omkring en der havde trådt gennem et bundbræt i bar ophidselse i forbindelse med et motorbådsløb, han måtte ro med foden i hullet hele vejen hjem, det var også en stor sag den

gang, men ærlig talt, det kan ikke nytte noget at vi smider folk ud hver gang de laver en skade.

Generelt synes jeg at det er lidt svært med „en klub i klubben“ og det er da heller ikke mit indtryk at ældreroerne ønsker det sådanne, men på grund af fjollede tilskudsregler er det åbenbart hensigtsmæssigt. Hvad der bekymrer mig mere er nok de særprægede konstellationer, der opstår, når man forsøger at regulere det manglende kontingent i form af restriktioner.

Ældreroerne må f.eks. kun ro om onsdagen, det vil sige at hvis vi sidder fire mand en lørdag og pønser på at tage på en stille udflugt til

strandparken for at besigtige den opvarmede minimalistiske bade mode, og der så kommer en ældreroer forbi, så må vi ikke inviterer ham med på denne kulturelle udflugt fordi det er uden for mimrer kortets gyldighedsperiode. Dermed er bade moden blevet opvarmet til ingen verdens nytte, og vi får ingen frisk luft, men bliver igen henvist til side9 eller patteguf.dk.

Det virker meget firkantet på mig, og endnu mere absurd synes jeg det Bliver, når man skriver at ældreroerne kun må deltage i festerne efter aftale. Hvad

er det man er bange for? Er det så skræmmende at danse til et enkelt nummer med Grethe Sønck, eller Marguritte Viby, eller frygter man det skal udvikle sig som de gamle ungdomsfester hvor det halve af Kastrups ungdom dukkede op, er man bange for at Tårnbys plejehjem, for at plejerne kan få en fri aften, vil sende horder af beboere med dropstativer og rollatorer, så vi igen må have store dørmænd til at holde de mest rabiate og voldelige væk.

Jeg synes selvfølgelig, at det er trist at man på grund af en tilskudsregel har set sig nødsaget til at danne en separat forening, men når det nu er sådan, så synes jeg at man skal betragte vores ældreroere som kammerater på lige fod med alle andre. Jeg sad ved siden af Arne S, ham har jeg kendt siden jeg var ung – og dengang synes jeg han var gammel. Nu er jeg gammel og Arne er tusse gammel, men vi har dog været venner i snart 38 år. Det tror jeg også jeg kan blive med ældreroerne, men det er svært, når vi ikke må ro eller gå til fest sammen. Det er et eller andet sted det, der er med til at gøre roning lidt specielt, når vi kombinerer bådene uden at skele til alder, eller andre skavanker.

Grundlæggende tror jeg at dette handler om at 400 kr. måske er i underkanten, men det er vanskeligt at gennemskue den endelige beregning, da man skal tillægge det manglende tilskud, fratrække kontingenter til ro-foreninger, tillægge kontingenter til ældresagen og protese foreningen, div. forsikringsordninger, samt runde det hele op med Peo's alder. Jeg oplever bestyrelsens forslag som en forøgelse af kontingentet med 100 kr. hvilket efter nogles beregninger svare til 700 kr./år og modforslagene gik på 900 kr./år for et fuldt medlemskab. Jeg mener man skal lade det være ved det for i år, så kan vi jo øge kontingentet over en årrække til et niveau hvor vi alle er lige utilfredse, og lad os så se at komme videre med at udvikle vores klub.

Jan mindede mig om en gammel Stroke forside, et billede af en gravsten hvor der stod „her hviler gammelt nag“ – det kunne være vi skulle lave sådan en igen.

Med Roer hilsen

Fra en landsbytossen

Steen

Nyt fra ældreroerne

Så er halvdelen af vintersæsonen gået, og vi mødes alligevel hver onsdag, og gør os nyttige og hygger os sammen. Vi har fundet forskellige ting, som trængte til en kærlig hånd, De udvendige døre får nye fyldinger, vandhaner efterses og afkalkes, Johnny går rundt med sin malerspand og pensel og pynter op, bl. a. har køkkenet fået sig en ordentlig omgange, sternbrædderne skal også have en omgang, udslagsvasken ved herretoiletet renses og siddefladerne i saunaen bliver skrubbet, og der kommer ophæng til vægtskiver i kondirummet, så I kan jo nok se, at der sker noget. Men der er også tid til det sociale. Nogle friske piger tager sig en travetur og kommer tilbage med røde kinder. Hver den første onsdag i måneden er der fællesspisnin, hvor tre mænd står for serveringen, og ellers er der kaffe bord, og er der nogle, der har haft fødselsdag er der dømt kage. u er vi frem til kilometerjægerfesten sammen med klubben, den plejer altid at være god.

Holger“.

Få Stroken via mailen

Vil du gerne have Stroken hurtig, så skriv til stroken@roklubbenoeresund.dk og oplys din email adresse, så vil du få den automatisk, når den er udgivet.

Red.



**Deadline for indlæg til næste Stroke er
den 10. marts 2009**