



Stroken

Nr. 4

Juni

2008

En madpakketur på Ama'r



Medlemsmøde 3. juni 2008

Tilmelding til lagkageroning er d.d. Det er bindende tilmelding. For dem der ikke deltager i Lagkageroningen vil der være almindelig klub-aften.

Torsdag d. 5/6 er der ingen roning pga. Grundlovsdag.

Sct. Hans: Der vil være bål på græsset samt fællesspisning- Der er endnu ikke planlagt noget. Folk tager selv mad med. Tilmeldingsliste bliver hængt op. Sølvbryllup: Et stort tillykke skal lyde til Nonnie og Kim samt Klaus og Lise i anledning af deres 25 års bryllupsdag.

Et stort tillykke skal også lyde til Leif i anledning af hans 60 års fødselsdagen.

Indbrud: Der har igen været indbrud i klubben, hvor der bl.a. er blevet stjålet kaffe. Værst er det gået ud over hoveddøren.

Rengøring: vi står uden nogen til at komme og gøre rent. Eventuelle interesserede skal henvende sig til husforvalteren.

Næste deadline for Stroken er tirsdag d. 10. 6.

Danmark Rundt: Den 20., 21. og 22. juni ror vi Danmark Rundt. Der vil være korte og lange ture som man kan melde sig til – hold øje med opslagstavlen. Det drejer om at ro så mange km som muligt i disse dage.

Der gives lodder og gevinsten er en ny båd.

Ældreroerne har fået lov til at ro om fredagen.

Samme weekend får vi besøg af Stralsund som også kan bidrage med nogle km. Red.

Tuborgs Grønne Fond

støtter indkøb af 4-åres med 10.000 kr.

Vi har modtaget tilsagn fra Tuborgs Grønne Fond om 10.000 kr. i støtte til indkøb af den 4-åres inrigger, vi har bestilt til levering fra bådbyggeren i 2009.

Madpakketure

søndag den 6. juli og 3. august

Hver den første søndag i måneden er der madpakketur, dvs. en heldags rotur på ca.30 km, hvor vi hver især medbringer madpakke og drikkevarer til en hel dag fra kl. 10.00 til kl. 17-18.00.

Vi satser på at ro Saltholm rundt søndag den 6. juli. Lykkes det ikke, bliver det forhåbentlig søndag den 3. august. Det skal være næsten vindstille for, at vi roer rundt om Saltholm.

Hvis vinden er vestlig eller bare ikke for kraftig fra øst, har vi alternativt mulighed for at gå sydover mod Dragør/ Fortet/Sydstranden eller nordover igennem strandparken og ind til Lynette havnen. Eller kombinere de to ture: Først den ene vej til frokost – og så den anden vej til eftermiddagskaffe.

I tilfælde af vestlig vind kunne turen også gå Amager Rundt, men det er 45 km, så det er en rigtig laaang tur, og kræver at vi ror fra Roklubben SAS kl. 09.00 for at komme ud gennem slusen.

Tilmelding på opslagstavlen torsdagen før søndagsturen. Husk vadesko til Saltholmsturen.

Madpakketurene arrangeres sammen med Roklubben SAS, og vi plejer at være 10-15 roere af sted.

Madpakketuren i juni

Den første søndag i juni roede tre 4-åres – i en kombination af SAS og Øresundsroere – fra Kastrup og ind til Københavns Havn, hvor vi fandt tre havfruer.

Den første havfrue så vi på Langelinie-krydtogets-kajen ved statuen af isbjørnen. Her er opstillet en ca. 2 m høj



grå sten havfrue med store struttende bryster. Jeg vil tro, det er sådan amerikanerne forestiller sig, den lille havfrue ser ud: Ikke helt på størrelse med Frihedsgudinden i New York, men alligevel en anseelig størrelse.

Den anden havfrue så vi omme bag Langelinie ved Midtermolen. Her står en uhyggelighed af en havfrue på

en stendynge ude i vandet med baggrund på land af en statuepark af forvredne menneskelignende figurer. Det vil tage år at vænne sig til havfrue nr. 2.

Havfrue nr. 3 var den gammelkendte lille yndefulde havfrue ved Langelinie. Den er stadig den pæneste – og mest rigtige ifølge eventyret om den lille havfrue.

Sult og tørst begyndte at melde sig, og holdene satte kurs med Roklubben SAS i Sydhavnen. På vejen kom vi forbi Operahuset og Det Nye Skuespilhus, som klæder hinanden på hver side af havnen. Igennem Christianshavns Kanal og rundt om hjørnet ved Den Sorte Diamant/bibliotek.

I Sydhavnen skyder etagebyggeri op over alt – og tæt opad hinanden; alt for tæt! Fisketorvet, som før syntes kæmpestort, er nu gemt bag lejligheder ud til Havnen. Og ved Slusen ved Sjællandsbroen er der dukket en hel ny bydel op lige henover de små fiskerhuse ned til vandet.

I SAS fik vi hurtigt ommøbleret bænke og borde, så vi kom i skygge – for det var godt nok fint solskinsvejr den søndag. Alle roste maden og valget af drikkevarer. Selvgjort er velgjort!



I følge internettet skulle dette være den ældste madpakke!

På hjemturen roede vi gennem Frederiksholms Kanal forbi Kongens Bryghus, Christiansborg og Holmens Kirke. På grund af lavvande stak Agnete fra

undervandsskulpturen i kanalen hovedet oven vande. Det havde ingen af os set før. Vi krydsede havnen ved Udenrigsministeriet, og roede bagom Holmen langs Christiania, hvor vi kunne se, en ny Fristad er begyndt at skyde op ud til vandet.

Vel tilbage i Kastrup var vi enige om, at det havde været en dejlig tur, men at vi alle var trætte og ømme i lænden efter at have skvulpet rundt i diverse kølvandsbølger hele dagen. Alt, hvad der kunne sejle, var på vandet – både i Havnen og ude på Øresund. Men hvis ikke sejl- og motorbåde, vandski og jetski skulle være på vandet sådan en skøn sommerdag, hvornår skulle de så?

Johnny prøvede at lokke nogen til at ro til Dragør med Klabaftermanden. Den var der ingen, der hoppede på Hanne Vinther

Sved-På-Panden Roning (SPP)

Så er 3. af 8. runders 10 kilometers SPP afviklet. Der er over 30 hold med fra Københavns Kredsen hver gang. Der ros enten i 2- eller 4-åres. Enten i Sydhavnen eller ved Hellerup. Der ros i to heats; første start kl. 17.30. Alle hold skal være i mål senest kl. 20.00.

Roklubben Øresund har 4 hold med. Tre 4-åres og én 2-åres – og vi må sige, vores resultater ikke rækker til placeringer. Vi kan simpelthen ikke hamle op med hverken de trænede unge fra KR, ARK og DSR eller de trænede oldinge fra SAS og HDR.

KR har bedste roede tider for de 10 km i både 4- og 2-åres; nemlig hhv. 00:42:25 og 00:50:04. Vores bedste tid for en 4-åres er 00:50:15.

Nå, men vi har stor fornøjelse af at være med, og vi får god træning. Der sker noget! Der er mange både på vandet! Der er liv på kajen! Og godt kammeratskab – også klubberne/konkurrenterne imellem.

Næste og 4. runde SPP er torsdag den 26. juni i Hellerup. Så er der sommerferie, hvorefter vi starter i Roklubben SAS i Sydhavnen igen onsdag den 6. august – og her er der mulighed for kaniner at være med, og så være med de fire sidste gange.

Er du kanin fra i år, og har lyst til at prøve kræfter med kaniner fra andre roklubber, så kontakt rochef Allan Elgaard.

Hanne Vinther

PS: „SPP-Nørder“ kan se regneark med holdenes kønsfordeling og handicap-beregningen på www.roningkbh.dk

Tutten

Ny læsere (medlemmer) kan begynde her!

Tutten er navnet på vores køkken, hvor medlemmerne hver tirsdag året rundt skiftes til at lave mad til klubaften kl. 20.00.

P.t. er vi ca. 16 stykker, som skiftes til at have en Tutvagt. Det vil sige, man har en Tutvagt en tirsdag hver tredje måned. Det kan alle overkomme! En let anretning tirsdag sælges for 25 kr., og det er uanset om det er ostemadder, smørebrød eller varm mad. Og vi får rigtig dejlig og meget forskellig mad. Tak for det!

Har du lyst til at blande dig i „det gode selskab“ i Tutten, så kontakt mig.

Hanne Vinther

Klabautermanden – „The True Story“

I sidste nummer af Stroken beskrev jeg, hvordan den



nye Klabautermand så ud, efter at den gamle var forsvundet.

Nu er den gamle Klabautermand – i form af et gult træhoved - dukket op igen!

Det viser sig, at Dragør i sidste sæson havde udlånt både til Ishøj Roklub for en aftentur til Kastrup Strandpark. Ishøj Roklub havde så tjenstvilligt taget Klabautermanden med ind til os, men havde ikke forstået, hvor den skulle stilles. Så de havde stillet Klabautermanden i hjørnet af vores bådehal ved porten, frem for i hjørnet af gårdhaven ved døren.

Ak ja! Således har Klabautermanden stået i vores bådehal siden sidst på rosæson 2007 og til nu. Vi fandt den ikke engang til forårsrengøringen i marts, hvor der ellers blev ryddet grundigt op over alt. Den havde vist gemt sig i en spand ...

Pinligt, at Dragør Roklub „snyder“ og lader en anden roklub ro deres tur ind til Kastrup, og pinligt at vi ikke har fundet det gule hoved før!

Nå, men vi må jo videre

Og det skal jeg da love for! Dragør roerne har i år været særdeles aggressive. De ror stort set hver dag, og ror hele tiden Klabautermanden tilbage til Øresund til overnatning. Ja, nogen dage har Klabautermanden været frem og tilbage mellem Kastrup og Dragør flere gange på samme aften.

For dem, som ikke måtte vide det, går kampen om at undgå, at Klabautermanden overnatter i ens roklub ud på, at klubben skal af med en øl for hver nat det gule hoved overnatter i klubben. Dragør Roklub og Roklubben Øresund holder så en fælles frokost efter standerstrygning, hvor alt det gode øl nydes.

Altid hyggeligt, når de to klubber mødes til gastronomisk tour-de-France og udvidet ølsmagning! Og sjovt har vi det jo i hverdagen, når vi driller hinanden med at anbringe Klabautermanden i hhv. Dragør og Kastrup. Og så giver det jo en øget ro-aktivitet, som er grund idéen bag Klabautermanden.

Som regnskabet ser ud lige nu, ser det ud til Roklubben Øresund for første gang taber dysten i år, hvis vi da ikke tager os sammen og kommer nogle flere gange til Dragør med Klabautermanden.

Hanne Vinther

Kilometerstatistik

Der findes en opdateret kilometerstatistik på roklubbens hjemmeside - skynd ind og se, hvor meget du har roet!

Sladderspalten

Hørt ved SPP: Båd 9.. Det varer lidt med starten. Vi skal lige have ispindene væk. Ispinde er lig med en stime af kajakroere.

Deadline for indlæg til næste Stroke er den 5. august 2008