



Stroken

Nr. 4

September

2007

Rejsebrev fra Isbjergenes Rige



September medlemsmøde

Bagsværd Ro-stadion

Gladsaxe byråd har besluttet, at de sammen med Danmarks Naturfredningsforening vil arbejde for en fredning af Bagsværd Sø. Ro-stadion skal fortsætte med at eksistere, og man vil derfor invitere DIF til at deltage i arbejdet.

Hvis Bagsværd Sø fredes, er det tvivlsomt, om der kan afvikles store stævner her fremover. Udover banedybde bliver der et problem med tidssvarende tilskuerpladser. I dag er tilskuerpladserne blot nogle trin, som er lagt ind i græsbrinken uden overdækning.

VM

Når vi er ved Bagsværd, så fik Danmark jo ved WM i München et verdensmesterskab i letvægt dobbelt sculler for mænd samt en bronze i samme disciplin for kvinder. Danmark var repræsenteret med 9 hold.

Grill i lagunen

Tirsdag den 14. august var der grill i Lagunen. Bent, Jytte og Jøns havde transporteret borde, bænke og grill over på stranden og serverede pølser, kartoffelsalat m.m. for de tilroende medlemmer. Vejret var fint, og det var igen i år en stor succes. 31 til spisning. SAS's marathon-trænende hold kom forbi, men havde ikke tid til at spise. Som „sædvanligt“ tog Bent i mod bådene iklædt smoking; denne gang tilføjet rød sydvest og kulørte bånd i jakkens knaphuller. Meget festligt.

Kanindåb

Kanindåben 18. august blev aflyst, da for få kaniner havde meldt sig. Ælde-roerne døber den 12. september selv de 4 nye medlemmer, de har fået i år.

Amagerregatta

Amagerregattaen blev afholdt i Dragør den 25. august. Normalt deltager fem klubber, men B&W havde helt trukket sig ud en uge før, og så endte Roklubben Øresund på en sørgelig fjerde plads, selvom rochefen havde gjort alt for at vi kunne stille hold i de fleste løb. Men det rækker ikke kun at stille hold – de skal også gerne have en god placering. Eneste sejr i år blev Grand Old Girls, roet af Lena og Anne Palm.

På medlemsmødet talte vi lidt om pointberegning og antal baner. Øresund foreslår, at der kun er 5 baner til Amagerregattaen; én bane for hver klub – også for at undgå lavt vand på den inderste bane ud af de nuværende 6 baner, som det er tilfældet f.eks. i Havnen. Men mere træning bør også kunne ændre resultatet for vores vedkommende – det må vi jo nok indse. Problemet er, at sommerferien er rykket godt ind i august, hvilket gør, at roerne først er tilbage i klubben til træning omkring 14 dage før Amagerregatta.

Weekendtur til Nakskov

Se tilmelding på opslagstaven til weekendtur til Nakskov Roklub den 22-23. september. Det er Wickie, der er primus motor herfor.

Klabautermanden

Det frygtelige er sket: Klabautermanden er væk! Måske han har taget hyre på andre fartøjer? Rochefen kontakter Dragør Roklub, så vi får en erstatningsfigur at ro frem og tilbage med indtil slutningen af september. I alle fald afholdes Klabautermandsfest i Dragør Roklub den 17. november, hvor vi spiser en god frokost og smager på noget fremmed øl sammen med roammeraterne fra Dragør Roklub.

Otter Grand Prix - vinteraktivitet

Vinterens månedlige ro-ergometer-turnering starter efter standerhejsningen 5. november. Distancerne er de samme som sidste år, bortset fra sidste gang i marts, hvor det plejer at være marathon distancen. Den er nu ændret. Hold øje med opslagstavlen for tilmelding og aktuelle ro-datoer.

Hanne Vinther

Ansøgning

Roklubben søger en ungdomsleder!

Skulle nogen kende en person, der kunne tænke sig at blive ungdomsleder i Roklubben så kontakt bestyrelsen.

Det gælder træning/roning med unge mellem 12 til 18 år, mandage og onsdage året rundt.

Vi har kontakt til en skole der gerne vil ro, men vi starter ikke noget op, før vi har en leder, der vil stå for dette. Vi har folk der gerne vil hjælpe til.

Standerstrygning

Vi starter dagen med roning kl. 12.00

Standeren stryges kl. 15.00.

Galla fest med middag kl. 18.00

Standeren stryges lørdag den 27. oktober kl. 15.00.

Efter formandens tale og standeren er strøget serveres „knastrelak“ i klubben. Om aftenen er der galla fest med middag, pris og tilmelding se opslagstavlen i klubben. For dem der gerne vil slutte året af med en rotur, er der afgang kl. 12.00.

I forbindelse med standerstrygningen er der nogle traditioner, som vi elsker.

Tirsdag den 23. oktober serverer Anne W og Käthe aspargessuppe og

Tirsdag den 30. oktober serverer Michael H og Arne P porter og pølser.

Det glæder vi os til!

Klabautermanden

Som flere af jer ved, er Klautermanden forsvunden den 09. august på vej fra Dragør til Kastrup.

Rygtet forlyder at et medlem af Dragør Roklub bad nogle medlemmer fra Ishøj Roklub om at ro Klautermanden til Kastrup. Ishøj var på gæsteroning i Dragør den aften. Klautermanden er ikke set siden.

Da der mangler nogle dage før hans rejse slutter i år (30. sept.) har vi besluttet at erstatte ham (midlertidig) med en trænisse. Den kan ses fra den 11/9 i klubben.

Indbrud

Vi har desværre igen haft besøg i klubben af ubudne gæster. Natten til lørdag 8/9 er de kommet ind via hoveddøren. Der er stjålet kr. 50,-. Skabene i omklædningsrummene er tømt ud på gulvet. Skulle nogle mangle noget så kontakt bestyrelsen.

Indbruddet er meldt til politiet.

Tutten

På medlemsmødet i september meldte en række medlemmer sig til at tage én Tutvagt ca. hver anden måned, så vi er sikre på, at der er én eller anden form for mad hver tirsdag kl. 20.00.

Øvrige medlemmer opfordres til at spørge Tutvagten, om der er noget de kan hjælpe med – eller minimum hjælpe med at tage service ud efter spisning og sætte i opvaskemaskinen.

På medlemsmødet var vi enige om, at vi mener spisning til klubaften tirsdag er vigtig, så vi kan bibeholde og udbygge det sociale liv i klubben – og ikke have et klubliv som i mange andre roklubber, hvor medlemmerne kommer og går omklædte uden at tilbringe anden tid i klubben, end når de træner.

Hanne Vinther

Weekendtur til Sydhavsøerne

Nakskov Fjord, den 22. & 23. september 2007.

Nakskov Fjord kaldes Danmarks ø-rigeste fjord. Den er 12 km dyb med hele 10 store og små øer, samt en 7,5 km lang krumodde, Ude på fjorden er der året rundt mulighed for spændende naturoplevelser.

Der overnattes i Nakskov Roklub, hvor vi også vil låne både.

Hurtig tilmelding skal ske til Wickie.

Løvfaldstur søndag den 14. oktober 2007

Så skal vi igen ud og opleve efterårets flotte farver. I år har jeg planlagt at vi ror fra Præstø Roklub, som jeg har hørt meget godt om, men aldrig selv været der. Vi mødes kl. 10,00 i Præstø Roklub, Fjordstien 7, medbringende madpakker og kr. 25 pr. næse for lån af både. Der skal nok blive mulighed for transport for dem, der ikke selv har bil.

Hold øje med opslagstavlen!

Mange rohilsner fra Pia, Roklubben SAS

8GP

Igen i år er der mulighed for at stille hold til 8GP. 8GP er vintersæsonens svar på sommerens Sved-På-Panden. En global holdturnering hvor man stiller op for sin roklub i konkurrence mod roere fra hele verden. Et hold består af 8 personer, som sammen ror en given distance eller periode på et enkelt ergometer. Vinterturnering udgøres af 5 runder, som afvikles i de 5 vinter måneder (november-marts). Hver runde består af en unik

konkurrenceform. I forhold til sidste år er der en lille ændring (stor for mange) idet maraton, som var den sidste disciplin er taget af. Runderne ser ud som følger:

1. runde

2 x (8 x 500 meter) stafet udføres med nedtælling på ergometeret. Man starter altså med ergometeret stående på 8.000 meter. Derefter skiftes for hver 500 meter.

2. runde

25 km stafet udføres med nedtælling på ergometeret. Hver roer skal mindste ro 1.000 meter.

3. runde

8 x 2.000 stafet udføres med nedtælling på ergometeret. Man starter med ergometeret stående på 16.000 meter. Man skifter for hver 2.000 meter.

4. runde

8 x 15 minutter stafet udføres med nedtælling på ergometeret. Man starter altså med ergometeret stående på 120 minutter. Der skiftes for hver 15 minutter.

5. runde

2 x (8 x 1.000 meter) stafet udføres med nedtælling på ergometeret. Man starter med ergometeret stående på 16.000 meter. Man skifter efter hver 1.000 meter.

Har du lyst til at deltage så sæt dit navn på tilmeldingslisten på opslagstavlen

Red.

Amagerregatta 2007

Dragør Roklub stod for årets Amagerregatta.

Roklubben Øresund kom hjem med en første plads i Grand Old Girls. Derudover fik vi 3 tredje pladser i henholdsvis Old-girls 4 årers, damer. Grand Old Boys, 4-årers og Old-boys 4-årers, herre.

Red.

Amagerregatta 2007 – resultater

Det samlede resultat blev:

Klub:	Points
ARK	1313
SAS	932
DRAGØR	680
ØRESUND	401
B&W	deltog ikke

Grand Old Girls, 2 årers

Hold	Placering
Øresund 1	1
Dragør	2
SAS 1	3
Øresund 2	4
SAS 2	5

Singlesculler, damer

Hold	Placering
SAS	1
Dragør 1	2
ARK 1	3
Dragør 2	4
ARK 2	5
Øresund	6

Senior 2-årers, herre

Hold	Placering
ARK 2	1
ARK 1	2
Dragør 1	3
SAS 1	4
Øresund 2	5
Øresund 1	6

Old-girls 4-årers, damer

Hold	Placering
Dragør 1	1
SAS 1	2
Øresund	3
Dragør 2	4

Singlesculler, drenge

Hold	Placering
SAS	1
Dragør	2

Kanin 2-årers, herre

Hold	Placering
ARK 3	1
ARK 2	2
ARK 1	3

Senior 4-årers, damer

Hold	Placering
SAS 1	1
ARK 1	2
Dragør	3
Øresund	4

Singlesculler, herre

Hold	Placering
ARK 1	1
ARK 2	2
Dragør	3
SAS	4

Kanin 2-årers, damer

ARK	1
SAS 1	2

Grand Old Boys, 4-årers

SAS 1	1
ARK	2
Øresund	3
SAS 2	4
Dragør	5

Old-boys 4-årers, herre

ARK 1	1
ARK 2	2
Øresund	3
Dragør	4
SAS 1	5
SAS 2	6

Senior 2-årers, damer

SAS 2	1
SAS 1	2
Dragør 1	3
ARK 1	4
Øresund	5
Dragør 2	6

Senior 4-årers, herre

ARK 1	1
ARK 2	2
Dragør	3
Øresund	4
SAS 1	5

Sved-På-Panden Roning 2007 (SPP)

I år har Roklubben Øresund haft 4 hold – tre 4-års og en 2-års - med til Københavns Kredsens motionskaptioner, i alt 8 gange på distancen 10 km.

Ingen af vores hold kunne gøre sig gældende i Handicapkonkurrencen, da vi ror alt for langsomt i forhold til vores alder. Vores bedste 4-års hold 960 ror på 00.50.15, og det vindende hold ror på 00.42.36, så

tidsforskellen er kæmpe stor. Sågalt ser vi 2-års overhale 4-års

Derimod ligger alle Øresundsholdene mellem de 12 bedste med hensyn til Forbedringskonkurrencen. Alle vores hold har altså forbedret tider igennem sæsonen. Så træning betyder altså noget Som Mette siger: Man får ikke kun sved-på-panden; man får en hedetur!



Da vi altså ikke kan gøre os gældende i den samlede konkurrence, er det jo naturligt at begynde at konkurrere internt, og det er da også lykket hold 970 (med nyere roere) at slå hold 980 (erfarne roere) på tiden en enkelt gang.

Samlet vinder i **Handicapkonkurrencen** blev KR/555 med 277 point, tæt fulgt af ARK/1 med 273 points. Efter runde 6 stod de to hold lige, så det var et spændende løb. På trediepladsen kom ARK/4 med 243 points.

I **Forbedringskonkurrencen** stod 5 hold lige på 19 points. To af holdene stod „på podiet“ i handicapkonkurrencen, så de kunne ikke vinde. Af de tre øvrige havde DSR/152 forbedret sin tid mest i løbet af sæsonen og kunne derfor hjemføre pokalen.

Kaninkonkurrencen må betegnes som en succes. 12 hold har deltaget, og roerne har vist en fantastisk entusiasme. Det blev KR/570, der hjemførte pokalen med maksimumpoints.

Efter roning var der dækket op i bådehallen hos Roklubben SAS. Øresund stod for maden til de 110 sultne roere, anført af Mette, som styrede køkkenet perfekt både mht. planlægning, indkøb og afvikling. Stor tak for hjælpen til Mette, Lena og Allan samt de andre Øresundere, som gav en hånd med. Det pæne overskud ifm. middagen delte SAS og Øresund. Tak for det!

Lidt statistik:

I alt er der registreret 66 hold, 25 4-årshold og 41 2-årshold.

Største antal deltagende hold på én aften: 39.

Gennemsnitsalderen er 39,7 år.

50,9% af deltagerne er kvinder.

Yngste deltager: 15 år, ældste deltager: 75 år.

Frit efter Københavnskredsens hjemmeside
www.roningkbh.dk.

Hanne Vinther

Ældreroerne nu en selvstændig forening

Da jeg skrev i sidste nummer om vores 10-års-jubilæum, nævnte jeg, at vi havde et forsikringsproblem, der kunne løses ved, at vi enten meldte os ind i Roklubben Øresund, eller at vi lavede vores egen forening og blev tilsluttet DFfR og derved blev dækket af disses forsikringer. På vores rodag den 4. juli blev vi enige om at lave vores egen forening og holde stiftende generalforsamling den 11. juli.

Vi var 26 stemmeberettigede og der forelå et forslag til love for foreningen, der fik navnet „Øresunds Ældreroere“. Forslaget blev i det store og hele godkendt, dog kom det til at hedde vedtægter i stedet for love.

Så var der valg til bestyrelse, der kom til at se sådan ud:

Formand: Finn Andersen.

Rochef: Bjarne West.

Bestyrelsesmedlem med kassererrelaterede opgaver: Peer B. Jensen.

Suppleant: Thorkild Hansen.

Revisor: Allan Elgaard.

Den nye forening skal have den samme tætte tilknytning i „Øresund“, som den hidtil har haft, bl.a. er der kun roning om onsdagen, hvad vi også synes er bedst, for hvis der kan ros alle dage, bliver vi måske splittet op i mandagsroere, tirsdagsroere o.s.v. Inger- Lise og Rudy slutter som festudvalg med udgangen af 2007.

Holger administrerer fortsat kaffekassen.

Holger.

Vellykket tur til Dragør

Årets sommertur var fastsat til at skulle finde sted den 22. august, denne gang indenfor vort eget område, nemlig enten Saltholm eller Dragør, alt efter forholdene den pågældende dag, og da den oprandt var der sådan set mulighed for begge dele, men efter diskussion valgte



man Dragør. Vejret var ideelt til frokost i det frie, og den blev indtaget på Sydstranden, da restauratøren på fortet ikke så gerne så, at man spiste medbragt mad på hans område, hvad der jo er OK. Da maden var sunket og man havde slappet tilstrækkeligt af, gik turen tilbage til Kastrup, hvor kaffen var klar, som afslutning på en dejlig dag.

Holger

Kanindåb

Som det vil være bekendt er kanindåben aflyst i år på grund af manglende tilslutning. Men ældreroerne har fire kaniner, der skulle have været døbt, og da det er os magtpåliggende, at de bliver værdige til at ro sammen med os andre, laver ældreroerne deres egen kanindåb.

Den finder sted onsdag den 12. september, altså dagen efter denne Strokes deadline, så referatet kommer i næste nummer. Men det kan afsløres, at kaninerne skal aflægge prøve kl. 11, og det forventes at Kong Neptun dukker op kl. 12 og foretager dåben, hvorefter der er fællesspisning: sild med snaps, medbragt madpakke og kaffe med kage.

Holger



Rotur i Det sydfynske Øhav

Vi var i alt 5 personer fra Øresund og 1 fra ældreerne (senere indmeldt i Øresund) der tog af sted mod Svendborg lørdag den 14. juli 2007.

Vel ankommet fik vi kontakt til Helle, der stod for de udstationerede både.

Hun viste os til rette. Herefter blev bådene pakket og vi spiste frokost.

Så startede turen rundt i det sydfynske. Vi lagde ud med at ro til Rudkøbing. På denne tur fik vi så det eneste regnvejr på turen, mens vi var på vandet. Regnvejret var til gengæld en tordenbyge, der ville noget, så selv om vi kun havde omkring 4 km. Tilbage inden Rudkøbing, så

blev vi alle gennemblødte.

Vi nåede dog frem, fik tømt bådene, fik fat i kontaktpersonen i Rudkøbing, lukket ind i klubben og fik noget tørt tøj på, men så skinnede solen igen og vi spiste grillmad udenfor i det dejligste vejr.

Søndag roede vi så en tur rundt i Lindelse Nor, hvor vi gik på stranden og spiste frokost. Herefter tilbage til Rudkøbing. Vejret var ganske godt, sydlig vind, som vi troede vi kunne nyde godt af på turen tilbage til Rudkøbing, men nej, den havde lagt sig.

Mandag startede vi så ud mod Marstal. Vi roede langs med Langeland og fulgte Ristinge på nordsiden. Her fandt vi så lavt vand, at vi besluttede at tage en soppetur. Det blev til en travetur med bådene på omkring 2 km.

Så op i bådene igen og til Marstal, hvor vi skulle finde Sejlklubben's roafdeling. Marstal havn er nu noget lang, når man starter ved færgeløbet og først finder klubben i den modsatte ende. Det var nu en hyggelig lille klub, der lå oppe under taget. Vejret havde hele dagen været gdejlig solskin, så der var meget varmt i lokalet. Vi besluttede at vi ikke ville sove der, men slog teltene op og i øvrigt opholdt os udendørs.

Tirsdag gik så turen videre mod Ærøskøbing. Vi havde dog fået at vide, at man har ikke været i det sydfynske, hvis man ikke har været på Birkholm og spise is. Det var vi selvfølgelig så nødt til at gøre. Vel ankommet til Birkholm, sås et skift med tekst: IS og en pil. Vi gik i pilens retning. Efter et stykke tid kom endnu et skilt, så nok et, et til og så ved enden af et hus det sidste, hvorpå der var tilføjet: DØGNÅBENT. Der var så et lille rum med en fryser. Her var 3 skuffer med tegning af hvilken slags is, der var i hver. På en knagerække hang der nogle poser med slik og på gulvet var der poser med kartofler og andre grøntsager. Alt var selvfølgelig høflig selvbetjening.

Nå, men vi fik da købt is og gik tilbage til havnen, hvor vi spiste frokost.

Det var i mellemtiden blæst op til en hård vind, så vi besluttede af afvente og se. Det blev hen på eftermiddagen før vi kunne ro af sted mod Ærøskøbing. På turen blev vi dog noget overraskede over, at bølgerne nu alligevel var så høje, omkring 1 – 1½ meter. Der var ingen faresituationer, men det var da noget af en ruchebanetur.

Ankomsten til Ærøskøbing, slog vi teltene op, klædte om, og gik så op i byen for at spise.

Torsdag roede vi så af sted mod Fåborg. Det blæste stadig noget, men ikke så meget som dagen før. Der var dog alligevel nogle bølger vi måtte forcere inden vi kom i læ af Avernakø og Bjørnø. Vi ankom til Fåborg midt på eftermiddagen. Vi fik ordnet bådene, installeret os i klubben, spist, hvorefter vi tog en bytur for at spise en is. Vejret havde hele dagen været solrigt, og i læ i byen var det dejligt lunt.

Fredag roede vi en kort tur rundt i fjorden, hvorefter vi gik i byen for at spise frokost og handle. Vi fandt ud af, at man i Fåborg havde arrangeret en sen aftenfest med afsluttende fyrværkeri denne fredag. Det er dog utroligt, hvad de gør for turisterne. Vi besluttede selvfølgelig at være med, og der var da også en hel del mennesker i byen den aften. Et stykke tid fulgte vi med vægteren, der gik rundt og fortalte om byen og dens bygninger.

Omkring kl. 2220 var vi tilbage i roklubben, for vi havde fået at vide, at det bedste sted at se fyrværkeriet var fra klubbens balkon. Det var også flot. Der var nogle af roklubbens medlemmer, der også havde set fyrværkeri. De kom til klubben, hvor de satte sig på balkonen og delte et par flasker vin. De spurgte høfligt om de forstyrrede, og vi svarede selvfølgelig høfligt, at det gjorde de ikke. Vi ville dog alle gerne have været til køjs noget tidligere.

Fredag gik turen så tilbage mod Svendborg. Vi havde hele ugen haft vestlige vinde, så vi glædede os til, at nu skulle den have med „træsejl“ hele vejen til Svendborg. Nej, selvfølgelig ikke, som altid, når vi skulle bruge vinden positivt, så havde den lagt sig, så det blev en tur i havblik.

Det gik stille og roligt. På et tidspunkt blev vi dog noget overraskede, idet vi måtte holde vel og lade et par fodgængere passere. De havde hele deres oppakning på hovedet og var på vej ud til en lille ø. Vandet gik dem til ca. midt på livet. Det er nu ikke hver dag man holder tilbage for fodgængere, når man er på havet.

Senere lagde vi til på Skarø, hvor vi spiste frokost ved Svendborg Roklubs sommerhus.

Vel ankomsten til Svendborg blev bådene gjort rene og ordnet, således de kunne afleveres i god stand. Vi fik

pakket sammen, således vi kun havde sovegrejet tilbage. Så gik vi i byen og spiste afslutningsmiddag.

Lørdag morgen kørte vi af sted til Korsør, hvor vi spiste brunch på Park Hotel efter Betinas forslag.

Herefter hjem til staden, hvor vi efterhånden fik takket hinanden for en god tur.

Det var ganske rigtigt en god tur med alt, hvad der hører sig til. Det var til tider lidt hårdt, men ikke hårdere, end Johnny (ældreoroeren) havde fået blod på tanden og har nu meldt sig ind i roklubben.

Jeg vil gerne takke alle for en god tur.

Kurt.

Søndagsrotur 050807

Søndag formiddag kl. 1000 mødtes i alt 12 personer ved roklubben. Det var 6 øresundere, 4 sas-ere og 2 skovserpiger. Vi skulle alle på en af Hannes planlagte søndagsmadpakketure.

Vejret var næsten perfekt, så det blev hurtigt besluttet, at det blev turen: Saltholm, Flakfortet og via Middelgrundsfortet og slalom mellem møllerne hjem til Øresund igen.

Som sagt var vi 12 mennesker, så det blev til 4 både, der drog af sted. Det gik flot over sejlrenden mod Saltholm. Det er dog meget bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt sådan nogle fastspændte sejlrendebojer kan bevæge sig sydover. Nå, - men vi nåede Saltholm, hvor der blev holdt kaffepause ved museet. Alle havde vist været der før, men et par stykker ville da gerne genopfriske, så Hans fik en travl ½ time.

Videre gik det til Flakfortet, hvor vi var nødt til at ro helt om på nordsiden for at finde plads. Det viste sig at være udmærket, da vi ikke kom til at betale nogen havneafgift. Vejret var skønt og madpakkerne blev nydt. Nogle skulle så lige ud på en lille spadserertur, hvor de vist nok købte is.

Videre gik det så til Middelgrundsfortet, hvor der blev drejet sydover til slalom mellem alle 20 møller. Vi havde talt om at gå på stranden i lagunen for en eftermiddagskaffepause, men da vi nåede dertil var der så mange mennesker, at vi opgav og roede hjem til klubben og drak kaffen der.

Alt i alt en meget fin tur, der blev gennemført i et meget flot vejr. Det er nu utroligt, at Hanne kan blive ved med det med vejret.

Kurt, Øresund.

Madpakketur på Furesøen i september

Vi var 7 fra Roklubben Øresund og 3 fra Roklubben SAS, som deltog i Københavns Kredsens fællestur på Furesøen den første søndag i september. En tur på 20 km.

Jeg har været på Furesøen flere gange i min rokarriere, og jeg har respekt for den sø. Når det blæser, byder søen nemlig på krapsoer; bølger med kort afstand. Når man går 45 grader på bølgerne, så klarer man én bølge, men går direkte igennem den næste. Det vil sige, man bliver våd i alle fald.

Så jeg var noget bekymret som udnævnt langtursstyrmand for en 4-åres med tre første års roere, da det gik for fulde træsejl de første 4-5 km mod Holte Roklub, før de næste hold indhentede os roende. Små hvide skumtoppe viste sig, og jeg tænkte: „Mamma mia! hvordan kommer vi nogensinde tilbage til Furesø Roklub?“.

Efter formiddagskaffe i Vejlesø, begav vi os så mod bølgerne op mod Frederiksdal. Det gik over al forventning, og selvom vi måtte opgive at lægge til i læsiden af broen, kom alle i land og spiste frokost ved badeanstalten – samt fik „en enkelt“ til at stive os af på.

Resten af turen tilbage mod Furesøbad foregik i læsiden, så der var heller ingen problemer! Og de forventede regnbyger nåede os ikke.

Tak for en god tur til Jens Christian fra Furesø Roklub og Kredsen.

Hanne Vinther

Til Roklubben Øresund:

Rejsebrev fra Isbjergenes Rige

Hanne & Alex i Ilulissat

Vi har nu været afsted i 2 ½ måned, det er næsten ikke til at forstå, tiden er fløjet af sted. De mange nye indtryk er ved at sætte sig fast som værende noget naturligt.

Vi vil prøve at give nogle indtryk fra vort ophold indtil nu.

Som I måske ved rejste vi herop sidste år og fik et indtryk af Grønland fra det sydligste, hvor vi boede ved Erik den Røde's boplads, og derfra sejlede med kystskibet til de forskellige byer op til Ilulissat. Vi fik dengang det overblik der gjorde, at vi tog beslutningen om at ville flytte herop for en periode.

Det skete så her i 2007, og har betydet at vi jo ikke har fået roet og sejlet, men det er jo prisen for at opleve så meget andet.

Vi ankom planmæssigt med fly til Ilulissat via Kangerlussuaq og blev hentet i lufthavnen af hospitalets ambulance, der kørte os til sygehuset, hvor der var en kort introduktion for Hanne. Vi blev derefter kørt til vor bolig, der ligger mindre end 300 m fra hospitalet.

Vi er blevet installeret i en lille, med mægtig rar lejlighed. Her er stue og soveværelse, et åbent køkken samt badeværelse og et lille kammer til diverse opbevaring. Alt ialt fint og bedre end forventet.

Herfra kan Hanne så lige overkomme at gå den lange vej hver dag til og fra arbejde.

Vor udsigt er bare fremragende. Tænk jer at sidde ved spisebordet og se ud over Disko- bugten, hvor vi kan se helt til Disko-øen, der ligger 70 -100 km væk.

Vi kan se isbjergene sejle forbi ude på havet. Havet er utroligt foranderligt, den ene dag er fjorden dækket af is, så det ser ud som om vi kan gå på det, og næste dag er isen måske drevet bort i nattens løb af strøm og/eller



vind, og der er bart vand med enkelte grundstøtte isbjerge.

Vi har været velsignet af en pragtfuld sommer, hvor der har været solskin døgnet rundt og vindstille, hvilket har bevirket at det alt i alt har været særdeles varmt, selvom termometret jo ikke siger mere end måske 15 C. Den tørre og stillestående luft gør det utroligt behageligt at opholde sig udendørs, og det har været T-shirt vejr. Myggene har dog i juli måned og starten af august gjort at vi måtte have en let jakke på, når vi var uden for byen.

Vi har været forskånet for regn, faktisk har vi ikke brugt vort regntøj endnu.

Vi er dog nået til september og har haft nogle dage med blandet vejr. Det betyder at efteråret og vinteren nærmer sig, så nu kan vi nok forvente noget ganske anderledes vejr.

Selve byen Ilulissat er Grønlands 3. største by med ca 4.600 indbyggere, samt tilhørende bygder med ca 400 indbyggere, hvilket jo ikke er imponerende, og alt virker barsk således at forstå at der ikke er brugt tid på noget nusse-pusse. Husene er malet i forskellige farver, hvilket ser pænt ud, men der er ikke noget, der hedder have eller lignende. Udenomspladsen er klipper eller sand og det bruges typisk som oplagsplads for det man ikke har plads til andetsteds.

De fleste huse har balkoner eller terrasser som bruges meget her i sommertiden, hvor man kan sidde ude hele døgnet i høj solskin og vindstille.

Antallet af hunde er ca. det samme som antallet af indbyggere, og hundene præger billedet, så snart vi kommer uden for bymidten. Alle hunde er bundet, dog må hunhunde (tæver) med hvalpe gå frit omkring.

Vi er vildt imponeret over den foranderlige natur, som vi ser direkte ud af vore vinduer. Isbjergene flytter sig i et imponerende tempo afhængig af strøm og vindretninger. Da vi kom herop, var der et virkelig imponerende isbjerg, der var på vej ud af isfjorden - vi har hørt fra de fastboende, at det havde ligget meget længe i fjordmundingen, men pludselig gik det fri af grunden og begyndte at glide ud på fjorden, og vi kunne se, hvordan det flyttede sig. I løbet af en lille dag var det næsten helt

forsvundet ud i det fjerne, men så kom der bare nye med andre former; det er helt utroligt.

Det pågældende isbjerg kom iøvrigt tilbage efter nogle dage og „kørte“ helt hen til isfjordens udmunding, hvor det ventede lidt, før det vandrede ud på havet og forsvandt. Undervejs ændrede det facon,- facinerende.

Som jeg skrev tidligere skifter fjorden imellem at være næsten totalt fyldt/dækket med is og til at være bart vand med spredte isbjerge i alle størrelser, og den foranderlighed er utrolig facinerende.

Det er naturen der ligesom overskygger alt det andet hvilket også er fin, fordi der jo ikke er så meget andet, vi kan gøre heroppe.

Vi har ét TV-program så vi kan frit vælge imellem at se det eller slukke, det gør det hele mere enkelt. Vi har skam også en biograf og et bibliotek, men begge dele er selvfølgelig lukket hele sommeren og åbner i september/oktober, så da får vi alle storbyens fornøjelser igen J.

Men vi har heldigvis også én radiokanal, problemet er dog at de primært taler grønlandsk, men så kan vi åbne TV'et, for de vil normalt sende dansk radio P1 i dagtimerne, når der ikke er TV-udsendelser, og på den måde kan vi blive beriget med diverse debatter imellem politikere, hvilket sommetider kan få mit blodtryk op i det røde område. Dog har jeg lige hørt et program om de sidste nyheder indenfor bl.a. rumforskningen, hvilket var virkeligt interessant.

Som tidligere nævnt har solen skinnet konstant hele sommeren, dag og nat, hvilket gjorde det svært at falde i søvn, og det krævede en del tilvænning at sove, når solen skinner fra en skyfri himmel.

Men vi har fundet os til rette.

Vi har ingen bil eller cykel, så al transport foregår til fods, og det sammenholdt med at det også er temmelig bakket, gjorde det lidt hårdt i starten, men også det har vi vænnet os til.

Vi overværede Grønlands nationaldag, hvor der var forskellige optrædere, - fra sang (med nationaldrægter osv.) til folkedans opvisning, samt kajak-opvisning med de berømte vendinger, hvoraf een dog havde problemer, da der åbenbart ikke var vanddybde nok. hvor han ville

vende, - men han kom da op igen - de er rigtig dygtige, og det er utrolig at se dem boltre sig i det kolde vand imellem isklumperne.

Der har også været afholdt Grønlands- mesterskab i kajak roning samt opvisning i kajak discipliner, og det foregik mindre end 300 m fra, hvor vi bor. De grønlandske kajakroere lavede forskellige øvelser med kajakkerne, hvoraf kan nævnes:

- Grønlandsvendinger
- Armbøjninger liggende oven på kajakken
- Ro med hovedet nedad – årene over vandet, det så sjovt ud, men må være koldt og kræve god lungekapacitet eller gæller
- Sidde oven på kajakken med benene ned i hullet og ro (een væltede)
- Ro sig selv igennem vandet (uden kajak), det gik faktisk hurtigt

Var det ikke noget at øve sig på ? Men I skal vente til vinter, her gjorde de det medens isklumperne flød i vandet omkring dem !!. Vore både er måske ikke de mest velegnede, men Røse burde være med på det her !.

Vi har mødt forskellige derhjemmefra.

Først så vi Anne & Jan (Palm) der var på krydstogt med det gode skib „Fram“ og havde sejlet fra Kangerlusuaq til nord for Nuusuaq halvøen og på tilbagevejen passerede Ilulissat. De var kun her een dag, og havde været på helikoptertur hvorefter vi mødtes og vi fik set byen og Sermermiut.

Dernæst kom Signe & Jacob, som skulle være heroppe i 2 uger.

Næsten samtidigt kom Mette & Jan Peter samt Jan Peter's søn og mor herop. Jeg mødte dem tilfældig på gaden, - vi vidste godt at de skulle komme - og de var landet samme dag. De boede på hotel Hvide Falk, som tilfældigvis ligger på den anden side af gaden, hvor vi bor.

Nogle dage senere kom Hanne's søster og svoger samt niece.

Det er utrolig at kunne se så mange mennesker, selvom vi er meget langt væk, men verden er som bekendt lille.

I denne uge kommer Louise, men så skulle der os bekendt ikke være flere besøg på den her side af jul.

Vi har oplevet meget mere end der er plads til her, så et udpluk kan være:

Jeg har set en isbjørn her fra stuevinduet, og fotograferet den, medens den løb på fjeldene.

Hanne så den ovre fra sit arbejde. Senere så jeg den døde bjørn nede på politikutteren, hvor den blev flået og parteret. Det var den store sensation heroppe, da det er meget få grønlandere her, der har set en isbjørn, eftersom den sidste isbjørn her, var tilbage i firserne.

Vi har gået mange ture i fjeldene, der giver en følelse af frihed kun at have den store natur og stilheden. Stilheden er dog diskutabel fordi isen syder og brager fra de enorme is- og vandmasser der fosser afsted. Dette gælder selvfølgelig kun, når vi er nær isen.

Fjeldvandring er noget anderledes, end vi er vant til, selvom vi følger vandrestier. De kan være mere kravlestier over nedfaldne klippestykker, end vandrestier, men det hører alt sammen til stedet.

Vi har været oppe ved Eqi, ca 80 km nord for Ilulissat. Det er en kælvende bræ, hvor man kan se selve bræen, mens den kælver. Vi overnattede i hytter, der er placeret med udsigt over til bræen. Vi vandrede ud til bræen, det tog det meste af en dag. Det ser ikke ud til at være langt væk, men de høje bjerge snyder, så det varer bare sååå lang tid. Vi sov godt efter sådan en dag.

Vi har været på midnatssejlads ude ved Isfjorden, hvor vi kunne se det flotte spil, der er i isbjergene når den skrå midnatssol rammer dem.

Vi har været på Disko-øen og besøgt Godhavn, der er ca 100 km sejlads herfra. Godhavn eller Qeqertarsuaq som det hedder på grønlandsk - kan I udtale det ?? det kan jeg (og det lyder næsten som når grønlanderne udtaler det). Denne ø er af vulkansk oprindelse og har en hel anderledes natur, der minder om sydgrønland. Den har mange „varme kilder“, de er fra 4-18C varme. Hvalerne svømmer helt ind under kysten derovre.

Det er iøvrigt utroligt så hurtigt sommeren går på hæld. D 22. juli var solen teoretisk nede bag horisonten, selvom det jo stadig var lyst, (d.24.juli er den officielle dag hvor sommersolen går ned første gang), og nu har

vi mere end 8 timers nat. Det kulminerer ca. d. 26. nov, hvor vi får totalt mørke hele døgnet. Så prøver vi også det.

Lige nu vurderer vi på, om vi skal ud at flyve i helikopter ind til indlandsisen ved Kangia fjorden. Det afgør vi nok i denne uge.

Vi mangler stadig at køre hundeslæde, men det er allerede aftalt og vil ske, når sneen kommer i løbet af efteråret.

Hanne arbejder på sygehuset, hvor hun har sit kontor og hendes arbejde er en blanding af hjemmebesøg hos familierne og deres besøg på sygehuset. Hendes arbejde her er mere omfattende end den normale sundhedspleje i Danmark. Hun har nu fordel af hendes forberedelse til denne tur ved bl.a. at have været på Statens Serum Institut, således hun var blevet opdateret om det nyeste indenfor vaccination. Hun har bl.a. været på bygdebesøg i 4 dage, hvor hun er blevet sejlet med politikutteren til de bygder, der hører med til kommunen. Næste gang hun skal afsted vil jeg prøve at komme med, men måske bliver det med helikopter og så er det ikke muligt at komme med, så vi får se.

Vi har haft en del besøg til byen af forskellige politikere, Fogh, Merkel mv., og nu ligger krydstogtskibet FRAM i indsejlingen til havnen og venter på, at verdens gejstlige overhoveder samt nogle andre overhoveder skal komme herop. Skibet ligger, så vi kan følge med direkte fra vores stuevindue. Det er åbenbart meningen, at skibet skal være omkranset af en flåde af private både, der skal tilbede skibet eller dem der er på skibet eller måske de overordnede trosretninger de forskellige gejstlige repræsenterer. Det er i hvert fald et meget specielt arrangement, og det bliver spændende at se, hvor mange fiskere der kommer!

Hvad har vi så lært indtil nu ?

Vi har lært, at rigtige vandrestøvler er et „must“, når vi skal ud i fjeldene. Det er næsten umuligt, at gå de steder uden rigtige vandrestøvler til at støtte og beskytte fødder og ankler.

Nå det må være nok for denne gang - pas på jer selv og jeres nære.

De bedste hilsener til alle, Hanne & Alex



Deadline for indlæg til næste Stroke er den 13. november 2007