



Stroken

Nr. 3

Juli

2007

Kanindåb

lørdag den 18. august 2007



Medlemsmøde juni måned

Penge retur fra HONG

Vi har fået 16.000 kr. retur fra HONG pga. mindre naturgasforbrug. Dette skyldes, at vi har fået nyt energibesparende fyr og en varm vinter.

Formandsmøde 15. maj i Københavns Kredsen

Roklubberne kan nu søge tilskud fra de opsparede Lejrgrundspenge til langtursaktiviteter, herunder også langtursmateriel og transport/forsikring i forbindelse med langture. Desuden til nye tiltag generelt. Der kan ansøges om fremtidige aktiviteter. Ansøgning fremsendes inden udgangen af november måned. Der uddeles op til 25.000 kr. årligt.

Københavns Havn arbejder fortsat på at etablere en søsportsklub, kaldet „Prøvestenens Søsportsklub“. Jan Palm er med i arbejdsgruppen, og prøver i den forbindelse i samarbejde med Københavns Kredsen at opnå en oprensning af passagen bagom Prøvestenen, da vejen udenom bringer os helt ud i sejlrenden. Det ville være en god ting, om vi kunne ro indenom Benzinøen. Det kan vi ikke så godt i dag, da der ligger al mulig affald og sten på bunden i det lavvandede farvand, som kan skade bådene.

Vandskibane ved „den gule bøje“

Der er etableret kabel-vandskibane ved indsejlingen til den gule bøje bag Benzinøen ved Amagerværket.



Havhexen

Der er etableret en 100 m lang dykkerbane ud for Amager Strandpark. Den er markeret med en øst og en nordbøje. På omkring 4 meters dybde ligger nu store betonrør og jernbuer, som dykkerne kan udforske. Da vi er dykkernes fjende nr. 1, fordi de ikke kan høre, når vi kommer roende, skal vi holde os ude af området. Se mere herom andet steds i bladet.

Nyt i lokalfarvandet

Bestyrelsen undersøger, hvad de fire gule bøjer ved søbadet advarer imod.

Indbrud

Natten mellem den 11. og 12. maj var der ubudne gæster i roklubben, som stjal 100 kr. fra Tut-kassen, 2 poser af ældre-roernes kaffe samt en vandtæt ropose. Tyvene formodes at være kommet ind igennem terassedøren, som ikke var låst. Så det skal vi altså huske! at låse, mener jeg!

Ny bagdør

Vi har fået leveret en ny bagdør, som skal sættes i kondirummet. Det er meningen, at den bliver til at åbne med nøglekort ligesom hoveddøren.

Hanne Vinther

Medlemsmøde juli måned

Der var helt klart feriestemning over medlemsmødet den første tirsdag i juli måned. Kun ca. 10 medlemmer deltog. Du kan læse om det hele her i Stroken.

Høring om fredningen af Saltholm

I Amagerbladet indkalder Fredningsnævn København til høring om fredningen af Saltholm den 5. juli. I skrivende stund ved vi ikke, hvad det drejer sig om, men vi kan jo håbe på lempeligere vilkår for roere ved færdsel langs Saltholms kyster.

F.eks. må vi p.t. ikke ro mellem Peberholm og Saltholm pga. naturreservatet, mens fiskerfartøjer med motor gerne må. Og der må også gerne skydes harer, men ikke fugle. Hvordan fuglene så ved, at det ikke er dem, der bliver skudt på, så de ikke behøver lette, kan vi roere ikke gennemskue. Vi afventer mødets udfald.

Grill i Lagunen

Tirsdag den 14. august gentages sidste års succes med grill i Lagunen. Det er Jytte, Bent og Leif, der sørger for aftenmaden den klubaften.

Kanindåb lørdag den 18. august

9 seniorer og 4 ældre-roere får tilbudet om at blive døbt af Kong Neptun efter udstået kanin-tid. Der er kanindåb om eftermiddagen og grill med bøffer, pølser og bananer om aftenen til en pris af 100 kr. Poul Jahn er koordinator. Se opslagstavlen for tilmelding.

Amagerregatta

Sidste lørdag i august (dvs. 25.8.) er der Amagerregatta med Dragør Roklub som vært. Der er 15 løb, så alle har mulighed for at deltage i den årlige kaproning mellem Amagers roklubber. Hold øje med opslagstavlen for tilmelding til hold og spisning/fest om aftenen. Koordinator er Allan Elgaard, rochef.

Hanne Vinther

Grill arrangement i Amager Strandpark

I lighed med sidste år, vil Jytte, Bent og jeg arrangerer en grillaften i Amager Strandpark.

Det bliver den 14. august ca. kl. 1900.

Det bliver samme sted som sidste år, nord for slæbestedet på indersiden af øen. Borde og bænke etc. tager vi med derned, desuden kan der købes drikkevarer.

Hvorvidt Bent optræder i kjole og hvidt, eller måske i noget helt andet, vides endnu ikke. Der vil derfor ikke være mad i klubben den aften. Pris og menu kendes endnu ikke, men det bliver i lighed med sidste år. Sidste år deltog fem 4-åres både, så det var dejligt at se så mange på vandet. Lad os se om vi kan blive mindst ligeså mange i år.

På gensyn !

Leif

Y

JULI 2007

KÆRE KANIN

Jeg, KONG NEPTUN REX Y, påbyder DIG herved at indtage din plads blandt de urene, der endnu ikke gennem dåben er indviet i mit rige
LØRDAG, den 18. AUGUSTI 2007

på KASTRUP GAMLE LYSTBÅDEHAVN
thi, jeg vil da foretage det fornødne.

MEN kommer du ikke, eller kommer du for sent, og hvis du ikke er udklædt som kanin med gulerødder, kål, agurker og 2 lange ører, samt en haledusk, da vil MIN VREDE være GRUSOM.



Du bedes møde i Roklubben ØRESUND senest klokken 14.00.

Haver du imidlertid et dåbsbevis underskrevet med min kongelige hånd og segl, da er du frelst i mit rige, og skal ej igjen døbes.

MED KONGELIG HÅND OG FODSLAG

KONG NEPTUN REX Y

P.S. Roklubben Øresund vil meget gerne se din familie

og venner til selve dåben kl. 15.00 og også gerne til festen om aftenen. Skriv dig på tilmeldingssedlen på opslagstavlen senest den 16. august.

Kanindåb og fest

Kong Neptun har hørt, at Roklubben har kaniner klar til dåb, og har meldt Hans kongelige Højheds ankomst til Roklubben Øresund, lørdag den 18. august 2007, hvor han vil foretage denne handling. Hans Kongelige Højhed vil ankomme med sit følge fra de store oceaner kl. 15.00.

I anledning af Kong Neptuns besøg vil roklubben Øresund gerne se gamle som nye medlemmer, familie og venner til Kanindåb kl. 15.00 ved den Gamle Lystbådehavn.

Efter dåbshandlingen vil der efterfølgende være festmiddag kl. 18.00. Menuen vil i dagens anledning ikke være grillet kanin. I stedet vil Roklubben Øresund diske op med en festmenu bestående af gulerødder, grøn salat, tang etc. Til dem der har hang til proteiner eller deslige vil der også blive serveret saftige bøffer, pølser og dessert til en pris af kr. 100,- pr. person.

Sidste frist for tilmelding til festmiddagen vil være den 16. august.

Der vil komme en tilmelding til festen på opslagstavlen.

Kongelige hilsner

Kong Neptun

Amagerregatta

Årets kaproning mellem roklubberne på Amager foregår som sædvanlig den sidste lørdag i august, dvs. den 25. august – og det er Dragør Roklub, der i år er værter.

Der vil blive sat en tilmelding op på opslagstavlen for hold, hvor I bedes skrive jer på, hvis I har samlet et hold eller bare gerne vil deltage.

Hold også øje med opslagstavlen mht. tilmelding til festen i Dragør om aftenen. Højdepunktet efter en slidsom, adrenalin- og succesfuldt dag.

Da I allerede har reserveret denne dag i kalenderen, drejer det sig kun om at skrive jer på listen.

Kontakt evt. Allan Elgaard, rochef, for yderlig information.

Madpakketure

Hver den første søndag i måneden er der madpakketur, dvs. en heldags rotur på ca. 30 km, hvor vi hver især medbringer madpakke og drikkevarer til en hel dag fra kl. 10.00 til kl. 17-18.00.

Madpakketurene arrangeres sammen med Roklubben SAS, og vi plejer at være 10-15 roere af sted.

Augusts madpakketur – Multiple Choice

Madpakketuren søndag den 5. august bliver en „Multiple Choice“-tur. Det betyder, at vi ikke ved, hvor turen går hen. Ruten afhænger af vejret.

1. Hvis vejret tillader, tager vi en Fort-tur (ca. 30 km), dvs. vi mødes omklædt i Roklubben Øresund kl. 10.00 og ror til Saltholm Havn, hvor der drikkes formiddagskaffe. Husk at medbringe vadesko. Derefter går turen til Flakfortet, hvor der spises frokost – og såvidt vides erlægges en sum penge til havnefogeden for at lægge til kajs. Flakfortet udforskes, og udsigten til Sverige og Sjælland nydes – måske nogen køber en is. Turen fortsætter til Middelgrundsfortet, hvor vi ikke regner med at gå i land, da det kræver særlig tilladelse. Derimod returnerer vi hjem sydover i slalom mellem Middelgrundsfortets møller.

2. Alternativ 1 går sydover fra Kastrup, forbi Dragør cirka hen til badeanstalten. Frokost på Dragør Fortet eller ved Dragør Roklub – retur til Kastrup (ca. 16 km).

3. Alternativ 2 går nordover fra Kastrup til Lynette Havnen til frokost og evt. et smut ind i Københavns Motorbådsklubs havn bag Benzinøen – retur til Kastrup.

4. Man kan også forestille sig en kombination af 2 og 3, idet man først tager den ene vej og spiser frokost og så den anden vej for at drikke eftermiddagskaffe, så bliver turen også ca. 30 km.

Kurt Holm og Poul Jahn er koordinatorene for denne tur. Seneste tilmelding er på tavlen torsdag den 2. august.

Junis madpakketur – Ishøj

Den første søndag i maj roede vi fra Roklubben SAS på Islands Brygge allerede kl. 09.00 for at komme ud gennem slusen i Sydhavnen inden kl. 10.00. Vi fulgte den sjællandske kyst, dvs. vi kom forbi Hvidovre Havn og roede under den vestlige del af Avedøre broen.

Formiddagskaffen med „en enkelt“ nød vi i Brøndby Roklub, hvor vi var heldige at træffe roere hjemme, så vi kunne benytte toiletterne. Herefter gik turen ned langs strandparken og ind i havnen, som både rummer Vallensbæk og Ishøj Havn.

Vi havde aftalt at låne en nøgle til Ishøj Roklub, så vi kunne benytte deres faciliteter – inklusiv at spise frokost i læ på deres terrasse i 1. sals højde med en skøn udsigt over strandparken.

Efter frokost aflagde vi Arken et besøg for at se Duane Hansons skulpturer af den „Amerikanske drøm“. Det var sjovt at se de naturtro kopier af mennesker. Han havde simpelthen taget afstøbninger af forskellige menneskertyper (cowboy, hjemløs, politibetjent, m.fl.) og så bemalet dem, så de var helt virkelighedstro. Jeg måtte selv helt hen til en skulptur for at se, om det var en skulptur eller et rigtigt levende menneske. Jeg blev dog hurtigt kaldt til orden af kustoden: „Øresund!!“ du må ikke gå indenfor afmærkningen!! Vi havde jo alle robluser på, så vores tilhørsforhold var tydelig.

På vejen tilbage til Ishøj Roklub besøgte vi den færøske roklub, som gjorde klar til kaproningstræning i deres 10-manner-huggere. Vi fik en hyggelig snak med dem og så dem søsætte deres tunge færø-båd med plads til 10 roere og en højtråbende styrmand. Det sidste kan nok være nødvendigt for at få så mange roere til at stikke åren i samtidig og tage nogenlunde lige korte tag. Der er jo ikke rullende sådan en båd. Roerne sidder på toftelister og ror nærmest kun med overkroppen.

Herefter returnerede vi nordover mod slusen, som åbner igen kl. 17.00. Stik imod vejrudsigten blev dette en lidt hård hjemtur i modvind og noget høje bølger, som vådtede roerne. Helt mærkeligt var det så at komme i læ af Amager og ro det sidste stykke fra Avedøre broen og ind til slusen i blikvand. Vi fik branket huden af solen den dag.

Julis madpakketur – Saltholm rundt

Det var med noget spænding vind- og regnvejrudsigterne blev fulgt i ugen op til søndagen, hvor vi gerne ville Saltholm rundt. Men det lykkedes. Det var det fineste vejr, da vi startede sydover mod lufthavnens nødhavn for at krydse over til Peberholm, der hvor sejltredden er smallest.

Efter at have roet under Øresundsbroen holdt vi kaffepause i bådene ud for Svaneklapperne på Saltholm og var heldige at se 3-4 sæler.

Turen nordover i solskin og med en let sydøstlig vind bagfra var ren ferie-roning, selvom det jo er en noget lang tur langs Saltholms østkyst, hvor man hele tiden kan se lufthavnen, Ørestaden og København henover den flade ø.

Vi vadede i land ved Saltholm Havn og gik op og spiste vores madpakker ved muséet, som Hans Zimling stadig bestyrer i en alder af 88 år. Den driftige herre kunne fortælle, at muséet var ombygget, således at det nu indeholdt 3 afdelinger: En landbrugsudstilling, en ting & sager udstilling samt en bog- og foto-udstilling. I sidstnævnte afdeling var der nu også indrettet bordplads til 20 personer på udflugt.

Der er ikke vand, strøm og veje på øen – men der er kun 10 km til Rådhuspladsen!

Hjemturen blev lidt våd for etterens vedkommende, idet det var blæst op. I vores båd lagde vi kursen efter inflyvningen, bane 4.20, til Københavns Lufthavn på grund af en kraftig nordgående strøm. Selvom vi styrede mod det nye kontrolltårn 2 km syd for vores havn, lykkedes os også fint at ro i lige linie ind til Kastrop Gamle Lystbådehavn. Til sammenligning kunne vi se den anden 4-åres, som rettede op for tidligt med kurs mod



Der ses i kikkert, stjålet fra tyskerne under 2. verdenskrig. Fra venstre: Hans Zimling, Lis Arrevad og Birgit Østergaard

havnen. Den båd blev hurtigt sat 100 m nord over, når strømmen fik fat i bredsiden af båden. Faktisk skulle det hold have haft et par kilometer ekstra noteret for turen.

Hanne Vinther

Sved-På-Panden Roning

Så er første runde SPP-roning slut, efter vi har roet 4 gange; to gange i Hellerup og to gange i SAS. Der er 30-40 hold med fra roklubberne i Københavns Kredsen. Alle gange på nær én gang i Hellerup, hvor vi var tæt på at aflyse pga. kraftig vind, har vejret været fint at ro i.

Vi har haft 4 hold med her før sommerferien, og deres bedste tider for 10 km er:

Hold 960, 4-åres, grand-old-boys/girl: 00:50:15

Hold 980, 4-åres, old-girls og grand-old-boys: 00:58:31

Hold 970, 4-åres kanin mix fra 2006: 01:00:52

Hold 999, 2-åres grand-old-girls: 01:07:48

Kanin-herre-holdet fra 2006 har vi ikke set endnu på banen til SPP i år.



Klubben Øresunds bedste placering når roet med en samlet 14. plads. På de første 8 pladser ligger KR og ARK, og de træner og træner og ro f..... stærkt:

Hold 555, 4-åres, KR: 00:42:36

Hold 2, 2-åres, ARK: 00:49:44

Efter sommerferien ros de sidste 4 gange SPP-roning kl. 17.30-20.00:

Torsdag 2. august i Hellerup

Onsdag 15. august i SAS

Torsdag 30. august i Hellerup

Fredag den 7. september i SAS med afslutningsmiddag
Hvis ikke du selv deltager i Sved-På-Panden-roning, så

tag ned på Islands Brygge 66B og se de mange både, når SPP er i Roklubben SAS. Der er hele tiden noget at se på, da man ser hver båd, når den starter, passerer 2 gange forbi dommerbordet på henholdsvis ud- og hjemtur, for til sidst at komme i mål.

Hanne Vinther

Nyt om lokalfarvandet

Strandparken har fået dykkerbane - Havhexen

Den 23. juni åbnede første etape af dykkerbanen **Havhexen** på Amager Strand – et undervandslandskab for dykkere nord for Pynten. Dykkerbanen er et kunstigt undersøisk rev, 100 meter langt, ligger på omkring 3,5 - 4 meters dybde og består af stenrev, store granitsten, ral (småsten) og af store betonrør og jernbuer. Dyre- og planteliv vil i løbet af nogle måneder hæfte sig fast på revet og give gode skjulesteder for fisk og andre former for undersøisk liv. Jo mere dyre-, plante- og fiskeliv, jo større dykkeroplevelser.

Dykkerbanen er designet af arkitekt Lene Jensen og kunstner Gitte Bjørn. „**Havhexen**“ vil, når den er helt færdig, være 200 meter lang.

Vær opmærksom på, at området er markeret med en øst og nord bøjle foruden afmærkning med ballon bøjer.

Der er indenfor disse afmærkninger forbud mod alle former for sejlads, roning og fiskeri.

Roning og terrorisme

Hvad er det nu for noget?

Diskussionerne har gået højt, forargelsen stor da Københavns Havn sidste år (2006) forbød at ro i Kronløbet og langs Langelinie pga. øget sikkerhed. Hvad regnede de med, at vi i en robåd kunne stille op!

Men der er åbenbart mere bag, end vi umiddelbart har tænkt over eller vidste. Vi skal mere end 60 år tilbage i tiden for besættelsen under 2. verdenskrig. Historien fortæller nemlig, at tyskerne led utallige skibsforlis i Københavns Havn pga. sabotage fra en enkelt mand.

Manden hed Hans Keiser-Nielsen – „Doc“, som hans dæknavn var under besættelsen, tilhørte modstandsgruppen Holger Danske. Doc var en fremragende roer - han var dansk mester i dobbeltsculler i 1943 – og han

roede rundt i Københavns havn i sin single sculler for at finde både, han kunne sænke. Selve udførelsen skete dog ikke fra sculleren, men ved, at han nærmede sig målet fra landsiden, hvorefter han sænkede sig ned i vandet, og svømmede under vandet hen til skibet, monterede bomberne og svømmede tilbage igen. Det blev han ved med, indtil jorden begyndte at brænde under ham, og han måtte til Sverige.

Så vi er måske ikke så ufarlige endda i vores robåde!!

Hvis man har lyst til at læse mere om dette, vil artiklen blive sat op på opslagstavlen.

Lene

Teateraften

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 9. februar 2008, der har du mulighed for at komme med på den årlige teatertur.

Vi skal se musicalen „The King and I“ på Det Ny Teater kl. 15.00. Teateret beskriver forestillingen således:

Østens møde med den vestlige verden danner rammen for denne dramatiske, eventyrlige og ikke mindst opløftende fortælling baseret på autentiske begivenheder.

Kongen af Siam (i dag Thailand) har ansat den engelske guvernante Anna til at uddanne sine mange børn og hustruer i den vestlige verdens skikke og metoder. Året er 1862 i Siam, og kongen drømmer om at se sit land indtage en plads blandt verdens store nationer. I Vesten betragtes den siamesiske konge af de fleste som en barbar, og kongen ønsker ved Annas hjælp at ændre sit image og sine manerer. Kultursammenstødet næres af både kongens og Annas stålsatte viljer. Medens de begge bevarer et fast greb om deres respektive traditioner og værdier, kommer Anna og kongen efterhånden til både at forstå og respektere hinanden, og kærlighed spirer mellem dem.

Handlingen er baseret på Anna Leonowens selvbiografi, der også ligger til grund for filmen „Anna and the King“ med Jodie Foster i rollen som Anna.

Vi har reserveret i alt 45 billetter, 35 stk. à 305 kr. og 10 stk. à 368 kr.

Efter forestillingen er der middag i roklubben til en

cirkapris på 75 kr. der betales på dagen.

Tilmelding kan ske på plakaten på opslagstavlen, sidste frist for tilmelding er den 11. september, og sidste frist for betaling er i forbindelse med roklubbens julefrokost den 18. december eller til Else Maries bankkonto i Nordea registreringsnummer 2141 og konto nr. 8909812519.

Vi håber, at der som sædvanlig er mange der har lyst til at deltage.

Vel mødt.

Hanne Vinther og Else Marie Kristensen

Tutten



Vi mangler stadig folk, som vil påtage sig en tutvagt én tirsdag hver anden måned. I må da indrømme, det lyder som en overkommelig opgave at lave mad til 15 mennesker sammenlignet med en bestyrelsespost? Tilmelding på den grønne seddel på døren ind til Køkkenet.

I forbindelse med Sankt Hans arrangementet blev der anskaffet en lille kummefryser, så vi har frysekapacitet til større fester. Den står i bådehallen ved indskrivningspulten. Det er selvfølgelig kun meningen, at den skal køre i forbindelse med nedfrysning af varer til fester.

Så diskuterer vi tidspunktet for spisning om sommeren til klubaften tirsdag. Egentlig er tidspunktet kl. 21.00 ud fra vi skal nyde tiden på vandet om aftenen, når det endelig er sommer. Praksis viser noget andet. Folk ror kl. 17.00 og gider ikke vente på mad til kl. 21.00 og går

derfor hjem i stedet for at blive at spise. Set i det lys, er det bedre at spise kl. 20.00 om sommeren også. Indtil videre spises, når vi bedømmer, at folk er samlet.

Hanne Vinther

Skt. Hans aften

En stor tak skal lyde til alle der hjalp til ved Skt. Hans arrangementet ikke mindst til Jan og Anne Palm, der fik ideen, og som har lagt megen tid og arbejdsindsats i dette arrangement

Bådehallen var pyntet „som i gamle dage“ med grønt og lygter. De 2 pattegrise havde fået, som de skulle og det smagte godt, ligesom resten af maden.

Fin bemanding i baren og alle der kunne, gav en hånd med, med afrydning af bordene. Et godt

orkester underholdt så folk havde svært ved at sidde stille, men måtte op og svinge benene.

Bål og taler forløb også godt.

Afrydningen om søndagen gik også godt. Vi var et tilpas stort antal personer til at klare det, og ca. kl. 15:00 lignede klubben sig selv igen.

Så endnu engang tak til klubbens medlemmer!!

Hilsen Leif

Ældreoroerne - 10 år.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, vort kønne splitflag vajede mod den blå bag-grund. Jeg har altid syntes, at Dannebrog er det kønneste flag af alle. Det er onsdag den 16. maj, og grunden til, at flaget er hejst, er, at ældreoroerne fejrer, at det er 10 år siden, at den første båd med ældreoro-ere stod til søs. At det senere blev overskyet, og der kom en enkelt byge, kunne ikke ødelægge feststemningen.

Kl. 10 var der mødt ca. 20 personer, og de 14 af disse ville gerne have en rotur inden festlig-hederne, blandt disse var en af initiativtager-ne til ældre-roningen, Hanne Vinther, der var indbudt som æresgæst sammen med andre af igangsætterne fra for 10 år siden.

Da roerne var taget af sted gik de øvrige i gang med forberedelserne, såsom bordopstilling og -dækning m.v.

Efterhånden dukkede flere op, og roerne vendte hjem. Maden skulle komme fra en kinesisk restaurant i Dragør kl. 12.30, og da tiden var overskredet begyndte Inger-Lise at få røde knopper, men ret hurtigt dukkede den op, 12 retter, der blev anbragt på fade, som blev sat på varmeplader.

Kl. 13 gik man ud i bådehallen, hvor velkomst-drikken, der var en gave fra Roklubben Øresund, blev serveret, mens kineserne gjorde deres arbejde færdigt. Vi var lige ved de 50, der er maksimum for den bordopstilling, vi havde valgt.

Så gik vi, under ledsagelse af musik udført af en udmærket lejet harmonikaspieler, i gang med spisningen af den lækre kinesiske menu:

Der var almindelig tilfredshed med maden, der blev rost fra alle sider, og så var der rigeligt. Der var vin til maden, men nogle foretrak at drikke en øl af de mange slags, der kan fås nu om stunder. Under spisningen var der taler af ældreoroernes formand, Bjarne West Jensen, der opridsede ældreoringens historie, og af Roklubben Øresunds formand, Leif Jönsson, der omtalte det gode forhold mellem klubben og ældreoroerne og endelig af Hanne Vinther, der jo havde en afgørende rolle i forbindelse med starten af ældreoringen, og som hele tiden har haft som formål og arbejdet for, at ældreoroerne blev integreret så meget som muligt i klublivet.

Man kan jo heller ikke holde en jubilæumsfest uden sange, og der var hele fem, alle udmærkede, men et af højdepunkterne var, da Rigmor, Lizzie og Grethe til akkompagnement af en rumsterstang, der blev trakteret af Rig mor, som havde „stået i lære“ hos Bordinghus Spillemandene, sang en til lejligheden forfattet sang. Den gik lige ind.

Grethe, Rigmor og Lizzie gi'r den hele armen.

Der var som sæd-vanlig også en glimrende sang fra vores huspoet Betty. Den tog også kegler.

Da alt det kulinariske var vederfæredes al retfærdighed, kom man ud på dansegulvet for at få rystet alt på plads. Og da musikken sluttede kl. 17 gik man over til fællessang til kl. jeg ved ikke hvad, for vi tog af sted ved 17.30-tiden.

Men der er en kedelig afslutning på denne historie. Natten efter var der indbrud i klubhuset nok en gang. Alt

fra ældreroernes skab var hevet ud og lå hulter til bulter. Der er forsvundet 2 x 500 g. kaffe, men heldigvis lå de sidst indkøbte 5 pakker hjemme i privaten

Holger

Ældre-roernes 10 års jubilæum

Den 16. maj – dagen før Kr. Himmelfartsdag – var jeg inviteret til Ældre-roernes 10 års jubilæum, fordi jeg i sin tid var med til at starte denne succesfulde afdeling.

Jeg havde taget hele dagen fri fra arbejde og startede med en rotur sammen med ældre-roerne kl. 10.00, og her skifter man jo ikke undervejs, men sidder på det samme rosæde hele vejen. Men sådan er det! Ja, det gik op for mig, at flere af ældre-roerne ikke troede deres egne ører, da de hørte, at senior-roerne normalt skifter plads hver 20. eller 30. minut på en rotur.

Nå, men det var en fin tur i Lagunen, og så var jeg jo spændt på, hvordan jubilæet ville forløbe. Hos ældre-roerne er definitionen af en fest, at der bliver danset. Bliver der ikke danset, så er det blot en sammenkomst.

Ældre-roerne havde hyret en harmonikaspiller, så det blev en fest.

Jeg havde spekuleret på, hvilken jubilæumsgave, jeg skulle medbringe, og besluttede mig for at omdigte klubsangen, så den passer på ældre-roernes færden. Det initiativ blev vel modtaget. Så nu har ældre-roerne deres egen flådesang på melodien Blaze Away!

Fra mig skal blot lyde et hjertelig tillykke til ældre-roerne med deres 10 års jubilæum. Det er nok det projekt, jeg



har været med til at skabe i Roklubben Øresund, som jeg er mest stolt af - og jeg glæder mig selv til at blive en aktiv del heraf om ca. 10 år.

Hanne Vinther

Efter jubilæet

Så er det blevet hverdag igen, og der er god gang i roningen. Vi er over 20 hver onsdag formiddag i bådene og med „tilløbere“ er vi næsten 30 omkring kaffebordet, når roerne vender hjem. Det skæpper jo godt i kaffekassen, der var noget slunken oven på jubilæet.

Som et afbræk på hverdagen, havde vi en gevaldig Sankt Hansaften. Bådehallen var ryddet for alt, hvad der kunne flyttes. Jeg kan ikke lade være være med at tænke på det store arbejde, der går forud: planlægning, indkøb, rydning af bådehal opstilling af borde, der også skal dækkes. Ududsmykning af hallen, der var meget flot, grillmestre i gården, arbejde i køkkenet med at snitte salathoveder, lave kartoffelsalat til de over 100, som deltog, kaffebrygning, oprydning, møblere bådehallen og sikkert meget mere, som jeg ikke har fået med. Jeg beundrer dem som påtager sig dette store arbejde, og det er for en dels vedkommende Tordenskjolds soldater. En stor tak til dem, som påtager sig disse jobs.

Da alle var bænkedede og pattegrisene „færdigbagte“ fik alle deres sult tilfredstillet med pattegris, pølser, kyllingelår med tilbehør, og der

sluttedes af med isdessert. Et festligt indslag stod nogle engelske gæster for. Og så var der dans bagefter til et højtpillende orkester, der

fik folk til at danse ude på pladsen foran hallen. Det blev sent, inden de sidste forlod klubben. Vi kunne ikke klage over vejret, der var velegnet til bål, med båltale og midsommervise. Det har før været nævnt, at der var et forsikringsproblem efter en knækket åre, og et udvalg er nu barslet med to muligheder, som der skal tages stilling til. Den ene er, at ældreroerne melder sig ind i Øresund til et særligt kontingent, med roning kun om onsdagen, men lov til at deltage i foreningsarrangementer. Derved dækker DffR's forsikring også for ældreroerne. Den anden mulighed er, at ældreroerne danner deres egen roklub, som tilslutter sig DffR, og så også er dækket af dennes forsikring. Der skal laves en aftale med Øresund om benyttelse af materiel og lokaler, og fastsættes en

„afgift“ herfor. Vi skal have et navn nogle love m.m. Det er stadigvæk meningen, at der kun skal ros om onsdagen. Dette er ikke noget problem, for vi ønsker kun at have den ene dag om ugen, for at vi ikke skal blive splittet op i forskellige hold, så vores gode sammenhold bliver slået i småstykker. Indtil nu, har der været både på vandet hver onsdag, en dag blev turene afkortet på grund af regnvejr.

Vi ønsker alle Øresundere en god sæson.

Holger

Roklubben Øresund
Ældre-roernes 10 års jubilæum
16. maj 2007

Frit efter „Flådesangen“. Melodi: Blaze Away

Vi er en flok af ældre roer',
der holder til i Øresund.
Vi bruger klub og havnens broer,
når holdet sættes hver en onsdag morgenstund.
Vi kommer alle ned i båden,
og diskuterer ikke måden ...
Der er liv og lyst på flåden,
når ØRESUND ror ud på tur.

For selvom alderen, den trykker,
og vor krop er blevet stiv,
i åren stadig godt vi rykker:
At komme ud at ro, det gi'r et herligt liv!
Og selvom knæ og ryggen piner,
der vises ingen sure miner.
Der er liv og lyst på flåden,
når ØRESUND ror ud på tur.

Mod nord vi gerne kursen lægger,
med raske tag går båden frem.
Vi alle bravt i skeen trækker,
og ingen ser, vi snart er som Methusalem!
Lagunens vande rundt vi kommer,
og nyder rigtig, det er sommer.
Der er liv og lyst på flåden,
når ØRESUND ror ud på tur.

Men er Klabautermanden landet,
vi ud til Dragør med ham ro.
Vi sætter straks en båd i vandet,
vi vil jo ikke, at han fast i klubben bor!
Mod Røse Fyret ud vi kigger,
det er jo der, at Saltholm ligger.
Der er liv og lyst på flåden,
når ØRESUND ror ud på tur.

Og når vi så til klubben kommer,
og båden tørres af for vand,
os klemmerne så vel bekommer,
vi får en enkelt én, vi skåler alle mand.
For kaffekassen står en mester,
så vi får mad til mange fester.
Der er liv og lyst på flåden,
når ØRESUND ror ud på tur.

Om vinteren pokaler pudses,
Et enkelt vindu' skiftes ud.
I haven planterne de studses.
To årer males, og de ser så flotte ud!
I ergometer motioneres,
og med stængerne spadseres.
Der er liv og lyst på flåden,
når ØRESUND ror ud på tur.

Ja, vi er klubbens faste stamme,
en kammeratlig blandet trup.
Vi ønsker at den rette flamme,
bestandig brænder lystigt i vor gamle klub.
Når I engang som gamle sidder,
Så håber vi, det stadig hedder:
Der er liv og lyst på flåden,
når ØRESUND ror ud på tur.

Sladderspalten

Familien Jahn har udskiftet husdyr fra „Rotte“ til „Sommerfugl“. Sidstnævnte kommer til at veje 2 kg i voksen tilstand. Så er det spørgsmålet, om den vægtklasse sommerfugl er tilladt i Kålmarken, når Anne og Poul flytter til Dragør Syd senere på året.

Anvisning til styrmanden før krydsning af sejlrenden mellem Saltholm og Amager: Tag bane 4.20: Indflyvningen til Københavns Lufthavn! Hvis kontroltårnet kontakter os, må vi lige tale om det

Bemærk venligst, at næste deadline for indlæg til stroken er den 11. september 2007.

