



# Stroken

Nr. 2

April

2006

*God Påske*

*God Påske*



*God Påske*

*God Påske*

## Besøg på Nordisk Film

Allan Elgaard har fået en aftale i stand med Nordisk Film om rundvisning.



Rundvisningen er lørdag den 6. maj 2006.

Vi skal være på Nordisk Film i Valby kl. 14.

Prisen for at deltage i arrangementet er kr. 130,00 incl. kaffe og kage pr. person. Hvis du vil med til dette spændende arrangement skal du tilmelde dig på listen, der er sat op i klubben. Du skal ligeledes notere om du har bil eller om du har brug for et lift ud til Nordisk Film. Hvornår vi skal mødes i klubben for at køre til Valby vil ligeledes fremgå af opslaget – umiddelbart må det være ca. kl. 13.

Møffe

## Maj madpakketur

Søndag den 7. maj ror vi første af 5 søndagsture, hvor vi tager madpakke og drikkevarer med.



Vi (SAS/Øresund) mødes i Roklubben Øresund kl. 10.00 og ror ind til Københavns Havn og spiser frokost i Roklubben SAS på Islands Brygge i Sydhavnen.

På vejen går vi udenom Benzin-øen og Lynette-møllerne, bagom Holmen, igennem Christianshavns og Frederiksholms kanaler.

Hvis vejret ikke tillader roning på Øresund, ror vi fra Roklubben SAS i stedet og så Københavns Havn rundt. Slusen, Teglværkshavnen, bagom Langelinie ved Midtermolen, Langeliniehavnen, ned til Christiania, m.m.

Regn med en dagsdistance på 30 km. Vi er tilbage i klubben ca. 17.00.

Tilmelding på opslagstavlen torsdag den 4. maj.

Hanne Vinther

## Struckmannpark

Kr. Himmelfartsdag – 25. maj – er der tradition tro roeretraf i Struckmannparken. Roere fra hele Københavnskredsen kommer roede til Struckmannparken for at nyde hinandens selskab i et par timer. Vi roer normalt fra Roklubben Øresund omkring kl. 8.00 hvis man vil/ kan ro hele vejen.

Hvis man ikke vil/kan ro hele turen skal man selv træffe de nødvendige aftaler, om at ro fra en anden klub eller „kun“ ro den ene vej.

Hele turen er på 53 km.

Husk at holde øje med opslagstavlen i klubben, hvor du vil få mulighed for at tilmelde dig til turen.

Red.

## Juni madpakketur

Søndag den 11. juni prøver vi (SAS/Øresund) at komme Saltholm rundt. Det er en tur, som er 100% vejrafhængig, men til gengæld fantastisk når den lykkes.

Kun 7 km fra København ligger en helt flad, fredet ø, med naturen (det billige skidt) om ørene. Mærkeligt at stå på Saltholms forholdsvis øde ø og se ind over Københavns skyline.

Normalt ror vi ned til redningshavnen ved lufthavnen, over sejlronden hvor den er smallest, syd om Peberholm og under Øresundsbron. Når vi har kontakt med Saltholm holdes kaffepause, fordi det er her der er flest sæler – og de er nysgerrige, og kommer ofte meget tæt på bådene.

Herefter går det nordover med udsigt til Sveriges kyst på den ene side og Saltholm på den anden. Ja, man kan faktisk se tværs over Saltholm og se Amager, så man kan følge med i, hvor højt oppe på kysten, man er. Mærkeligt at have roet 20 km og stadig se SAS hangar hjemme ved Kastrup havn tværs over øen.

Så lægger vi til ved Saltholm havn, og her er det, alle skal have vadesko med, da vi ikke kan regne med at lægge til ved bro, men må vade i land – Saltholms kalksten er skarpe at gå på.

Vi spiser frokost og besøger Saltholms museum. Herefter ror vi de sidste 7 km hjem til Kastrup. Turen er på ca. 30 km.

På denne tur kan vi forvente at få følgeskab af Dragør Roklub, B&W Roklub samt ikke mindst Skovshoved Roklub.

Tilmelding på opslagstavlen torsdag den 7. juni.

Hanne Vinther

## **Nyt fra bestyrelsen**

### **Opråb**

Kære alle klubmedlemmer

Skal det ikke være sådan, at når vi kommer i klubben ser der dejlig ryddet ud, der dufter rent og når du vil drikke en kop kaffe, er der ren service i skabene?

Det nikker vi selvfølgelig alle til. Derfor: Har du brugt service sættes dette i opvaskemaskinen. Hvis ikke et medlem har tømt den, ja så må du lige bruge 2 minutter på det. Er opvaskemaskinen mere end halv fuld sættes den i gang.

Har du smidt affald i affaldsposerne i klubben, tager du selvfølgelig lige posen med ud i affaldsstativet i gården og sætter en ny pose i. Se på den måde vil vi alle sammen altid møde en klub, der føles ren og imødekommende.

Om kort tid vil der stå en brandspand ved siden af affaldsstativet i gården. Hvis du har nydt en smøg, tømmer du selvfølgelig askebægret i brandspanden og sætter askebægret i opvaskemaskinen, så slipper sarte næser for at dufte til gammel tobak.



## **Stort til lykke**

Vi iler med at sige til lykke til vores 3 nye langtursstyre mænd  
Lene Jacobsen  
Kurt Holm og  
Arne Petersen

### **Instruktion af nye medlemmer**

I år vil der være informationsmøde for kommende medlemmer tirsdag den 02. maj kl. 20.00.

Instruktionen vil foregå på land den 4. og 9. maj og på vandet den 11., 16., 18. og 23. maj. Alle dage kl. 18.00 omklædt.

Instruktørmøde vil blive afholdt onsdag den 19. april kl. 19.00 i Klubben.

### **Rotider**

I år vil rotiderne være;  
tirsdage og torsdage kl. 17.00 og kl. 18.00.  
Hvis man kommer efter kl. 17.00 må man vente med at ro til kl. 18.00.  
Dette for at sikre, at alle får mulighed for at komme på vandet samt, at vi får alle vores nye medlemmer fordelt i bådene.

Om tirsdagen vil vi skiftes til at have maden klar kl. 21.00 og om torsdagen vil grillen være varm kl. 20.00.

Husk, at hvis alle giver en hånd med, vil der altid være mad om tirsdagen. Skriv dig på listen, der hænger på døren ind til køkkenet. Det ville være godt, hvis der kunne komme andre navne på, end de få, der har skrevet sig på i vinterens løb.

Om torsdagen fortsætter vi også som hidtil - du tager det mad med, du vil spise og medlemmerne hjælper hinanden med at få grillen klar til kl. 20.

Bestyrelsen

## Medlemsmøde i marts

Februar og marts er jo årstiden for diverse møder og generalforsamlinger.

### Københavnskredsen

Bestyrelsen havde været til generalforsamling i Københavnskredsen, hvor man konstaterede, at der var for lidt penge til at igangsætte projekt Hammergården, som skal være Kredens „sommerhusgrund“. Mette Bacher overtog ansvaret for kaproningsudvalget i Kredsen, og Anne Marie Hein har udover at varetage sekretærposten overtaget ansvaret for informationsudvalget.

### Dansk Forening for Rosport

Generalforsamling i Dansk Forening for Rosport skulle afholdes 18. marts, og her var vigtigste emner for os evt. ændring af langtursreglement mht. anvendelse af selvoppustelige redningsveste, og diskussion af hvorvidt fiber årer kan fungere som redningsudstyr ved at roerne lægger sig mellem årerne og svømmer/holder sig oppe. I Roklubben Øresund testede vi systemet i svømmehallen, og konstaterede, at træ årer holder bedre oppe end fiber årer, men fiber årer også duer OK. Ved samme lejlighed konstaterede vi, at vores nye redningsveste med lynlås er svære at tage på i vandet.

### Folkeoplysningsudvalget

I Tårnby Kommune har der været valg til Folkeoplysningsudvalget, hvis vigtigste opgave er at fordele initiativpuljen, som p.t. indeholder 350.000 kr. Jørgen Jørgensen og Christian Bærentsen fra Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS) genvalgtes for de næste 4 år.

### Lokalstyrmandskursus

På grund af manglende tilmeldinger til klubbens årlige lokalstyrmandskursus er dette aflyst. De 2-3 nye medlemmer, som havde meldt sig, sendes til Dragør Roklub på deres lokalstyrmandskursus, da de stort set har samme lokalfarvand som os.

### Broroning den 11-13. august

Dansk Forening for Rosport arrangerer Broroning den 11-13. august. Det er Storebælt, der skal forceres, og det stiller krav om, at de deltagende roere kan ro 45 km i ét stræk om nødvendigt, at de har en frisk svømmeprøve på 300 m, at de har roet 400 km i denne sæson inden Broroningen, og at de kan skifte plads i båden i bølger. Umiddelbart er det ikke et arrangement, som Roklubben Øresund har planer om at deltage i på klubbasis, men er du interesseret i at deltage, kan du læse mere om Broroning på [www.roning.dk](http://www.roning.dk) eller henvende dig til rochefen. Prisen for deltagelse bliver 450 kr. pr. bådhold til dækning af bl.a. udgift til følgebåde.

### Rygepolitik i Roklubben Øresund

Medlemsmødet sluttede med den annoncerede diskussion om rygepolitik i Roklubben Øresund. Diskussionen forløb stille og roligt, idet alle var enige om, at der p.t. er så få rygere i Roklubben Øresund, at deres røg ikke generer. Men rygerne skal naturligvis vise hensyn og ikke ryge i klubstuen til møder, hvor der er mange mennesker, og først ryge efter maden til vores sammenkomster. Der er fortsat totalt rygeforbud i bådehallen.

Hanne Vinther

## Medlemsmøde i april

### Information fra DFfR

På den nys overstående hovedgeneralforsamling blev det besluttet at indfører et nyt æresbevis. Det er hovedgeneralforsamlingen som beslutter om æresbeviset skal udeles til den eller de roer, der indstilles til hæderen af de respektive klubber.

Det er ikke blot i Øresund, at der er mangel på ungdomsroere – dette gør sig gældende alle steder.

Der vil ske en opdatering af langturstyrmandsuddannelsen i det kommende år, eftersom det er meget længe siden der er foretaget review på denne.

Der vil blive i gang sat en ældreroerinstruktøruddannelse således at ældreroer som allerede er instruktører kan få deres instruktøruddannelse opfrisket.

### Diverse nyt fra Øresund

Vores næstformand Anne W. er blevet valgt ind i KTIS (Kastrup Tårnbys Idræts Sammenslutning) i idrætspris komiteen.

KTIS idrætspriser uddeles den 18. april til;  
Årets fund:

Emil Ehrenreich fra Amager Lawn Tennisklub  
Årets idrætspris:

Kastrup Magleby Badmintonklub

Årets idrætsleder:

Jonna Mørk fra Håndboldklubben

Der vil blive afholdt Instruktørmøde den 19. april.

I den forbindelse vil bestyrelsen fremsende indbydelse til samtlige instruktører, om at komme til mødet den 19. april.

Der er informationsmøde for nye roer den 2. maj 2006.

I skrivende stund har vi ca. 9 der gerne vil lære at ro.

Mogens kunne fortælle at det så fint ud med vores både, der var gjort et godt stykke

arbejde over vinteren og at det kun var Lynette som ikke var kommet fra værkstedet endnu.

Poul kunne fortælle at det nuværende fyr udskiftes med et nyt gasfyr og at vandbeholderen i damernes omklædningsrum i den forbindelse fjernes.

I forbindelse med udskiftningen vil der være lukket for vandet. Der vil komme opslag om hvornår det sker.

Det var hvis alt for dette medlemsmøde.

Møffe

## Sved På Panden Roning (SPP)

Første gang 10 km SPP er i Roklubben SAS mandag den 15. maj.

Tilmelding til dommerbordet inden start med angivelse af deltagerens navne og fødselsdatoer.

Der må være 5 personer på en 2-åres og 8 personer på en 4-åres.

Der ros i 2 heats; enten kl. 18.00 eller 19.00 – eller ind imellem efter aftale med dommerbordet.

Både lånes enten i SAS/ARK/KR eller HDR/HR/Svanemølleklubberne.

For yderligere information, se Stroken nr. 1 eller på Københavnskredsens hjemmeside [www.roningkbh.dk](http://www.roningkbh.dk). Eller henvend dig til rochef Allan eller mig.

Hanne Vinther

PS

Der er opsat en tilmeldingsliste på opslags-tavlen i klubben, hvor man kan skrive sig på, når man har et hold – eller ønsker at komme på hold.

## Tutten

Jeg har sat opslag op på Tut-døren med vagter tirsdage til klubaften helt ind til sommerferien.

Menu-prisen er fortsat 25 kr. pr. person, dvs. vi har 200-300 kr. at købe ind for til de 10-15 medlemmer, vi plejer at være en klubaften. Så løber det rundt.

Sæsonen vil vise, om vi kan klare konkurrencen fra Havnehytten – den nystartende grill-bar på græsplænen overfor vores klubhus. Det skulle vi jo gerne, så vi bevarer vores hyggelige fællesspisninger i klubben.

Så bak op om Tutten og tag en Tutvagt.

### **Udlejningsskabet**

Til forårsrengøringen fik vi bragt orden i alle delene i „udlejningsskabet“, som er blevet genopsat efter, at der er blevet lagt klinker i gangen.

Derfor håber vi, at alle vil være med til at holde servicen adskilt, så der står et fuldt „fest-sæt“ til min. 60 personer i skabet, og så det service i Tutten, vi bruger til dagligt. I udlejningsskabet står der på hylderne, hvad skabet skal indeholde. Glas står på bakker, så det er let at dække bord til mange mennesker.

Hanne Vinther

### **Forårsrengøring**

Til forårsrengøringen var der mødt 12-15 medlemmer op til Husforvalter Pouls morgenmad kl. 09.00. I år var holdet forstærket med 3 ældre-roere; et meget effektivt våben mod fedt og snavs.

Vi fordelte os i rummene, og der blev virkelig gået til den. Klubstuen fik fejlet støv ned, vasket borde, stole lamper og gulv. Tutten fik rensat ovn, fik alle skabe vasket af og fik afrimet fryser og køleskab – samt ryddet en hel masse op og smidt ud. Depotet, som var fyldt med puds fra isætning af ny dør, blev ryddet og vasket af samt fik sat tingene pænt på plads igen. I kondirummet blev alt det fjernet, der var henstillet siden jubilæumsåret i det såkaldte Kondikøkken. Omklædningsrummene fik en omgang, og

gårdhave m.m. blev ryddet for vissent løv – også havudsigten fra klubstuen blev sikret.

Det var, hvad jeg observerede, men der skal nok være flere ting, vi fik ordnet den dag. Et meget effektivt team, må jeg sige ....

Hanne Vinther

### **Standerhejsning**

Gid alle dette års roture må blive så gode (og underholdende) som den 1. blev, og gid at alle „sociale“ arrangementer må blive så sjove og velbesøgte som dette års standerhejsningskomsammen var!!!!

Vi startede kl. 11 med den obligatoriske tale fra formanden om for-, nu- og fremtid. Fru Sæson hejste standeren og Roklubben fik et længe leve, 3 lange og 3 korte, vi andre fik en enkelt i klubstuen.



14 tog ud på årets 1. rotur. Vind og vejr bød til, at vi tog havsiden på udturen og lagunen på hjemturen. På en kyst ca. halvvejs inde i lagunen var der servering af Bent i selvgjorte vaders (en sort sæk om hvert ben, holdt oppe af et hofteholderlignende arrangement) med Leif som „overtjener“, der oppe fra broen tog imod ordre fra bådene og sendte

herefter Bent af sted med utætte „vaders“ og vi fik alle den fineste servering ved rælingen. Med glade sind over denne raffinerede opvartning roede vi retur.

I tidsrummet mellem kl. 3 og 4 om eftermiddagen blev middagen serveret; colakylling (lækker) med udsøgte salater og brød og til dessert is med varm chokolade SOVS.



Alle var glade og som der plejer at være var der nogle, der var glattere end andre, ja så glade at „de“ først forlod klubben kort før midnat!

Tak for dejlig mad og god underholdning.

Birgit Iven

## Teateraften

Så oprandt atter dagen hvor vi skulle i teatret med roklubben. I år havde Else-Marie og Hanne arrangeret tur til Gladsaxe Teater, hvor vi skulle se Mit livs Eventyr. En musical – med musik af Sebastian - der skulle vise sig at være teatrets sidste forestilling idet det lukker ned når denne forestilling er færdigspillet. Et tab for kulturen i København. Gladsaxe Teater har altid formået at opsætte nogle spændende forestillinger – bl.a. var det dem der opfandt begrebet totalteater, hvor publikum nærmest deltager i forestillingen.

Nu er jeg ikke vild med musicals, men jeg gik ind i salen med åbent sind.

I første scene er vi på det Kongelige Teater, hvor en berømt Herr Andersen tumlede rundt. De andre medvirkende gik ud og Andersen blev lukket inde på teatret, hvor han faldt i søvn.

Jeg tror Andersen havde et godt sovehjerte – jeg tror nemlig ikke, at jeg kunne sove i to timer på et hårdt og tilmed skråt gulv – jeg var nok trillet.

Der gik adskillige sceneskift før det gik op for mig, hvad det handlede om – jeg er jo lidt langsomt opfattende. Det viste sig at være en rejse gennem Andersens eventyr, hvor man for hvert sceneskift kunne gætte på hvilket eventyr der nu var tale om. Jeg vidste det ikke, men det viste sig at Andersen var en fremragende kirurg – når det altså drejede sig om porcelænsdukker. I det hele taget styrter han rundt hele forestillingen igennem og redder alle og enhver.

Andersen havde en rejsekammerat – en lille dreng som spillede sin rolle fremragende. For at gøre forvirringen perfekt viste det sig til slut at drengen var ham selv – altså ikke drengen – men drengen spillede Andersen som barn.

Pas på for nu bliver det vanskeligt. Vi har jo alle en skygge der følger os overalt, men Andersen har en løsrevet skygge som han ikke var helt enig med. Ind imellem var skyggen endda meget modbydelig – godt man ikke har en sådan at gå og skændes med til hverdag.

Vi kom igennem mange af eventyrene, men især Den lille Havfrue synes jeg var godt. Det var nogle ualmindelig nydelige havfruer der her dansede med alle deres attributter – meget frodigt.

Efter vi har været på den lange rejse landede vi atter til slut på Det kongelige Teater hvor Andersen endelig vågnede således at vi kunne komme hjem.

Godt hjemme i klubben fyldtes klubstuen hurtigt med klubbens teaterinteresserede. Det viste sig at der var 40 tilmeldte til arrangementet. Det må siges at være fantastisk flot når man tænker på, at på generalforsamlingen deltog 26 medlemmer.

Else-Marie og Hanne havde kreeret en formidabel middag der indledtes med en velkomstdrink og bagefter tunsalat med valnøddebrød og laksetærter som forret. Herefter skinke med rodfrugter og raviolisalat til hovedret. Hertil serveredes en såkaldt næseriver – en sennep der kunne få de døde til at stå op af graven med krav om at få udleveret 2 liter vand. Desserten bestod af ost og frugt. Dette dejlige traktement kostede den rørende sum af 70,00 kroner.

Snakken gik livligt og støjniveauet i klubstuen kom meget hurtigt over de tilladte DB – det var ligesom at være i en almindelig dansk børneinstitution. Verdenssituationen blev drøftet, bl.a. var Palle meget nervøs efter han havde hørt at Carlsberg ville lukke ned i Valby og kun brygge øl i Fredericia – holder Storebæltsbroen?

Endnu en dejlig teatertur som for nogle først sluttede ud på de små timer. Jeg skal her endnu en gang gentage mig selv, og som de forrige år takke Else-Marie og Hanne for et flot arrangement. Vi kommer igen til næste år.

Erik Weichardt

## Klabautermanden



Klabautermanden er på vej til Øresund efter at have tilbragt vinteren under mildere himmelstrøg.

Det forlyder at han i øjeblikket er ved at overtale Dragør Roklub til at ro ham en tur til

Roklubben Øresund den 1. maj 2006. Han har ikke indgået nogen aftale med Øresund om at ro han retur til Dragør, for det plejer ikke at være noget problem.

Hvis du ser en gul træskulptur ude ved hoveddøren i Roklubben Øresund, har du mødt Klabautermanden. Det er herefter meget vigtigt at du tager ham med inden for og stiller ham på indskrivningspulten uden i bådehallen og ikke mindst skriver i roprotokollen, udfor Klabautermand, datoen for hvornår du har sat ham på pulten.

Hvis du skal ud og ro og vejret er til det, er det af stor betydning at han bliver roet tilbage til Dragør

Roklub med den sammen.

Hele denne her stafet går kort sagt ud på at have Klabautermanden til at overnatte færrest mulige dage i den enkelte roklub. Klubberne skal nemlig betale 1 øl pr. overnatning.

God stafet og rosæson til alle.

Møffe

## Stroken

Vi forventer at udkomme med yderligere 4 udgaver af Stroken i 2006. Deadline for indlæg til disse vil være:

Tirsdag d. 30. maj

Tirsdag d. 18. juli

Tirsdag d. 26. september

Tirsdag d. 28. november

Alle medlemmer er mere end velkomne til at skrive et indlæg til Stroken. Et indlæg kan være hvad som helst – en god rohistorie, efterlysning af roer, der har mulighed for at ro hver mandag kl. 10, fællestur til Arken mv....

Redaktøren

