



Stroken

Nr. 5

Juli/August

2005

Amagerregatta

50 år

Roklubben Øresund
inviterer til årets regatta
lørdag den 27. august

Program (efter roningen)

Kl.19.00 middag

Kl.20.30 præmie overrækkelse

Kl. 21.30 spiller 5 mands orkesteret

„Taxfree“ op til dans

Menu

Chili marienerede rejer

Grillet højreb

Diverse tilbehør

Kaffe og hjemmebagt kage

Pris 175 kr.

Sidste frist for tilmelding

Søndag den 21. august



Brev fra Kong Neptun

Strokens redaktion har modtaget følgende brev fra Havets konge, som vi ærbødigt bringer her.

'KÆRE KANIN

Jeg, KONG NEPTUN REX , påbyder DIG herved at indtage din plads blandt de urene, der endnu ikke gennem dåben, er indviet i mit rige LØRDAG, den 13.AUGUSTI 2005 på KASTRUP GAMLE LYSTBÅDEHAVN

thi, jeg vil da foretage det fornødne.

MEN kommer du ikke, eller kommer du for sent, og hvis du ikke er udklædt som kanin med gulerødder, kål, agurker og 2 lange ører, samt en haledusk, da vil MIN VREDE være GRUSOM.

Du bedes møde i Roklubben ØRESUND senest klokken 14.00.

Haver du imidlertid et dåbsbevis underskrevet med min kongelige hånd og segl, da er du frelst i mit rige, og skal ej igjen døbes.

MED KONGELIG HÅND OG FODSLAG
KONG NEPTUN REX

Kanindåb den 13. august

I forbindelse med Kanindåb vil meget gerne se kaninerne familie og venner til selve dåben kl. 15.00. Endvidere vil der om aftenen være festmiddag kl. 18.00 i Roklubben Øresund, hvor vi fejrer de nye roere.

Menu

- Kong Neptun's overraskelse
- Kong Neptun's favorit dessert

Prisen for menuen vil være kr. 150,00 pr. person. Tilmelding til festen kan ske på opslagstavlen i Roklubben Øresund. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 2. august 2005.

Kanindåbudvalget

Efterlysning

I forbindelse med at Kong Neptun har meldt sin adkomst har Roklubben Ørsund brug for DIN HJÆLP, til at gennemføre dette arrangement, til Kong Neptuns tilfredshed.

Der skal bruges nuværende roere til dåben. Nogle til at hjælpe med at lave mad, dække bord Sælge drikkevarer under dåbsfestlighederne. Give en hjælpende hånd i alt almindelighed.

Kontakt Poul Jahn for yderligere information
Red.

Amagerregatta 2005

Dette års Amagerregatta afholdes den 27. august 2005. I år er det os, som ligger vand og hus til. Som altid er der 15 løb, der skal afvikles hen over eftermiddagen. Der er blivet hængt en liste med alle løb op på opslagstavlen i klubben. Her er det meningen, at du skal skrive dig på enten alene eller sammen med et hold.

Hvis du har nogen spørgsmål til ovennævnte, skal du tage fat i vores rochef Allan Elgaard.

Der er meningen at der skal trænes til Amagerregattaen, så find dit hold og kom i gang med træningen.

Møffe

Madpakketur i august, fra Humlebæk Roklub

I vores række af planlagte søndagsture, er det søndag den 7. august, hvor turen går nordpå. Vi har planlagt at starte ud fra Humlebæk Roklub og ro nordover i den smalle og smukke del af Øresund, hvor der er udsigt til begge ender af færgeforbindelsen, Helsingør-Helsingborg, samt øen Ven, og hvis vejret arter sig, også skulle give mulighed for at få „Kronborg“ om styrbord på hjemturen.



Turen er også slået op hos Roklubben SAS og i Dragør Roklub, som ved tidligere søndagsture.

Sidste tilmelding er 28. juli af hensyn til planlægningen, da vi muligvis selv skal have både med – hvilket kan resultere i et mindre bidrag til transport og forsikring.

Vi mødes i Roklubben Øresund kl. 09.00 eller efter aftale.

Henvendelse til Mogens Jørgensen, tlf. 2220 5142.

Husk madpakke og drikkevarer, inkl. kaffe/the, samt den fornødne påklædning til dagens vej

Mogens Jørgensen

Farvandsnyt

Mandag den 11. juli kl. 07.00 blev vandet lukket ind i lagunen bag den kunstige sandø.

Indvielse 18. august af Amager Strandpark.
www.amager-strand.dk

Nyt havnereglement er trådt i kraft 1. juli for Københavns Havn.

Se om restriktionerne i sidste Stroke, eller læs reglementet på www.cphport.dk.

Slusen i Sydhavnen er åben igen efter reparation.

Red.

Riviera'en

Torsdag den 14. juli, Bastille-dagen, roede to 4-åres og én 2-åres ind i Lagunen bagved den kunstige halvø foran Amager Strand. Anne og Jan Palm havde om formiddagen checket farvandet ud i Svaneclamperne, og der blev givet OK til, at vi kan ro derind. Endnu kan vi jo ikke ro rundt om halvøen, da indsejlingen ved 5-øren stadig er lukket.

I dagens højtidelige anledning bar alle bådene langtursflag, og der var medbragt „en lille én“ til at skåle i.

Det var en fantastisk oplevelse! Nu har vi i årevis roet langs Amager Strand, dvs. vi har roet 1000 meter ude pga. af lavvande og sten, så vi har jo kun kunne skimte stranden og livet derinde. Nu ror vi lige langs stranden på den ene side og halvøen på den anden side. Der er 2 meter dybt i hele lagunen, og der er ingen sten. Vi kan se ALT: badenymfer og ditto herrer, beach volley spillere, ishuse, husene og trafikken på Amager Strandvej, etc.

I lagunen skal vi passere 3 broer. To af dem er ikke noget problem - der er rigelig plads til robåd og årer. Den midterste har et bredt fag i midten - her kan en robåd og årer lige akkurat passere, så man ikke behøver at kvarte årer. Men seks baner til Amagerregattaen tillader den midterste bro desværre ikke.

Glæd dig til denne tur bagom den kunstige halvø!

Hanne Vinther

Tutten

Det virker! det nye tilmeldingssystem til mad. Folk er flinke til at huske at sætte kryds på tilmeldingen til roning for, at de bliver og spiser. Og det er en rigtig god hjælp til Tut-vagten, så man kan dimensionere madderne eller middagen om tirsdagen - og for den sags skyld også antal kilo grill-kul om torsdagen.

Der er lige sat en ny tilmeldingsliste op på køkken-

døren til Tut-vagter hen over sommeren. I disse sommerferie-tider kan det knibe med at få dækket vagterne, så husk at Netto ligger lige ovre på den anden side af græsplænen, så forsyningerne kan hurtigt hentes og tilberedes i fællesskab af dem, der nu er i klubben om tirsdagen.

Er du ny (eller gammel)? og har mod på at tage en enkelt Tut-vagt, så skriv dig på listen - eller henvend dig til undertegnede, så forklarer jeg gerne, hvordan man fixer en leverpostejsmad. Det behøver jo ikke være så fint, vel? Vi skal jo bare lige have lidt til den hule tand, når vi har været ude at ro.

Hanne Vinther

Jubilæum

Meget kan der siges om Roklubben Øresund, men gode til langsigtet planlægning, det er de!!

Tænk engang at man for 75 år siden kunne være så forudsigende, at man besluttede at klubben skulle se dagens lys den 10. juli 1930, for så lille det være et super vejr både med hensyn til solskin og vind, når klubben skulle fejre 75 års jubilæum.

Søndag den 10. juli var en god dag i klubbens 75 år lange liv. Over 100 nuværende og forhenværende medlemmer samt venner og bekendte af klubben var mødt op for at fejre klubben og hygge sig i hinandens selskab denne dejlige sommerdag.

Mange benyttede lejligheden til at få en lille rask rotur, langs den nye Amager Strandpark. For de nu forhenværende roere var det også en glæde at op leve at der gælder samme regler for at cykle som at ro – man glemmer det aldrig.

Mens Øresund blev roet tyndt var der godt gang i grillen med de 2 pattegrise. Efter omklædning og en



lille tale fra formanden var tiden inde til at spise helstegt pattegris med diverse tilbehør til lyden af live jazzmusik.

Efter pattegris var det blevet tid til kaffe og jubilæumslagkage – den var god.

Endelig omkring kl. 18 var der natmad – hotdogs. Jeg gik hjem ved 19-tiden, efter en daglig dag, hvor snakken havde gået livligt mellem gamle rokammerater.

Den mest hørte sætning denne dag var

" kan I huske den gang...."

Annemette alias Møffe(årgang 1994)

Formandens tale 10. juli

Det glæder mig at se så mange nuværende, tidligere medlemmer og venner af Roklubben Øresund.



Det har været meget spændende og lærerigt for mig at være involveret i klubbens 75 års fødselsdag, jeg fik bl.a. mulighed for at læse de gamle jubilæumsskrifter og jeg må sige at det var spændende læsning.

En af de ting der slog mig var at rigtig mange af de problematikker vi arbejder med i dag, er de samme som mange af de tidligere bestyrelser har arbejdet med i gennem tiderne.

I sådan et år med officiel standerhejsning, 75 års fødselsdag og Amagerregatta er der rigtig mange af

Roklubben klubbens medlemmer som gør et kæmpe arbejde for at vi skal have nogle gode oplevelser og det skal i have tusinde tak for.

Vil i alle sammen hjælpe mig med at takke dem ved at give dem en stor applaus.

Der er kommet rigtigt meget ud af arbejdet, vi kunne bl.a. døbe en ny 2- åres inrigger til vores standerhejsningen takket være tilskud fra nogle fonde, vi har fået et rigtigt flot jubilæumsskrift, en god reception ved standerhejsningen og nu en rigtig god jubilæumsfest.

Jubilæumsskriftet er blevet rigtigt flot bl.a. takket være MAN B&W, som har trykt det, de har selvfølgelig ikke haft indflydelse på indholdet, det har alle dem som har skrevet til det, og selvfølgelig jubilæumsskrifts udvalget som har redigeret og lavet opsætningen.

Jeg vil ønske jer god fest og ønske Roklubben Øresund held og lykke i fremtiden.

"Roklubben Øresund længe leve"

Jan Palm

Amager Rundt

, - så sidder man her igen, just hjemkommet fra en pragtfuld rotur, hvor vejret virkelig var med os. Det var en laaaaang tur, som turlederen havde forudsagt. Det var måske derfor hun selv meldte fra. Hun påstod godt nok, at hun havde fået ondt i ryggen, men hvad, - sådan noget skal ro's væk. Det mente Hanne nu ikke lige var løsningen i hendes tilfælde.

Nå - men vi mødtes i SAS roklub, ialt 11 roere, hvoraf der var 3 SAS-ere. Kunne det måske have været lidt bedre, da det trods alt var deres både vi skulle benytte.

Det forlød, og havde forlydt i flere dage, at slusen var lukket på grund af reparation, (vist nok noget med en motor) så det var ikke muligt at komme den vej, — troede vi. Turlederen havde imidlertid fået en enestående dispensation fra SAS-rochefen om, at man kunne gå igennem stigportene, hvis forholdene tillod det.

Turlederen havde sammen med en anden meget sagkyndig person besigtiget forholdene, og de var

nået til den konklusion, at forholdene var perfekte til dette formål.

Så vi startede ud mod slusen i fin stil i en 4-årers og to 2-årers både. Ved slusen blev der så kommanderet stærke indtil åren langs kom. Nu gled vi så stille og roligt gennem uden problemer. Det samme gentog sig, da vi skulle under Sjællandsbroens buegennemgange, her dog med åren tværs. Ja, - vi fik rigtigt afprøvet kommandoer og reaktioner. Alt forløb planmæssigt.

Nu var det så bare en tur sydover, hvor der ikke skete meget, før vi kom syd for Amager. Her er der som mange bekendt et meget stenfyldt farvand, men ved at gå meget syg om og holde godt udkik, undgik vi sten og andre ubehageligheder. Vi nåede velbeholdne til Dragør roklub, hvor der var frokost.

Efter frokost gik det så nordover. Vi nåede dog lige at konstatere, at Klabautermanden var ude på en rotur, og kom „hjem“ til Dragør. Vinden, eller den smule der var, havde lagt sig, så det blev en noget varm tur indtil omkring Benzinøen. Her blæste det igen lidt op, og det føltes meget forfriskende.

Vi roede til Langeliniehavnen, hvor vi drak kaffe.

Nu manglede så kun den sidste tur gennem havnen. Det var blæst mere op, og vi havde modvind, men det var ikke noget at snakke om. Det var værre med alle de havnerundfartsbåde og vandbusser, der tonser rundt. Der var rigtig mange på grund af det gode vejr. Det blev dog også klaret uden de store problemer, og vi nåede velbeholdne tilbage til SAS roklub.

Det har været en mægtig fin tur. Hanne kan bare det der med at finde det gode vejr. Det var bare synd for hende, at hun ikke selv var med, men hun kan da også lade være med at få ondt i ryggen, når hun laver sådan et fint arrangement.

Tak for det Hanne.

Til alle deltagere på turen vil jeg sige tusind tak for en pragtfuld dag med gode venner.

Med storrohilsen.

Kurt

Fællesturen til Nivå 18-19. juni

På et tidspunkt på turen foreslog turarrangør Søren Uld., at en deltager fra Øresund skulle skrive et referat i „Vel roet“, og at en SAS'er tilsvarende skrev i „Stroken“. - en underlig idé, især da valget faldt på mig. Men da enkelte andre syntes, at det var OK, blev det bestemt, at sådan skulle det være!

Men hvorfor egentlig devaluere en god tur med et kedeligt referat??

For en god tur blev det.

Da vi som aftalt mødtes i Roklubben SAS, blæste det en halv pelikan fra nordvest. Som ansvarsfuld arrangør havde Søren været omkring Svanemøllen og Nordhavn og vurderet, at det ville være håbløst at komme rundt om „Stubben“, da havet derude var pisket til skum; og således blev det.

Nu var gode dyr rådne, men efter en relativ hurtig rådslagning besluttede vi at køre tre både på trailer til Nivå. Jan Palm klarede traileren, og Erik Nielsen transportforsikringen. Herved blev turen 100 kr. dyrere pr. mand. Til gengæld slap vi så for at ro derop, og det er jo altid godt !!!

Vel ankommet til Karlebo Roklub pr. bil kunne vi nyde den første af vores medbragte madpakker samt indtage forskellige forfriskninger i form af nogle ganske få øller og lidt Gl. D.

Eftermiddagen bød på en 25 kilometers rotur til Helsingør, hvor vi nød en kop kaffe med kage og lidt avec.

At lægge til ved Helsingør Roklub i blæsevejr er som sædvanlig en speciel manøvre, ikke mindst når man skal bære bådene gennem tunnelen under vejen op til roklubben; men da vi var rigeligt med folk til at bære, gik det aldeles smertefrit for de fleste.

Vel tilbage i Karlebo Roklub satte vi bådene på græs, og de af os, der er friluftsmennesker, slog telt op, mens de mere kuldskære krøb indenfor i klubhuset.

Middagen lørdag aften kunne vi nyde i det fri. Palm tændte sin ungarske grill og frekventerede os med nogle dejlige stykker kød, som tidligere havde indgået i sammensætningen af forskellige husdyr. En anelse rødvin m.m. blev det også til, men her begynder min

hukommelse at svigte, bortset fra at jeg vistnok hjalp til med opvasken.

Til søndag morgen havde bilroeren Jytte skaffet lækkert morgenbrød, og da vejret også var fint, kunne bespisningen atter foregå udendørs.

Efter lodtrækning om bådehold begyndte vi roturen hjem til SAS. Vi havde nogen medvind, solen kom snart frem og bagte heftigt, så faktor 25 indsmøringen gjorde gavn for pengene. Nr. 2 af de medbragte madpakker blev indtaget i Skovshoved Roklubs lille skyggefulde gårdhave.

Efter hjemkomst til SAS kunne de fleste af os slappe af et par timer; men der var jo lige det faktum, at der stod en trailer og et par biler i Nivå, så de stakkels chauffører måtte til den igen for at hente de forskellige køretøjer hjem.

Det var en dejlig tur, væsentlig bedre og med mere indhold en nærværende referat, så jeg siger tak for turen til de øvrige 9 deltagere.

Valther/SAS

Tur til og på Gudenå.

Vi var en flok af glade gutter og gutinder, der stævnedes ud fra det københavnske mandag den 10. juli 2005 kl. 0900.

Turen gik mod Silkeborg. Først skulle vi dog lige have den sidste deltager samlet op ved en rasteplads lidt nord for Køge. Herefter var vi så blevet en samling af 6 SAS-roere og så Jytte og jeg fra Øresund.

Vi havde fået lov at komme med, forstå det hvem som kan. Jytte havde af helbredsmæssige grunde givet tilsagn om, at hun gerne ville være landtjeneste, og det skulle så ske med en af vi øvrige på skift.

Med et enkelt stop for kaffe/tissepause ved Knudshoved, nåede vi frem til Silkeborg Roklub omkring kl. 1300. Her skulle vi så have frokost, pakket om og gjort både klar, venligst udlånt/udlejet af roklubben.

Omkring kl. 1500 gik så turen sydpå på vandet med kurs mod Ry. Det var lidt af en prøvelse for en uerfaren fyr som mig, da der var en hel del kanofarere, som ikke alle sammen kunne styre i rette

linier. Det var noget med et øje på hver finger, og 2 øjne fremad hele tiden. Så var der selvfølgelig alle lystsejlerne og rutebådene, men det havde jeg da været med til før i Københavns havn. Jeg skal dog oplyse, at dem på Gudenå er væsentlig mere hensynsfulde, end vi er vant til fra havnen.

Første stop på turen sydover var ved en „bjergsø“, som hedder Slænsø. Den ligger i hvert tilfælde nogle meter højere end Gudenåen gør. Vandet i søen var klart og fristende, så der var nogle, som tog sig en svømmetur.

Herefter gik det videre over Juelsø og andre søer til Ry Roklub, hvortil vi ankom i god behold, dog var de fleste næsten opløste af varme, fordi det havde været omkring 27-28 grader og næsten ingen skygge eller vind.

I Ry var der en træningslejr for 4 piger i en dobbeltfirer samt en gut i singlesculler. Det var lidt imponerende at se dem tage af sted på træningstur.

Nå, - men der blev da produceret noget aftensmad, som landholdet havde fremskaffet, så vi fik en hyggelig aften ud af det.

Efter en god nats søvn skulle vi så gøre klar til en „kongeatape“ på 33 kilometer med 2 overbæring og en noget smal å, Tåning Å. Det med landtjenesten blev klaret ved, at en ikke var helt kvik fra morgenstunden, og en ville gerne halvere etappen, så de byttede bare. Det var atter en meget varm dag, og solen skinnede fra en skyfri himmel. Vind var noget, man kun kunne huske, hvad var. Vi roede til Mossø, hvor der skulle være frokostpause på Hem Odde. Mossø har altid for mig stået for noget skrækeligt, når man har hørt beretninger fra bekendte, som har været på kanotur på Gudenå. Jeg må sige, at alle disse beretninger blev gjort til skamme denne tirsdag, idet søen var flad, som et spejl. De eneste krusninger der var, lavede vi selv. Til gengæld var der kolosalt mange blågrønne alger, så mange at Jytte fra land kikke ned på søen og mente, at det var maling, der lå langs hele kanten. Hun advarede os, da hun mente, at vi aldrig fik den maling af bådene igen. Det var som nævnt kun alger, men de sad da noget fast alligevel, både på bådene og diverse liner.

Efter frokost gik det videre mod 2. overbæring, gennem åen og under motorvej og jernbane, indtil vi endte ved Skanderborg Roklub. Atter en god tur, men som nævnt meget varm. Atter denne aften god mad og hygge.

Onsdag var det så hviledag. Det var også undertegnedes fødselsdag, så jeg havde advaret om, at vejret ikke ville være særligt godt. Vi vågnede da også op til overskyet vejr, og det havde vist nok regnet lidt om morgenen. Som nævnt var det hviledag, så det blev til en kort rotur i en 4-årrers båd med faste åregange. Det var en meget speciel oplevelse, som skulle prøves, da det ikke er hver dag, man ser en sådan båd.

Båden blev dog brugt daglig af op til 5 ældre roere fra Skanderborg, som havde et fast ritual om, at de mødte hver morgen og tog en tur i båden. Det var lige meget om de ikke var mandskab nok til alle pladser. Båden var fra 1934, fik jeg oplyst, men den var i udmærket stand.

Der var også et par, der var ude og øve sig i en dobbelt trimsculler.

Om eftermiddagen var det så en byvandring med tilhørende kaffe og kage, og senere indkøb til middagen. Vejret blev dog meget fint, trods mine dystre forudsigelser.

Torsdag var der så igen en „kongeatape“ tilbage til Ry med frokostpause ved Klostermølle. Det er et sted, hvor der er vandfald. Gudenåen falder nogle meter her. Der havde været en fabrik, der havde udnyttet vandkraften til el og maskinerne. Det var også lavet en fisketrappe i et Zig-Zag mønster. Vi blev enige om, at den ultimative styrmandsprøve var, at styre en 4-årrers inrigger gennem, uden skader.

Mossø viste sig igen fra sin allervenligste side, igen flad og indbydende og næsten ingen vind.

Efter frokost gik det så videre mod Ry, og med overbæringen i selve Ry overstået, var der ca. 500 meter til roklubben. Træningslejren var der stadig, og det var stadig lige imponerende at se. Aftensmad og hygge efter vanlige forhold.

Fredag morgen vågnede vi så op til regn og torden og en del vind, så vi besluttede at blive i Ry og

afvente forholdene. Efter frokost mente vi så, at nu var vejret blevet så godt og stabilt, at vi kunne starte på de sidste 17 km til Silkeborg. Det gik også fint. Der var planlagt en tur op på Himmelbjerget til fods, og et besætningsbytte til den videre tur. Da vi nåede ud på Juelsø, begyndte det at trække sammen med en meget mørk himmel. Vejret var så varmt, at jeg roede i bar overkrop.

Vi enedes om, at det var nok engod ide, at sætte kurs mod Himmelbjergets anløbssted. Pludselig blev vi indhentet af en kraftig vindbyge, og man kunne tydelig mærke, at temperaturen daledede med næsten 10 grader. Vi nåede dog helskindede til en noget faldefærdig bro, hvor vi fik fortøjet bådene. Søen var i mellemtiden kommet i så mege oprør, at vi ikke var særligt trygge ved situationen, så vi blev ved bådene, Så begyndte det at regne med torden og lynild, og det gav en hel del vand.



Efter en times tid, stilnede det af og vejret blev igen godt. Efter en drøftelse blev det så til, at vi roede mod Silkeborg, i stedet for at gå op på Himmelbjerget. Vi kunne jo nemt risikere, at der ville komme nok en tordenbyge.

Den udskiftning, som var planlagt, kunne ikke lade sig gøre, på grund af broen var blevet endog meget glat. Der kom dog 3 personer ned i hver båd og det gik mod Silkeborg.

Det viste sig, at det blev en rigtig dejlig tur, med sol og kun lidt vind. Efter en problemløs tur nåede vi Silkeborg Roklub.

Aftenen var igen som sædvanlig med god mad.

Lørdag startede så ud med lidt finregn og blæst, så vi

besluttede at gå op i byen, hvor der var torvedag med tilhørende musik, spillet af et engelsk jazzband. Der blev da også handlet lidt, da flere fandt nogle gode tilbud.

Efter frokost bemandede vi så en 2-årers og en 4-årers og roede alle mand en tur til noget, som blev kaldet „brillerne“. Det var en lille sø, som lå gemt bag noget skov. Der var kun adgang gennem en smal å, hvor der skulle roes med kvarte årer eller mindre. Det var en meget smuk tur og jeg tror, at alle hyggede sig. Herefter skulle vi aflevere bådene. Det skulle ske senest kl. 1800. Det nåede vi i god tid.

Vi havde besluttet at slutte af med at tage til „Ålekroen“ for at spise lørdag aften, som en slags afslutning på turen, så det gjorde vi så.

Vi havde fået oplyst, at der skulle komme et hold på 3 fra Haderslev Roklub og overnatte også. De var ikke kommet, da vi kørte mod kroen, men vi så en 2-årers på åen, på vejen derud. Da vi kom tilbage, mødte vi folkene. De sagde, at de var startet ud fra Haderslev og morgenen, var kørt til Skanderborg, hvor de havde lånt en båd, roet til Silkeborg, havde stået op i spændholterne over Mossø på grund af kraftig modvind. De skulle så sove i Silkeborg, og søndag gik den så retur igen ad samme rute. De håbede dog på, at vinden holdt, så de fik medvind på Mossø. De gik derfor relativt tidligt i seng.

Vi andre hyggede videre, som vi nu havde for vane.

Søndag var det så store pakkedag og hjemkørsel. Vi satte en person af i Gl. Ry, gjorde ophold ved Knudshoved, satte en person af ved rastepladsen lidt nord for Køge, og mødtes så resten ved SAS roklub. Her tog vi afsked og takkede hinanden for en meget god tur.

Jytte og jeg vil gerne takke SAS-erne mange gange, fordi de ville have os med, og fordi de holdt os ud på turen. Det var den første rigtige langtur for os begge, og så var det endda ikke helt rigtigt. Vi havde den luksus at have en landtjeneste i bil med, så det der med at pakke en båd ikke blev helt rigtigt.

Vi takker som nævnt mange gange for turen.

Med rohilsen.

Kurt, ØRESUND

Et par lærerige ting fra landtjenesten.

Den første er, da vi skulle holde pause ved Mossø. Jeg kom til Hem Odde Camping, hvor jeg stod og så ned på søen. Jeg fik noget af et chok. For mig så det ud som om, der var maling ved hele broområdet, men det viste sig at være blågrønne alger. Det fik jeg fortalt af et par drenge og deres far.

Den anden oplevelse var, da jeg stod og ventede på de andre oppe på Himmelbjerget. Langt ude kunne jeg se, at det regnede og lynede. Foran dette var en meget sort sky, hvorfra jeg regnede med, at der ville komme regn, men der kom en enorm vindstyrke i stedet. Derefter et ophold, og så kom regnen i en ordentlig tordenskylle.

Tak til alle for en god Danmarkstur. Vores land er også smukt fra landsiden.

Jytte, ØRESUND.

Genvisit fra Lyngby

Onsdag den 10. august kl. 10,00 får vi besøg af ældreroerne fra Lyngby. Vi blev jo meget gæstfrit modtaget i Lyngby da vi besøgte dem i 2002. Så nu glæder vi os til at gøre gengæld.

Hvis vejret tillader det roet vi sammen med Lyngby-roerne ud forbi Peberholmen og kikker lidt på broen, derefter fortsætter vi turen ind til Dragør (ved roklubben) hvor vi spiser vores medbragte mad.

Husk også at medbringe drikkevarer.

Tilbage i „Øresund“ drikker vi kaffe sammen, inden Lyngby-folkene tager hjem igen. Hvis vejret driller, improviserer vi lidt, men husk under alle omstændigheder madpakkerne.

Vi regner med at slutte i „Øresund“ omkring kl. 14 (men ikke senere end kl. 15).

Finn A.

Sladderspalte

Hørt i forbindelse med roturen til jubilæet fra X-roer:

X:

"Mon jeg er den første i klubbens historie, som har fået en stor vabel på FODEN af at ro ??"

Y:

"Du skulle nok have taget båden nummeret større !"

Klabautermand.



Jeg skal hilse fra Klabautermanden og sige, at han faktisk er lidt skuffet over Roklubben Øresund. Til klubbens jubilæum ankom han i sit fineste pus med rød sløjfe og det hele, for at deltage i festlighederne. Men ak inden han så sig om var han tilbage på vej til Dragør i en båd sammen med helt fremmede mennesker, som ikke rør mere eller særligt meget mere i Roklubben Øresund.

Møffe

Jubilæumsskrift

75 års jubilæumsskriftet kom på gaden en lille måned før roklubbens jubilæum, og det er blevet vel modtaget af såvel nye som gamle roere. For at spare porto er der kun sendt ét jubilæumsskrift pr. husstand. Hvis I gerne vil have hvert sit - det kan jo være irriterende at vente på den anden bliver færdig med at læse - så ligger der flere eksemplarer i roklubben til fri afhentning.

Red.

Deadline

Deadline for indlæg til næste nummer af Stroken er 31. august 2005, kl. 17.00

Red.

"Mit eventyr" Teateraften Lørdag 4. marts 2005 Gladsaxe Teater



Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 4. marts 2006. Der har du mulighed for at komme med på den årlige teatertur.

Vi skal se musicalen „Mit eventyr“ på Gladsaxe teater kl. 16.00.
Teateret beskriver forestillingen således:

Gladsaxe Teater præsenterer i sæson 2005/2006 MIT EVENTYR, den nye originale musical om H.C. Andersen:

- *Originale sange af Broadways hotteste komponist, den tredobbelt Oscar-belønnede Stephen Schwartz*
- *Musik, stemninger og lydlandskaber skabt specielt til forestillingen af Safri Duo*
- *Et internationalt stjernehold af medvirkende, bl.a. Nicolai Kopernikus, Louise Fribo og Jimmy Jørgensen*
- *165 ekstravagante kostumer der vil fremstå som levende skulpturer, trådt direkte ud af Andersens papirklip og eventyr*
- *Et tredimensionelt billedbombardement af lys, lyd, spejlreflekser, laserlys samt film- og videoprojektioner*
- *En visuel oplevelse i særklasse!*
- *MIT EVENTYR er den største, danske musical nogensinde.*
- *MIT EVENTYR henvender sig til Andersens eget publikum - alle mellem 8 og 80!*

Vi har reserveret i alt 40 billetter, 33 stk. à 230 kr. i prisgruppe C, og 7 stk. à 295 kr. i prisgruppe B.

Efter forestillingen er der middag i rokлубben til en cirkapris på 75 kr., der betales på dagen. Tilmelding og betaling for teaterturen senest til rokлубbens julefrokost tirsdag den 20. december 2005.

Denne forestilling er i en anden genre, end det vi har set de tidligere år, men vi tror, det bliver en flot og anderledes oplevelse. Vi håber, at der som sædvanlig er mange, der har lyst til at deltage.

Vel mødt/Hanne og Else Marie