



Stroken

Nr. 8

December

2004



Glædelig jul og godt nytår

Roklubben Øresunds 75 års jubilæum

Roklubben Øresund fylder 75 år søndag den 10. juli 2005 - og der skal holdes jubilæum. Og følgende aktiviteter planlægges, som kræver DIN medvirken:

Standerhejsning lørdag 2. april 2005 - Vi er værter for DFfR's officielle standerhejsning.

Program kunne se således ud:

- | | |
|-----------------|---|
| Kl. 13.45-14.05 | Orkester spiller ved klubhuset |
| Kl. 14.05-14.15 | Formanden byder velkommen |
| Kl. 14.15-14.30 | Officiel standerhejsning for DFfR m. tale |
| Kl. 14.30-14.40 | Båddåb af 2 åres inrigger |
| Kl. 14.40-14.45 | Formand takker |
| Kl. 14.45-15.00 | Bådehold klar, båden går på vandet (jomfrutur på 15 min.) |
| Kl. 14.45-15.15 | Orkestret spiller ved slæbested/ponton |
| Kl. 15.15-16.00 | Reception |

Jubilæumsfest søndag 10. juli 2005

Med den nuværende medlemssammensætning mener vi ikke der er basis for en gallafest, men en jubilæumsdag, hvor vi hygger os sammen med nuværende og tidligere rokammerater. Planen for en hyggelig komsammen i klub og gårdhave kunne se således ud:

- | | |
|-----------|--|
| Kl. 11.00 | Rotur for dem, der ønsker det - især tidligere medlemmer |
| Kl. 13.00 | Diverse taler, drinks/snacks |
| Kl. 14.00 | Helstegt pattegris |
| Kl. 16.00 | Kaffe & lagkage |
| Kl. 19.00 | Natmad |

Arrangementet er for deltagernes egen regning.

Pris pr. deltager bliver ca. 100,- kr. Drikkevarer købes i klubben.

Forhåbentlig bliver der råd til et festligt jazzband til at underholde i gårdhaven.

Følgende inviteres: Tårnby Kommune, søsportsklubberne i Kastrup, Københavns Kredens roklubber, Die Dänemarksfahrer - og så alle de nuværende og tidligere medlemmer af Roklubben Øresund, vi kan finde.



Projekter:

Tidligere medlemmer

Alle nuværende medlemmer kontakter/finder frem til de tidligere medlemmer/rokammerater, de selv kunne tænke sig at gense til klubbens jubilæum. Navne og adresser afleveres til det udvalg, som nedsættes til at finde frem til de tidligere medlemmer. Det er altså ikke nok blot at give navnene til udvalget. Du skal selv gøre en indsats for at finde dine gamle rokammerater og høre, om de er interesseret i at blive inviteret til jubilæet. Hvis du må give op i jagten på tidligere rokammerater, så giv navnet til udvalget - det kan være de kan finde dem, eller måske har oplysninger om samme personer fra andre medlemmer. Udvalget sørger for udsendelse af invitationer til jubilæet.

Sponsoring

Leif Jønsson og Hanne Vinther ansøger diverse fonde og sponsorer om et bidrag til vores nye båd.

Bidrag til bådfond

Der skræbes flest mulig penge ind til bådfonden via lotterier og andre arrangementer.

Barometer

Der opsættes et barometer, så vi kan følge med i udviklingen i bådfonden.

Pressedækning

Hanne Vinther skriver til Tårnby Bladet og Amager Bladet.

Jubilæumsskrift

Redaktionen bestående af Annemette Mahler, Birgit Iven og Hanne Vinther samler et jubilæumsskrift med hjælp fra bl.a. tidligere redaktionsmedlemmer, som hver nedskriver de anekdoter, de kan fra klubbens 75 årige historie. Alle medlemmer bedes se i deres arkiver efter egnede fotos til jubilæumsskriftet.

Amagerregatta

Amagerregattaen fylder 50 år i 2005 - og vi er værter!

Datoen er lørdag 27. august 2005.

Så her skal også bruges et udvalg til at sørge for traktement under selve regattaen (sandwich, kage øl/vand/kaffe) samt til festen om aftenen (3 retters menu med musik og barvægter).

TILMELDING TIL DIVERSE ARBEJDSOPGAVER OG UDVALG PÅ OPSLAGSTAVLEN!

Med venlig hilsen

Jubilæumsudvalget

Leif Jønsson, Finn Aa. Andersen & Hanne Vinther

Vedtaget på generalforsamlingen 2004





Annonce

Husk!!! Du har mulighed via DFFR for at indbetale en gave til Roklubben Øresund i anledning af klubbens 75 års jubilæum. Hvis du indbetaler 5.500,- kr., kan du trække 5.000,- kr. fra på Selvangivelsen - og Roklubben Øresund's båd-fond bliver rigtig glad.

Gaver til Roklubben via DFFR.

Kære medlemmer.

Nu nærmer julen og senere årsskiftet sig med hastige skridt, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at gøre jer opmærksom på at tiden nærmer sig, hvor I igen skal overveje, om roklubben skal have en gave ud over kontingentet.

Hvis svaret er ja, SKAL I benytte det specielle girokort til Dansk Forening for Rosport, hvoraf det KLART skal fremgå, at det er en gave til roklubben Øresund.

I skal endvidere oplyse navn og medlemsnummer, så vi kan se, hvem der er den generøse giver. Jeg har lagt en stak girokort på „Kasserens hylde“ under skrivepulten i bådehallen.

Gavebeløbet, ud over de første kr. 500, er mig bekendt, fradragsberettiget på selvangivelsen i det år, betalingen finder sted. Du må dog højst trække kr. 5.000 fra i alt på din selvangivelse (som foreningsstøtte). Derfor er det nødvendigt, at du indbetaler gaven, inden udgangen af december 2004, hvis du vil benytte fradraget i indeværende år.

Vi håber at modtage rigtig mange gaver i alle mulige størrelser og siger på forhånd mange tak.

Hvis du har spørgsmål, så ring til mig på telefon, 32533233, eller mobiltelefon, 20126209 eller skriv en e-mail på ole.berg.nielsen@mail.dk

God jul og godt nytår

Kassereren

Julefrokost tirsdag den 21. december

Sidste tirsdag før jul holder vi julefrokost i roklubben kl. 20.00.

Vi er nogle stykker, der er gået sammen om at tilberede nogle få, men gode julespecialiteter. Pris ca. 50 kr. pr. mund.

For at få en idé om, hvor mange, vi bliver til spisning, har vi sat en tilmeldingsliste op. Deadline er 14.12 - Ring evt. ned i klubben og bliv meldt til.

Nisserne

Nytårsbad

Traditionen tro afsluttes året med en sauna tur den 31. december, så vi kan gå rene ind i det nye år.

Vi mødes i klubben kl. 13.00, hvor vi går i sauna og ønsker hinanden Godt Nytår.

Der vil være mulighed for at købe en sandwich eller to.



Red.

Navnegraving

Træt af at få plastikbægre med hjem fra roture? Så har jeg løsningen. Aflever 50 kr til bådefonden og din lommelærke, (med indhold*), små bægre og kaffekande/kopper til undertegnet, så vil jeg lasermærke dine ting med dit navn. Så er du altid er sikker på at få sterling sølvet med hjem efter roturen. * Da der ved laser mærkning sker en opvarmning af metallet, skal der være en væske på min. 30% alc. i lommelærken for at sprede varmen og undgå misfævning af flasken

Mchael Hansen

Medlemsmøde i november

Svømning

Formanden slog et slag for, at medlemmerne kommer til svømning om fredagen kl. 18.00, og har sat en tilmeldingsliste op. (Endnu er der ingen andre, der har skrevet sig på. Red.) Men vi har altså svømmehallen ved Korsvejens Skole bag Foreningscentret, Tårnbyvej 5, hver fredag sammen med de øvrige søsportsklubber. Og nu er der kommet sauna i svømmehallen.

Københavnskredsen

Der havde været møde i Københavnskredsen med gennemgang af roklub-forsikringer.

Ulykkesforsikring dækker bestyrelsen.

Arbejdsskade dækker medlemmer, der arbejder for klubben.

Rejseforsikring dækker alle medlemmer på klubtur.

Rejseulykkesforsikring dækker kun turledere.

Ansvarsforsikring dækker, hvis klubben er ansvarlig.

Både er ansvarsforsikret i DFfR.

Efter dansk ronings flotte guldmedalje til OL, er Dansk Forening for Rosport stadig et „satsningsforbund“, dvs. der fortsat kommer støtte fra tipsmidlerne til roning.

Som bekendt har Københavns Havn udstedt forbud mod, at roerne passerer ud og ind gennem Kronløbet pga. terrorsikring. Københavnskredsen arbejder fortsat på at få hævet forbudet ud fra et søfarts sikkerhedsmæssigt synspunkt. Set fra roernes synspunkt er det mere farligt for os - og den øvrige skibstrafik - at krydse Lynetteløbet to gange, når vi skal til og fra Københavns Havn nordpå, end det er at ligge langs kajerne og gå langs land ud og ind ad Kronløbet.

Bestyrelsen er blevet introduceret til DIF's Foreningspakke med mulighed for medlemsstyring og kontingentopkrævning. EDB-mulighederne undersøges.

Roklubben Øresund er vært ved næste formandsmøde i Københavnskredsen torsdag den 27. januar 2005.

Ergometerroning

Tirsdag ros der kun ergometer i klubstuen til kl. 19.00.

Torsdag ros der kun ergometer i klubstuen til kl. 18.00.

Så er der tid til en times udluftningen, inden der spises.

Klubben deltager med 1 hold i Vinter 8 Grand Prix - se opslagstavlen. Efter første runde ligger holdet nr. 4 i gruppen, globalt!

Lokalstyrmandskursus

Klubben afholder lokalstyrmandskurser 3.3, 8.3, 10.3, 15.3 og 17.3 med teori. Derudover bliver der 2 gange praktik på vandet. Kurset omfatter Falcks førstehjælpskursus. Kurset henvender sig især til nye - men også gamle - roere, der gerne vil være lokalstyr mænd og evt. gerne vil have scullerret.

Bådklargøring

Bådklargøringen forløbet planmæssigt.

75 års jubilæum

Der er opsat lister på tavlen med tilmelding til diverse arbejdsgrupper ifm. Roklubben Øresunds 75 års jubilæum i 2005.

Vores 2-åres inrigger, som skal døbes til standerhejsningen, leveres allerede ultimo 2004.

Michael Hansen tilbyder at indgravere initialer i langtursbægre. Det koster 50 kr., og beløbet går til bådfonden.

Skabene i omklædningsrummene

Under en fest har et barn muntret sig med at fjerne hængelåsene på nogle af vores skabe. Klubben anskaffer nye låse, hvor der mangler. For at undgå, at låse forsvinder, anbefales det kun at låse hængelåsene på skabslågen, når man forlader klubben og lader skabet stå åbent. Husk, kun at låse skabet, når du er ude at ro og har værdisager i skabet. Når du forlader klubben, så lad skabet stå åbent, så evt. indbrudstyre straks kan se „det sure“ indhold af dit skab i omklædningsrummet. Derved håber vi at undgå hærverk på skabene.

Hanne V.

8GP

Vi har nu roet 2 gange. Første gang skulle der roes 8x2x500 meter, og det viste sig at vi havde 4. bedste tid. Det er da meget godt gået, når man tænker på ,at vi er i konkurrence med hele verden. Jeg skal jo nok lige indrømme, at der ikke var så stor deltagelse fra andre lande. Der var lige et hold fra Sverige, som gjorde sig særligt bemærket ved at ro på bedste tid i vores gruppe. (Vi roer i mix + 35)

Lørdag den 4.12.2004 roede vi 25000 meter. Vi valgte at ro 1000 meter pr. gang og nåede at ro på 1.38.32.4. Det er indberettet til Concept 2's hjemmeside, og så må vi se, om vi bliver lige så godt placeret som sidste gang.

Det gik op for flere af deltagerne, at det er en god ide at træne lidt en gang imellem, for det var hårdt - specielt når man skulle på for 3. gang. Men det gik nu helt fint. Alle overlevede trods alt, så der er håb om, at vi også har deltagere nok næste gang, vi skal ro.

Vi regner med at ro mellem jul og nytår, for ellers skal vi ro senest søndag den 2. januar, og ikke så mange af os tror på, at det er en god ide oven på den kraftanstrengelse, det er at spise sig gennem både jul og nytår.

Vi kan godt bruge noget moralsk støtte fra en masse af jer. Det er meget sjovere, når der er mange tilstede til at heppe og komme med gode råd. Dem er man jo som bekendt meget bedre til at give, når man står ved siden af ergometeret.

I år har vi desværre ikke Dragør roklub til at presse os, og til at holde gang i stemningen. De er blevet „bidt“ af ergometerroning derude, så i år har de 2 hold tilmeldt, og det er rigtigt godt gået.

Hilsen Jan Palm

Teateraften 8. januar 2005

Borgerskabet og folk, der går i alt for små sko, får adskillige drag over nakken.

175 styks hårde hvidevarer danner rammen om „Den store mandolinfeber“. Idéen til scenografien med de hårde hvidevarer fik instruktøren Lotte Svendsen, da hun for tre år siden skulle holde et oplæg til

NGO'ernes topmøde i København. De brugte hvidevarer, som folk smider ud, fordi det ikke kan betale sig at reparere dem, skulle illudere den usynlige mur, der er opsat omkring Europa. Et overordentligt los bagi til overflodssamfundet.

Iflg. Emmas Dilemma er der ikke forskel på angst og kærlighed. For når man bliver forelsket, får man også uendelig ondt i maven. „For at komme af med sin angst handler det om at få lettet røven fra sofaen og tænke over, hvad det er for et liv, man ønsker at leve. Der er nogle tendenser i det danske samfund, som vi klart ikke bryder os om. Men der er altså også forskel på, hvordan de konservative og de liberale tænker. De konservative har et godt syn på den sociale arv, hvor de straks tænker på fællesskabet. Men det er den liberale politik, der har fået lov a dominere, siger Lotte Svendsen.



Emma'erne hæftede sig i skrivefasen bl.a. ved, at statsminister Anders Fogh Rasmussen havde udtalt til pressen, at han ikke kunne anerkende begrebet: den sociale arv. Han mente, at enhver var sin egen lykkes smed.

Derfor synes vi, det kunne være sjovt at vise en venstrevælgers sociale arv. Og vi går med garanti helt tilbage til Tollundmanden, lover instruktøren.

Sådan skrev Berlingske Tidende i en førortale af stykket „Den store mandolinfeber“ med Emmas Dilemma på Avenue T, Frederiksberg Alle 102, som roklubben skal ind og se lørdag den 8. januar kl. 16.00.

Efter forestillingen mødes vi i Roklubben Øresund til noget mad til en cirka-pris af 75,- kr. pr. næse. Hvad menuen består af, ved vi ikke i skrivende jule-stund, men vi er på research efter en berømt „Uglesuppe“, som spejderne på Greve-egnen er berømte for at servere.

Teaterbilletterne distribueres - om ikke før - så til julefrokosten den 21. december, til medlemsmøde første tirsdag i januar eller i teatret før forestillingen.

Betaling for evt. Uglesuppe sker i klubben på dagen. Teaterbilletterne er jo betalt.

Else Marie Kristensen & Hanne Vinther

P.S. Skulle du blive forhindret i at deltage (f.eks. syg), så giv besked til Hanne på tlf. 32 52 01 06 - på dagen i roklubben tlf. 32 52 62 18, så kan vi hjælpe med at finde stand-ins.



Standerstrygning

Lørdag den 30. oktober var tiden endnu engang kommet til, at Roklubben Øresund skulle stryge standeren.

Traditionen tro var der mulighed for at ro til Sundby Sejlklub for at spise brunch. Dette var der en del af klubbens medlemmer, som gjorde bruge. Andre kom vandrende ad landevejen.

For at brunchfolket skulle nå tilbage var tidspunktet for standerstrygning sat til kl. 15. Inden standeren blev strøget, holdt formanden en kort tale om, hvordan det forløbne roår var gået. I år var det den ungdomsroer, der havde roet flest kilometer, som fik æren af at stryge standeren og få den med hjem.

Efterfølgende var der kaffe og lotteri i klubstuen, og om aften var der Standerstrygningsmiddag.

Møffe

Kort men ikke nødvendigvis godt.

Cykler derud af

Ja, - så er han der igen, ham den udfarende. Vi er nu startet på vintersyslerne. Vi er nogle stykker (indtil nu ialt 5), der har genoptaget cykelturene. Vi har været ude i alt 3 gange, idet der kom en enkelt arbejdsdag i klubben i vejen. Hver gang har vi været over „Amager Huez“, som Michael kalder det, 2 gange - og så omkring møllerne ved Avedøre-værket. Det har været nogle gode ture, men det har også været, som om noget var forkert. Vi var enige om, at sadel og rumpe ikke rigtigt passede sammen mere - i hvert fald i begyndelsen. Vi kan jo så håbe på, at det bliver bedre henad vejen.

Vi har været en fast stab, bestående af Jan P, Michael (Gummi), Poul og undertegnede. Derudover har Christel deltaget en enkelt gang. Jeg er ikke rigtig klar over, om hun blev bange for at deltage, da hun for det meste lå sidst i feltet. Jeg vil bare sige, du skal ikke være bange, vi skal nok vente på dig. Jeg ved det af erfaring, for de andre venter altid på mig, når vi kører den faste stab. Det er jeg meget taknemmelig for. Det var så lidt fra cykelfronten. Vi kan sagtens være flere, så mød op søndag formiddag kl. 10 overfor Falckstationen i krydset Englandsvej - Løjtegårdsvej med friskt mod og en pumpet cykel, da cyklen kører lettere, når den er pumpet.

På forhåbentlig gensyn til alle.

Kurt.

Team Køresund

Det var „dagen derpå“ – altså dagen efter Klabaftermand-festen og således dagen efter indtagelse af forbavsende forskelligt slags øl, i lige så forbavsende mængder. Alligevel kravlede undertegnede (lidt modvilligt) ud af fjerene kl. 08.dut. Hvorfor dog det ? kunne man så spørge. Jo, jeg havde sagt „ja“ til at deltage i klubbens søndags cykeltur, der angiveligt foregik i et tempo, så alle kunne være med. Og lige netop den her søndag skinnede solen fra en skyfri himmel, så trods en mild alkoholforgiftning troppede jeg op ved brandstationen kl. 10.00 iført loose-fit beklædning, ørevarmere, vanter og 2-hjulet. Der mødtes jeg synet af 4 af klubbens ædle medlemmer, og de var – kære klubmedlemmer - ikke lige „aerodynamisk looking“,

men iført aerodynamisk tøj!! (Ja, hvis ikke man var ædru på det tidspunkt, så blev man det). Og cyklerne!! Ja – se her var ikke tale om skærveknusere eller citybikes – næh, nej – de 2-hjulede passede til de herrers tights, neonfarvede kropsnære jakker og hurtigfarvede cykelhjelme. Enhver, der har set Tour de France, ved nu, at vi her taler om mindst 18 udvendige gear, godt 1 cm brede profilmælge, flaskeholdere mv.

„Et tempo, så alle kan være med“ – ha, jeg tvivlede!! Nå, men tabe ansigt ville jeg jo ikke, så jeg placerede mig i bunden af feltet og trampede vest over på min sportscykel med (lige i den her forbindelse) sølle 7 gear. Trods en let, men stadig modvind gik det ganske udmærket - indtil Kalvebod broen. Her kom så etapens første stigning, og den krævede et par gearskift ned til 2. gear, så jeg tabte lidt terræn i forhold til førergruppen. (Og tænkte endnu en gang, at jeg måske skulle ha' smagt på knapt SÅ mange „Klabauter-øl“ !). Da jeg endelig nåede toppen af den sk...bro, så jeg til min glæde, at førergruppen havde efterladt en hjælperytter. Dejligt, at man ikke sådan kunne blive væk! Nå stigningen blev retfærdigvis efterfulgt af en behagelig nedkørsel og derefter et langt lige stræk – vistnok syd om vindmøllerne. Og så skete det som ham Haugaard lovede ved et eller andet valg: Medvind på cykelstien! Med vinden fra agter kom der fart på hjulene her langs vindmøllerne. Poul forsøgte sig med et udbrud, men blev hentet, da han måtte træde af på naturens vegne. Det ka' jo også

være, at han skulle træde af og derfor brød ud – eller trådte ud, da han skulle træde af – eller udbrød fordi nå, lige meget! Udbruddet blev kørt ind og nu var der en helt anden hastighed på de tohjulede, både den med 7 og dem med 18 gear. Kalvebod-broens stigning skulle forceres endnu engang, men var ikke så slem fra den side. Resten af turen var ren paradekørsel i formationen 1-2-2. Mon ikke det var „Gummi“ som lå forrest, han havde i hvert fald en gul trøje på!

Det var en god tur (selvom der manglede en forsyningsvogn). Men jeg foretrækker dog søndagscykelture med tid til at kigge på omgivelserne. Alligevel tak til Team Køresund rytterne: Jan „Ulrich“ Palm, Kurt „Brian“ Holm, Michael „Indurain“ Hansen og Poul – æh – Jahn, der alle på tur sørgede for, at jeg ikke blev kørt helt agterud.

Christel

Nyt fra Ældregerne

Så har vi haft standernedhaling, som foregik i et vejr, som har været kendetegnende for en del af sæsonen. Trods det blandede vejr har vi alligevel været ude at ro hver eneste onsdag sæsonen igennem.

Naturligvis har det ikke været den optimale ronydelse, og nogle af turene var da heller ikke af en længde, som vi gerne vil ro. Men der har aldrig været tale om



uforsvarlighed. Der har da også ind imellem været dejlige dage med fint vejr, så der var en der sagde, at sådan en dag kunne man ro hele dagen.

Blandt andre onsdage var den sidste rodag inden standermedhalingen en af de bedste dage i hele sæsonen. Igen i år har vi fået tilgang af to, der tidligere har været aktive roere i Øresund, og derudover er der kommet tre, der aldrig har roet før, men nu er helt integrerede hos ældreroerne.

De to, der har roet længst er begge „piger“, og der er noget specielt ved dem. Den førende, Mary Andersen, bor tæt ved Helsingborg, og har hver onsdag taget turen over Sundet for at ro i Øresund. Toeren, Birgit Møller, er netop fyldt 80 år, og er dermed det ældste medlem i rostatistikken.

Sæsonens højdepunkt har nok været vores tur til Fredensborg med roning på Esrum Sø, som Finn A. havde taget initiativet til. Torsdag den 19. august på det for mig ugudelige tidspunkt kl. 7.30 mødtes 25 roere og ledsagere i Øresund og blev hurtigt fordelt i de forhåndenværende biler efter en i forvejen lagt plan, og der gik ikke mange minutter, inden vi i en regnbyge gik ud til bilerne som tog kursen mod Fredensborg, hvor en af de modtagende medlemmer udtrykte sin forbavselse over, at vi kunne være der allerede kl.8.30.

Efter lidt snak og besigtigelse af det dejlige klubhus ned til søen blev der sat bådehold, og det blev for nogle en lidt uvant oplevelse, for klubben rådede ikke over nok inriggere til at alle kunne komme til at ro en sådan, så der blev en del som måtte ro i gigbåde, men de tog det som en oplevelse.

Det blev til en god times roning rundt på søen, hvor det blev præciseret, at man ikke måtte komme længere end 200 meter fra land.

Vi var tre, der ikke skulle ro, så Ole ofrede sig og agerede chauffør for os. Vi tog til slotsparken, hvor der er en skulpturpark, Nordmandsdalen, med ca. 70 sandstensfigurer af nordiske almuemennesker, såsom fiskere, håndværkere, jægere os.v. De er i naturlig størrelse. Det er en norsk billedhugger, der har lavet dem, så det er mest norske personer, men en enkelt dansk fra Fanø var der blevet plads til. Det var dog

for overvældende at gå hele parken igennem, så vi tog tilbage til klubben, hvor bådene efterhånden kom tilbage.

Vejret havde artet sig sådan, at det eneste regn vi fik, var den byge, som kom da vi gik til bilerne. Nu blev der sat borde op på balkonen med udsigt over søen, og der kunne vi være næsten alle sammen og indtage vores medbragte mad. Under frokosten fortalte formanden for ældreroerne i Fredensborg om de forskellige lokaliteter, man møder på turen rundt om søen, meget levende og med humor.

Efter at vi havde fået sunket maden og snakket færdig med vore værter gik turen tilbage til Øresund, hvor vi sluttede en dejlig dag, blandt andet med at konstatere, at det da er rart at komme ud at se andre forhold, men at vi alligevel foretrækker vort hjemlige Øresund.

Som en lille sidebemærkning: Fredensborg Roklub havde en roer til Olympiske Lege i Athen, mens vi var der, hvad de naturligvis var stolte af. Vi har så holdt vores høstfest, hvor ægtefæller også er velkomne, så vi var 34 til en dejlig frokost, som Peer, Rudy og Ingerlise stod for, og vi sad ved et par borde festlig pyntet af Hanne med efterårsløv og røde bær.

Men vi fortsætter vinteren igennem og bruger flittigt romaskinerne, og der bliver også kigget på årerne og tovværket på beddingevognene. Og de med hænderne skruet rigtigt på, har sagt ja til at udskifte sternkassen under taget i gården, så det ser pænt ud til klubbens jubilæum.

Som traditionen byder slutter den indendørs sæson med sølvtøjspudsning lige før standerhejsningen.

Vi kan også se frem til en månedlig frokost, som mænderne står for på skift (for som en af pigerne sagde: Vi skal jo gerne have noget ordentlig mad), og ikke at forglemme vores traditionsrige julefrokost.

Og så kan vi jo også begynde at glæde os til næste sæson, hvor højdepunktet bliver klubbens jubilæum.

Med venlig hilsen
Holger.



Guld- og Sølvåre

Hvis du skal have nyt nummer eller krans på din guld eller sølvåre, er først step at du aflevere din åre i en kuvert til rochefen, hurtigst muligt.

På kuverten skal du påføre dit navn og hvilket nummer du skal have på åre - eller om du skal have en krans på.

Du får din åre retur ved generalforsamlingen i februar.

Redaktøren

Tillykke

Før var de 4 på Sønderholm Alle 19 i Kastrup. N er de 5! Vi ønsker Lone og Jakob tillykke med deres lille Anna, som kom til verden i rekordfart (efter at måtte have ventet på, at julesmåkagerne blev bagt færdige) den 19. november på Hvidovre Hospital.

Redaktionen



Klabautermanden

Klabautermanden har bedt mig hilse og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Møffe

Sladderspalte

Endelig fik Jan Iven stillet diagnosen på hans allergiske reaktioner: Stakkes fyr Han er overfølsom overfor fremmede damer! Reaktionen med rindende øjne og løbenæse var der omgående, da alle Skovshoved Roklubs damer kom parfumerede

ud ad omklædningsrummet til Sved-på-panden afslutningen.

Den lægelige bulletin fra Michael Hansens (alias Gummi) sygeseng lyder på bedring! Fra at have en million-milliard graders feber, er manden begyndt at interessere sig for, hvilken øl der skal serveres til roklubbens julefrokost den 21. december.

Rygtet vil vide, at Bror Niels kommer til julefrokosten, så forventningen om franske specialiteter er vakt.

En del af klubbens medlemmer har været i Berlin til Die Dänemarkfahrer's 75 jubilæum. Det klarede de stort set uden at møde en tysker Eller er der noget Red. har misforstået?

Hvad gør man, når man keder sig til en fest? Fletter fingre? Nej, river sine fingre af led Det gjorde Lene Jacobsen i hvert fald til standerstrygningsfesten! Men der kan da også være spændende på skadestuen? Det kan man da kalde en brat afslutning på rosæsonen. Godt hun nåede sin sølvåre, inden hun „flettede fingre“ med sin bordherre på den måde.

Godt Nytår



Her gik redaktionen i sort