



Stroken

Nr. 7

Oktober

2004



*Den 30. oktober 2004. Se mere
herom længere inde i bladet!*

Aspargessuppe

Traditionen tro vil der, den sidste tirsdag før standerstrygning, blive serveret Aspargessuppe af klubbens supersuppekokke.

Red.



Standerstrygning 30. oktober

Lørdag den 30. oktober slutter sommer rosæson 2004, og programmet for dagen er som følger:

Kl. 10.00 Vi mødes og ror til Sundby Sejlforening

Kl. 11.00 Brunch til ca. 55 kr. pr. næse

Kl. 13.00 Kilometerjageri (her kan dem, som mangler kilometre, ro r.... ud af bukserne)

Kl. 15.00 Standerstrygning - og klubben giver en lille én

Kl. 17.00 Mad: Let røget skinke med brød, drueagurker og sennep samt lidt ost til dessert.
Pris 75,- kr.



Kl. 21.00 (cirka) Klubvand
(læs GT'ere alias Gin & Tonic)

Kl. 21.30 God nat!

Og hvorfor så kort? Fordi undertegnede ikke kan tåle at drikke alle de bajere, man ellers kan nå mellem standerstrygning kl. 15.00 og middag kl. 18.30, som det plejer at være. Eller sagt på en anden måde: Vi gider ikke al den ventetid, inden vi får noget mad.

Tilmelding på tavlen senest torsdag den 21. oktober, da størrelsen af Obelix-skinke bestemmes af deltagerantallet.

Irene og Hanne V.

P.S.

Hvis du ikke kan afse hele dagen til dette arrangement, så står det dig frit at arrangere en rotur fra klubben f.eks. kl. 13.00. Skriv det blot på tilmeldingssedlen - det kan være, der er flere, som heller ikke er til morgener og brunch.

Du er selvfølgelig også velkommen til blot at komme ned og se standeren blive taget ned og få en lille én. Hertil behøves ingen tilmelding.

Pølser & Porter

Der findes en anden tradition i Roklubben Øresund foruden Aspargessuppe, og det er servering af den helt unikke menu - Pølser & Porter. Denne charmerende sammensætning vil blive serveret den første tirsdag efter standerstrygning.

Red.



Klabautermandsfest



Så er det slut for i år med Klabautermanden. Nu gider han simpelt hen ikke længere at blive roet frem og tilbage mellem Dragør og Kastrup. I år gik det da også helt galt, for den stakkels

Klabautermanden,

til sidst viste han ikke om han var i Dragør eller Kastrup. Han blev roet frem og tilbage 5 gange på en enkelt dag - pyha det er lige til at blive rundtosse af. Men alt endte godt - Klabautermand overnatter vinteren over i Dragør.

Nå men vanen tro skal der igen festes og hånes, så den 13. november 2004 holder Klabautermand "hof" i Roklubben Øresund for alle de roer i henholdsvis Dragør og Øresund som har lyst til fest.

Hvordan festen skal holdes og på/fra hvilket klokkeslet har Klabautermanden ikke fortalt noget om.

Derfor kan vi kun opfordre til at du holder øje med om der bliver sat en tilmelding op på opslagstavlen.

Red.

8GP - Ergometeroning

Så er det igen ved at være tid til at der skal gang i Ergometerne.

Et hold består af 8 roerer, og alle kan være med nye som erfarende, unge som gamle, tykke som tynde.

Der roes første gang;

Søndag den 31. oktober 2004

Her roer man 2 gange (8 x 500 m stafet)

Lørdag den 4. december 2004

Her roer man 25.000 m stafet

Hver roer skal min. ro 1.000 m

Søndag den 2. januar 2005

Her roer man 8 x 2.000 m stafet

Lørdag den 5. februar 2005

Her roer man 8 x 15 minutter stafet

Lørdag den 5. marts 2005

Her roer man 42.195 m stafet

Hver roer skal min. ro 2.000 m

Vi begynder alle gange kl. 10.00.

Da det er langt det „sjoveste“ at være mange tilstede når man roer på et ergometer, så der er nogle til at heppe osv. , vil det være bedst, hvis alle kan være tilstede når der roes på disse dage.

Jeg håber, at vi kan ro sammen med Dragør igen i år, og at ungdomsafdelingen kan få et hold i gang.

Hvis du har lyst til at få Sved på Panden og prøve en anden form for roning, så tøv ikke med at skrive dig på listen på opslagstavlen i roklubben.

Sidste år gik det rigtigt godt, derfor gælder de samme regler for deltagelse.

- Hvis i skiver jer på listen, så vær venligst seriøse og mød op på rodagene.
- Hvis man er forhindret, skal man selv sørge for en erstatning.
- Jeg ringer ikke rundt.
- Jeg forventer at man tænker på at det er en konkurrence man deltager i.

Evt. spørgsmål rettes til Jan Palm.

Medlemsmøde i oktober

Dannebrog splitflag

Klubben har fået sit første split-Dannebrogflag! I de første 75 år af klubbens historie har vi kun haft en flagstang til klubstanderen, men i anledning af, at Roklubben Øresund er vært for Dansk Forening for Rosports officielle standerhejsning den 2. april 2005, har vi anskaffet et rigtig Dannebrogflag. Og det er vi stolte af, især fordi DFfR vandt diskussionen om, hvorvidt de danske roklubber har lov at flage med splitflag. Dette nye tiltag bevirker, at vi nu skal have en flagstang monteret på bådehallen til klubstanderen, så den gamle flagstang kan bruges til splitflaget! Festligt! Festligt!

Besejlingsforhold Salt- & Peberholm

Den 8. november møder Roklubben Øresund op til en høring vedr. opretholdelse af forbudet mod at ro mellem Saltholm og Peberholm på grund af fugle- og sælreservatet samt en udvidelse af reservatet op på begge sider af Saltholm - altså en skærpelse af besejlingsforholdene. I forbindelse med bygningen af Øresundsbroen søgte DFfR Skov & Naturstyrelsen om dispensation for roerne til at ro mellem Peberholm og Saltholm, da det har stor betydning for os at kunne ligge i læ af Peberholm, når vi skal Saltholm rundt. Tilsyneladende har man helt glemt vores forespørgsel, og nu synes ønsket om en 25 meter bred „sejlrrende“ langs Peberholm til roerne at være glemt. For mere information se www.sns.dk under Høringer.



Chikane til søs

Vi har indbragt en klage til Broforeningen over én af deres medlemmer; en speedbåd som chikanerede et hold ældre-roere. Det er jo sjældent vi får fat i disse terrorister til søs, men i dette tilfælde lykkedes det, og ejeren har fået en påtale.

Robukser og jakker

Robukserne er kommet hjem. Vi afventer den endelige faktura, før vi ved hvad stykprisen bliver, men den bliver maksimum 300,- kr. Henvendelse Anne Weichardt. Anne har også nogle enkelte regnjakker, som ikke er afhentet.

Kurser

Masa og Poul tilmeldes langturstyrmandskursus.

Lokalstyrmandskursus planlægges afholdt i klubben før standerhejsningen 2005. Tilmeldingsliste opslås til standerstrygningen. Lokalstyrmandskurset henvender sig til frivillige roere, som gerne vil være i stand til selv at tage på rotur i lokalfarvandet enten som styrmand i inrigger, gigbåd eller trimsculler. Styrmandsretten er også adgangsgivende til at få ret til at ro scullere (outriggeret materiel).

Bådfonden

8 medlemmer har gjort en indsats for at skaffe 9.000 kr. til bådfonden ved at stille op som instruktører, køkkenkarle, barvagter, borddækkere og opryddere ved LMK-Vejs sommerarrangement, som blev holdt i roklubben.

Og så har vi fået tilsagn fra Nordea om 10.000 kr. til anskaffelse af vores nye båd.

8 GP (Otter Grand Prix)

Succes'en med at ro hold-stafet i ergometer 1 gang om måneden i vinterhalvåret fortsættes. Som nyt foregår kaproningen globalt, dvs. indrapporteringen skal ikke længere ske til Dansk Forening for Rosport men til Concept II i London. Det er altså ikke kun roklubberne i Danmark, der dyst. Der dystes nu globalt! Se www.roning.dk under Kaproning og opslagstavlen for tilmelding. Roningen foregår på ergometrene i klubben, og der er 8 roere på et hold. Disciplinerne er forskellige fra gang til gang; typisk korte distancer til at starte med for at slutte af med en marathon.

Datoer

Årets julefrokost bliver tirsdag den 21. december kl. 20.00.

Generalforsamlingen bliver i år en tirsdag, nemlig den 8. februar 2005.

Hanne V.

Bådklargøring til sæson 2005

Forleden lørdag da jeg var en tur i roklubben for „lige at kigge forbi“ stod jeg ude i bådhallen og nød synet af vores flotte materiel og samtidig blev opmærksom på den helt specielle lugt/duft, som jeg altid erindrer er til stede i en roklub. Nok en blanding af tang og saltvand, lidt lak og terpentint afrundet med lidt høvlspåner og en glemt jordslået træningsdragt.

Næsten ligesom det siges, at dyrene taler i stalden Julenat, så mente jeg også at høre noget „snak“ i bådhallen denne stille lørdag formiddag –

„Lotte“ sagde: „Bare jeg snart får tætnet mit agterrum, så medlemmerne igen vil ro med mig“.

„Ja mig også“ sagde „Trekroner“.

„Ih hvor jeg glæder mig til en gang lak udvendig, efter Saltholm-strandingen“ sagde „Margretheholm“.

„Mit etter sæde skal repareres“ antydede „Tårnby“.

Og det sidste jeg hørte, var „Lynette“ som sagde: „Jeg er også begyndt at tage noget vand ind her på det sidste“.

Ovenstående udsagn er lidt fri fantasi, udtænkt på baggrund af notater i „Ankeprotokollen“, som jo afspejler en god og aktiv sæson, hvor brug af materiellet også til tider resulterer i skader, som for det meste repareres straks, men for nogle typer skader kan udskydes til den årlige vinterklargøring.

For at få vores flåde til at fremstå i sikker, flot og indbydende stand til næste sæson, hvor vi kan fejre vores 75 års jubilæum, vil vi igen i år gennemgå og klargøre alle vores både ved et besøg på værkstedet i løbet af vinteren, efter en fastlagt turnus.

Nedenstående liste over bådehold til klargøringen er udarbejdet på baggrund af tidligere års bådehold og

tilpasset med vores nye medlemmer, som vi også byder velkommen til denne side af rosporten – vedligeholdelse af materiellet - der er mindst lige så vigtig som udfoldelserne på de blå bølger om sommeren.

Hver båd er tildelt en periode på værkstedet – skiftedage er alle på tirsdage, så der vil være hjælpende hænder til flytning af bådene. Det øverste understregede navn på hvert bådehold er „Bådformanden“ for holdet, der er ansvarlig for koordinering af indsatsen på båden, som holdet aftaler med materieleforvalteren ved skiftedagen. Til hjælp for ko-ordineringen udsendes der en lille „husk på“ note til holdet, 7-10 dage før skiftedagen, med telefonnumre på deltagerne, så vi får alle med. Hvis det allerede nu viser sig, at den tildelte periode er helt tosset for dig/et helt hold, er det ok at bytte periode med et andet hold - ændringen skal meddeles materialeforvalteren.

Hvis nogle savner sit navn på et bådehold og/eller kunne afse tid til deltagelse i flere hold hører vi gerne fra dig, ellers bliver der lejlighed, umiddelbart før sæsonstart, hvor vi vil gennemgå glasfibermaterialet når luften forhåbentligt bliver lidt varmere.

Traditionen tro, og på forventet efterbevilling, håber jeg, at vi igen i år kan regne med tilsagn fra ældrerøerne på den vanlige grundige gennemgang af vores årer.

Vel mødt til vintersæsonen !

Mogens



Bådehold til klargøring af både - sæson 2004/05

Åre

Ældreroerne

Dragør - 26/10-2/11

Mogens Jørgensen

Michael Hansen

Lars Lundquist

Vivian Jensen

Arne Christensen

Bent Jansen

Saltholm – 2/11-9/11

Allan Elgaard

Irene Dahl

Lene Jacobsen

Christel Lundal

Lis Arrevad

Ole Berg

Middelgrund - 9/11-16/11

Ingolf Pedersen

Birgit Sonne Pedersen

Jytte Holm

Kurt Holm

Grethe Andersen

Lynette - 16/11-30/11

Mogens Jørgensen

Bente Rivold

Anja Høgsted

Anna Ekeroth

Sonny Jensen

Trekroner – 30/11-4/1

Michael Hansen

Lasse Lykke

Kevin Gresslehner

Mogens Jørgensen

Kastrup - 4/1-11/1

Leif Jønsson

Anne Palm

Anne Weichart

Jytte Brydenfelt

Leif Brydenfeldt

Palle Rivold

Tårnby 11/1-18/1

Jan Palm

Lena T. Juhl

Elin Bonde

Sandra Gresslehner

Louise Lykke

Rikke Jensen

Hans Jørgen Heterbrügge

Flinterenden II - 18/1-2/2

Jan Iven

Birgit Iven

Anne Jahn

Poul Jahn

Hanne Vinther

Masayuki Inove

Ugur Coskan

Margretheholm - 2/2-15/2

Annemette Mahler

Connie Risvad

Lisbeth Evers

Jannie Elgaard

Michael Henriksen

Øresund – 15/2-22/2

Jan Palm

Anne Palm

Jan Iven

Allan Elgaard

Mathias Lausen

Zenos Karagas

Kongedybet II – 22/2-1/3

Alex Vestergaard

Birthe Lie

Betina Lundquist

Hanne Kierkegaard

Birgitte Bidstrup

Lene Christensen

Lotte - 1/3-15/3

Mette Grau

Anne Gredsted

Pia Rasmussen

Helle Olsen

Preben Henningsen

Tvilling og Scullere

Freddy Thorsen

Kanindræbertur 2004

Ja, så skete det igen. Atter en gang har jeg været på kanindræbertur. Denne gang gik turen til Skelskør Roklub, som er en lille hyggelig klub.

Vi var i alt 17 personer på turen, det vil altså sige lørdag morgen, hvor den sidste indfandt sig.

Vi andre startede ud fra vor egen roklub fredag kl. 1700 og satte kursen mere eller mindre direkte mod Skelskør. Da vi ankom dertil viste det sig, at vi ikke var de eneste, der havde fundet på at gæste byen. På fjorden skulle der i weekenden være et stævne for optimistjoller, så der var godt med trængsel i og ved lystbådehavnen. Nå, - men det lykkedes da at få læsset de medbragte både af og få dem roet om til roklubben, ligesom det lykkedes at få parkeret

traileren. Vore personbiler blev efter aflæsning henvist til at blive parkeret i en nærliggende skolegård.

Fredag aften var en dejlig aften med kun lidt vind og næsten ingen skyer, så vi overvejede at tage en lille rotur, men opgav det, da det blev mørkt indenfor ca. ½ time. I stedet satte vi os til bordet og nød den medbragte gryderet med tilhørende ris.

Natten blev så tilbragt i bådehallen på et noget koldt cementgulv, men det gik da, da alle havde medbragt sovepose og luftmadras eller lignende.

Lørdag morgen var vi så inde i den traditionelle afvikling af langture. Det vil sige, at mændene begiver sig af sted til fods ud i byen for at finde en bager. Denne gang var vi altså også nødt til at finde en købmand eller et supermarked, fordi Kurt (ja, mig)



havde glemt at købe kaffe og the. Hvordan kunne det dog ske?

Det lykkedes at finde forretningerne, men det var et større arbejde, så der måtte selvfølgelig noget styrkende til.

Efter morgenmaden ankom den sidste deltager og vi gjorde klar til at stævne ud på dagens rotur. Der var en plan om, at turen skulle gå til Agersø.

Først måtte vi snige om af sted langs kysten, da alle disse optimistjoller var på fjorden for at starte dagens opgaver. Det så meget forvirrende ud og der lød indtil flere skud fra dommerbåden, så man skulle tro at andejagten var gået ind.

Vi kom vel fri af al hurlumhejet og ud i den ydre del af fjorden. Her begyndte søen at vise lidt tænder, og da vi nåede ud til Store Bælt var den da helt gal.

Efter en kort rådslagning blev det besluttet at droppe Agersø og i stedet ro tilbage og videre ind i Norret. Som sagt så gjort. Bådene blev vendt og nu gik det så med træsejl i ganske god fart tilbage mod Skelskør og optimisterne. Denne gang roede vi så langs den anden kyst. Det så stadig lige forvirrende ud med sejleriet, og der lød stadig lige mange skud.

Vi nåede ind til kanalen, der fører til Norret. Her blev vi klar over, at broerne var så lave, at vi ikke kunne have langtursflagene på, så det var på maven ud agter for at afmontere.

Der blev nu lagt en strategi for, hvordan man skulle komme ind i Norret, da der var en ret kraftig medstrøm. Det er i den forbindelse rart at opleve, at ungdomsroerne lytter til og retter sig efter, hvad der bliver sagt. Det viste sig nemlig, at ungdomsroerne var dem, som klarede passagen bedst. Der var andre, som blev overraskede af strømmen og måtte bruge både hænder og fødder til at skubbe sig under den første bro. Vi kom dog alle ind i Norret i god behold. Vi fandt en bro, der kunne bruges til at lægge til ved, selv om det ikke var den reneste bro i verden. Den blev hurtigt døbt „fugleklatbroen“.

Vi kom i land og fik frokosten frem, og spiste mens det endnu var godt vejr. Pludselig blev det overskyet og regnvejstruende, men det holdt da tørvejr. Vi passede broerne igen, men denne gang var det ikke noget problem, idet der næsten ikke var nogen strøm, og det lidt der var medstrøm igen. Tilbage i

roklubben blev bådene rigget af og vaskede og tørret af, så de var klar til næste gang.

Resten af dagen gik så med hygge og forberedelse til middagen, der var en kulinarisk oplevelse med både rejer, bøffer og pølser.

Efter atter en nat på det hårde og kolde cementgulv, gentog morgenritualet sig om søndagen, dog med den lille forskel, at der ikke kunne findes en købmand, der havde åbent, så det med den styrkende indtagelse måtte undlades. Øv, - men det var der jo ikke at gøre ved.

Vi fik morgenmad og gjorde os klar til roturen, som i dag gerne skulle gå til Stignæsværket, eller deromkring. Det blev så til atter en gang at snige sig langs kysten, da optimisterne atter var i gang med deres sejleri og skyderi. Vi kom atter en gang helt ud til Store Bælt i modvind og modstrøm, og atter en gang måtte vi konstatere, at søerne i Store Bælt var for voldsomme, så atter en gang vendte vi bådene og tog den retur mod Skelskør på træsejl.

Igen måtte vi langs kysten forbi optimisterne med deres forvirrende og skydende optræden, og retur til roklubben.



Skelskørbådene blev bragt på land og ordnede, så vi kunne være bekendt at efterlade dem. Vore egne både blev så pakkede og roet til den modsatte side af havnen, hvor der var et slæbested, hvor vi i ro og mag kunne læsse traileren. Herefter var der så frokost i klubben, oprydning, pakning af biler og så retur

mod Øresund, hvor vore egne både skulle vaskes og tørres og sættes på plads. Nå, - ja, så var der jo også det med afregningen, som også blev klaret. Vi sagde farvel til hinanden og takkede for en god tur, selv om det ikke var blevet til så mange roede kilometre, som nogen havde ønsket.

Jeg vil også gerne sige tak til alle deltagere, og til Skelskør Roklub for husly og lån af både.

Referat efter egen hukommelse. Kurt.

Saltholm rundt!

Hurra - hurra, så lykkedes det endeligt at komme Saltholm rundt i år.

Det skete ved, at vi var 3 Øresundere og 2 SAS-ere, der mødtes søndag den 3. oktober 2004 kl. 1000 i roklubben Øresund. Her tog vi bestik af vejret og blev enige om, at det godt kunne lade sig gøre at komme Saltholm rundt. Vi blev også enige om, at det nok ville være bedst at gå nordom øen.

Som sagt så gjort. Vi stævnedes ud kl. 1015 i Saltholm (hvad ellers), og efter 1 kilometers roning, så ville Søren fra SAS ikke mere, fordi nu havde han nået årets mål.

Efter en lille hjertestyrkning, som han selv måtte af med, fik vi ham overtalt til at fortsætte. Vi roede så direkte over til havnen på Saltholm, hvor vi lagde til og gik op og drak kaffe med kage.

Herefter fortsatte vi ned langs østsidens, hvor vi mødte sæler, der nysgerrigt kikkede op på disse mærkelige nogen, der forstyrrede middagsluren. På et tidspunkt var vi så nødt til at sætte kursen direkte mod Sverige, for at komme fri af den sydlige række småøer. Vi diskuterede lidt om det nu også var rigtigt, at vi plejer at komme så langt over mod Sverige, når vi ror sydover. Vi blev enige om, at det måtte være sådan.

Turen gik så videre retur over sejlbunden ved Peberholm og hjem til roklubben Øresund igen.

Her indtog vi madpakkerne og drak lidt overskuds øl, som vi i øvrigt takker meget for. Hanne fandt ud af, at udtrykket madpakketur nu har fået en ny dimension, nemlig at man pakker madpakken og ror med den hele dagen for at spise den, når man er tilbage ved udgangspunktet.

Nå, - med vi havde nu en ganske ude mærket tur, selv om vi blev lidt våde til sidst.

Jeg vil så kun sige til alle dem, der ikke dukkede op, at det må I selv om, men jeg forstår ikke, at man hellere vil foretage sig andre ting så som arbejde, sove, tage på tur ect., når det er muligt at komme på vandet i en robåd.

Tak til Hanne, fordi hun lod sig presse til turen.

Hilsen den udfarende. Kurt.

Madpakketur Saltholm Rundt

Hårdt presset af kilometerjægerne Lene og Kurt stillede jeg op som langturstyrmand første søndag i oktober til en ekstra madpakketur i håbet om at få tilfredsstillet vores ambition om at nå Saltholm rundt også i år.

Turen blev aftalt om torsdagen, som vi roede om søndagen, så vi nåede kun at skrive turen på whiteboard-tavlen og advisere dem, som vi havde email-adresser på.

Så vi var kun 5, der mødte op. Lene, Kurt, mig og så Lis og Søren fra SAS. I betragtning af det garvede mandskab besluttede vi at gøre turen Saltholm rundt, selvom vejrudsigten lovede helt op til frisk vind fra sydvest.

Vi roede 1 km ud af havnen og satte træsejl, for da bød Søren på En Enkelt i anledning af, at han havde nået sit kilometerjægermål. Da vi syntes, det var lige frisk nok at fortsætte med at træsejle over sejlbunden genoptog vi roningen omkring Røse fyret. Vi roede nordover i solskin og jævn medvind og drak formiddagskaffen på Saltholm havn.

Derefter sydover i læ af Saltholm - eller så meget læ, som en flad ø nu kan give. Vi holdt os så langt inde under land som muligt med respekt for det stenfyldte farvand, med det resultat at vi kom så meget ind bag Svaneklapperne, at vi måtte sætte kursen stik Sverige for at komme udenom øerne. Når vi kommer sydfra fra Peberholm, lægger vi slet ikke mærke til den store bugt. Men så lærte vi det!

Undervejs så vi 5-6 sæler og masser af fugletræk, som bølgede smukt henover himlen. Jo, der var efterår i luften.

Som forventet blev det hårdt syd for Saltholm med sydvestlig vind, og vi fik da også et par skyller ind over siden. Heldigvis er sejltrenden ganske smal på det sted, så vi var snart ovre i læ af Amager samt medvind det sidste stykke ind til Kastrup, hvor et fadølsanlæg lokkede med gratis Carls Special.

Vi nød vores madpakke i gårdhavens sol, da vi kom hjem. Så nu har madpakketur fået en ny betydning, nemlig at man ror rundt med sin madpakke hele dagen.

Hanne V.

Klabautermand race på Øresund

Klabautermanden er i aften 30.9 roet til Dragør kl. 21.30 af Kurt, Lene og Anja.

Til normal torsdagsroning blev Klabautermanden roet til Dragør kl. 17.00, hvor vi mødte to hold fra Dragør med kurs mod Sundby. Dem mødte vi så igen på vores eget hjørne på vej hjemover (20 km). Fred og ingen fare? Nu skulle Klabautermanden tilbringe vinteren i Dragør. Kl. 20.30 ankom Klabautermanden med et Dragør hold til

Roklubben Øresund (32 km) - og der blev drukket øl og grint - da det jo var sidste dag for Klabautermandsracet. Kl. 21.30 bestemte ovennævnte hold sig for at ro Klabautermanden til Dragør. Der var blikvand og klart måneskin, men koldt. Forhåbentlig har de en god tur.

Hanne V.

Sladderspalte

„Du er da ikke til at have i en møbleret lejlighed!“ var Kurts ord til Søren, da han væltede sin øl ned over havebordet.

„Madpakketur“ har fået en ny betydning. I lighed hen „overlevelseskiks“ - altså kiks der overlever den ene langtur efter den anden uden at blive spist, så er en „madpakketur“ nu en tur, hvor man ror rundt med sin madpakke hele dagen, og først spiser den, når man er hjemme i klubben igen.

Roklubben Øresund har fået endnu et badedyr; denne gang af hankøn og af finsk/japansk oprindelse. Indtil videre fører han med antal badeture i år, og ikke mindst mht. størrelse af plask, når han falder i vandet.

