



Stroken

Nr. 4

Juni

2004

Sankt Hans den 23. juni 2004

Grill-menu kl. 18.30

Bål ca. kl. 21.00



Se mere herom på side 2

Sankt Hans

Vi lægger op til en hyggelig aften i Roklubben Øresund Sankt Hans aften (som er en onsdag).

Vi er nogle stykker, som mødes kl. ca. 16.00 og snitter salat og dækker borde, men alle, der har lyst til at give en hånd med, er velkomne.

Kl. 18.30 er der spisning, og menuen består af: Grillet Culotte steg med grøn salat og flutes. Grillet banan med is, puddersukker og whisky.

Kl. 20.00 er der kaffe og lotteri til fordel for båd-fonden.

Kan du skaffe nogle sponsor gaver til udlodning, er du en helt!

Kl. ca. 21.00-21.30 er der bål på græsplænen.

Prisen for voksne er 100,- kr.

Børn deltager for en reduceret pris.

Det forlyder, at ungdomsroerne selv sørger for deres mad.

Tilmelding på opslagstavlen.

Vi glæder os til at se jer!

Hanne Vinther

Du kan nå det endnu!

Fristen for at indmelde sig i KM-jægerklubben er forlænget til den 23. juni 2004. Du har derfor fortsat chancen for at være med i en klub, der er for alle, hvad enten du er nybegynder inden for „faget“ roning eller „gammel garvet rotte“. Prisen for dit medlemskab bestemmer du helt selv, ja det kan endda være, at medlemskabet bliver helt gratis.

Skynd dig ned i klubben og skriv det antal km på listen, som du gerne vil ro i år. Der er allerede mange som har skrevet sig på.

Sidst men ikke mindst har du alle tiders brag af en fest at se frem til den 22. januar 2005.

Redaktøren

Madpakketur

Søndag den 4. juli

Vi håber på lige så fint vejr som sidste år og ror

Saltholm rundt denne søndag. Vi (Roklubben SAS og os) mødes omklædte i Roklubben Øresund kl. 10.00. Seneste tilmelding på opslagstavlen torsdagen før.

Alt efter vindretningen ros syd- eller nordom. Men vi kommer Peberholm og Saltholm rundt, ser sæler og gør holdt på Saltholm havn med et smut ind på øens museum. En tur på godt 30 km. Regn med, at vi er tilbage i Kastrup ved 17.00-18.00 tiden.

Husk den store madpakke, drikkevarer samt vadesko. Det sidste er vigtigt, idet vi ikke kan regne med at lægge til ved en bro på Saltholm, men evt. må vade i land. Og da det er skarpe kalksten, vi går hen over på havbunden, så kræver det vadesko for at kunne stå fast og ikke skære fødderne.

En Saltholm tur er 100% vejrafhængig, da vi krydser den trafikerede sejlrende og kommer langt til havs. Der skal være en god vejrudsigt for hele dagen, så vi er sikre på at kunne ro trygt tilbage til Kastrup.

Men en Saltholm tur er altid en spændende rotur. Det er helt specielt at befinde sig i et fredet naturområde med udsigt til Københavns tårne til den ene side og Sveriges kyst til den anden side. Også at ro under Øresundsbron er specielt.

Vi ses.

Hanne Vinther

Bøn

Som rostatistikprotokolfører har jeg en lille bøn til alle medlemmer. Det vil lette mit arbejde betydeligt, hvis jeg kunne læse det, I skriver i rojournalen

Jeg vil blive meget glad, hvis I skrev både for- og efternavn, medlemsnummer samt antal km. klart og tydeligt.

Tusinde tak.

Møffe

Kronløbet

Dansk Forening for Rosport har den 4. juni 2004 modtaget et brev fra Københavns Havn, hvoraf det fremgår at robåde ikke længere må benytte Kronløbet til at ro ind og ud af Københavns Havn.

I fremtiden skal vi derfor altid benytte Lynetteløbet til at ro ind og ud af Københavns Havn.

Redaktionen

Tutten

Endnu er det „Tordenskjolds“ kokke, der tager Tutvagnerne om tirsdagen, så vi kan få lidt mad efter roturen og hygge os sammen til klubaften kl. 21.00. Tak for indsatsen - og især den dejlige mad!

Men jeg håber snart at se nogle af de nye medlemmer i Tutten. At tage en Tutvagt er en knippelgod måde at komme ind i klubben på. Dels lærer du, hvor tallerkener, glas, bestik etc. står. Dels lærer du de „gamle“ medlemmer at kende ved, at de kommer hen

til dig, når de skal handle! Vejen til en Øresundsroers hjerte, går som bekendt via maven

Måske har du ikke lige mod på at tage en Tutvagt alene og lave mad til 20-25 mennesker? Så kontakt mig, så sætter jeg dig på en Tutvagt med „Tordenskjold“. Så kan du starte med at gå til hånde (en såkaldt salat-snitte-vagt) og lære, hvad en Tutvagt går ud på.

Hanne Vinther
Tlf. 32 52 01 06

Medlemsmøde i juni

Instruktionen - Nye medlemmer

Første hold på 12 stk. kaniner er frigivet efter 7-8 lektioner og en længere tur på 23 km ind til



Langeliniehavnen. Næste hold med 12 nye roere er gået i gang 27. maj og forventes færdig instruerede den 20. juni, hvor der igen bliver en længere tur. Alle er MEGET velkomne til at deltage på denne søndagstur - nye som gamle medlemmer!

Den nye instruktionsform med de to første gange på land har været en succes. Årets kaniner kan slet ikke forstå, hvordan vi før er startet med at gå på vandet allerede den første gang!

De to første gange opdeles kaninerne i tre hold: Første hold går i ergometrene, får instruktion og ror 300 m på tid, som de får diplom på. Andet hold går i bådehallen og lærer at iføre sig redningsvest, lærer om materiellet og indskrivning i protokoller. Tredje hold går i „Godt Begyndt“ - romaskinen på

pontonen - og lærer rotaget samt alle kommandoer.

Efter hver lektion mødes de nye og instruktørerne og evaluerer dagens instruktion - og formanden fortæller om klublivet, organisation, kurser etc. indenfor roing.

Der er „Kanin-dræber-tur“ - ryste-sammen-weekendtur for nye og gamle roere - 24-26. september. Det er planen at ro på Roskilde fjord og benytte Roskilde Roklubs sommerhus i Skuldelev til overnatning. 2 x Palm er primus motorer i denne tur.

Ungdomsafdelingen

Masa har stor succes med etablering af en ny ungdomsafdeling i Roklubben Øresund. Assisteret af Mikkell (ny roer) og diverse senior-instruktører er det lykkedes at banke en ungdomsafdeling på 12



medlemmer op. Og her de sidste to torsdage har Amager Privatskole på Hornevej været på introduktion, hvilket øger behovet for instruktører. Er du instruktør, og vil du gerne give en hånd med mandage og onsdage kl. 18.00, så kontakt Masa.

Kanindåb

Kong Neptun har anmeldt sin ankomst til Roklubben Øresund lørdag den 14. august, og har i den anledning bedt bestyrelsen sørge for et døbehold (1 barbér, 1 læge og nogle håndgangne M/K'er) samt et festudvalg til at banke en fest ned i klubbens lokaler om aftenen, hvor hans majestæt selv vil være til stede og overrække dåbsbeviserne til de nydøbte medlemmer. Interesserede bedes kontakte bestyrelsen.

Gæsteroere

Aldrig har vi haft så mange roklubber på besøg som i år: Ishøj, Gefion, Humlebæk og KVIK. Førstnævnte (Ishøj) havde dog en uheldig oplevelse på Saltholm, hvor de måtte slæbe to af vores både på land, da de blev fanget i et pludseligt opstået voldsomt blæsevejr. Én eller anden tirsdag kommer Ishøj-roerne og fortæller om episoden og byder på en pils, som bod for den skade vores både led ved den lejlighed. Til information er bådene nu repareret og tilbage i drift.

Klubtur 2005

2 x Palm tager til Ungarn her i september for at finde ud af muligheden for at arrangere en klubtur på



Balaton-søen i 2005, hvor vi kører vores egne både derned. Information følger, men tag muligheden for 1-2 ugers rotur med i betragtning, når ferieplanerne lægges for næste år.

Trængsel i bådehallen

Muligheden for at lægge en båd i værkstedet om sommeren, så trængsel i 2-åres gangen undgås, blev drøftet. Idéen er god, men kræver enten en køreplade/rampe, eller at man hugger hul i cementen, så bådene let kan køres ud og ind af værkstedet!

Parkering

Restriktionerne gælder ikke lørdag og søndag, men kun hverdage mellem kl. 06.00-18.00. Så husk at sætte P-skiven på hverdage.

Og så det sure!

Det er forbudt at efterlade tøj og håndklæder i omklædningsrummene!

Husk at slukke lys, når I forlader klubben.

Stil scullervogn og trim-sculler på egen græsplæne - ikke Røses!

Bommen for tilkørslen fra P-plads er låst. Nøgle fås hos bestyrelsen.

Red.

Nyt fra ungdomsafdelingen

Så har roklubben Øresund i sæsonen 2004-2005 åbnet en ungdomsafdeling, med Masayuki Inoue som ungdomsleder og Mikkel honoré som ungdomsleder assistent.



Allerede efter åbent hus, den 24. april voksede ungdomsafdelingen med 8 nye roer. Ordet spredte sig hurtigt og efter 2 ugers træning er vi vokset til 13 u-roer.

Da der stadig er stor efterspørgsel på roning er vi blevet nød til at oprette en venteliste, til instruktionen er ovre. Ungdomsafdelingen vil gerne sig mange tak til de hjælpende instruktører, der har hjulpet med at få frigivet og instruere de nye u-roere.

Besøg udefra

Torsdag den 27. maj og torsdag den 3.juni havde Roklubben Øresund besøg fra Amager privat skoles 8. klasse. Klassen var meget opmærksom og var dejlig at instruere. Vejret var vi også meget heldige med, faktisk var det meget tæt på blikvand da vi torsdag den 3. juni tog en lille 4 km tur ned mod Amager strand.

Masayuki

Struckmann Parken

I år var det 100 år siden, at den årlige kredstur til Struckmann Parken tog sin begyndelse. Det skulle selvfølgelig markeres. Københavnskredsen havde derfor opfordret alle til at medbringe kandelabre og ikklæde sig festligt landgangstøj, som roerne gjorde for 100 år siden.

Det skulle Roklubben Øresund også deltage i – naturligvis -.Den 20. maj mødtes 15 forventningsfulde Øresundere kl. 8 for at sætte kursen mod Struckmann Parken. Men vejrguderne var ikke med os. Det blæste så meget og i den forkerte retning, at vi ikke kunne komme forbi ude ved Prøvestenen og Tippen. Efter en kort rådslagning blev vi enige om at droppe roningen og i stedet køre til Struckmann Parken, for festlighederne og det sociale samvær med andre roere ville vi ikke være forundt.

Vel ankomne til Struckmann Parken - nogle i bil andre på motorcykel og ikke mindste en frisk cyklist, fik vi lagt en flot lang gul dug ud på græsset og efterfølgende pyntet med flere kandelabre. Her indtog vi vores udsøgte klemmer til lyden af levende musik,

der ledte tankerne hen på en tidlig „sølvbryllupsmorgen“.

Efter den traditionelle tovtrækning brød vi op, og på vejen hjem slog nogle af os et smut forbi Langelinje for at se på Krydstogt skibe og spise is. Der var ingen Krydstogt skibe – men store is – (nej jeg fik ikke is).

Desværre fik vi ikke en rotur ud af det, men pyt Roklubben Øresund kunne om aften se sig selv og sit flotte „bord“ i TV2 Lorry, uden at have roet et eneste rotag.

Annemette

Sved-på-panden roning

I alt deltager 28 hold fra Københavns Kredsen (ARK, Dragør, DSR, Gefion, Hellerup Dame Roklub, Lyngby Dame Roklub, Københavns Roklub, SAS, Skovshoved Roklub og Øresund).

Roklubben Øresund har igen i år en flot deltagelse med én 4-åres og fire 2-åres.

Hold 950 består af Annemette, Birgit I, Irene og reserven Mogens

Hold 960 består af Allan, 2 x Palm, Hans Jørgen og Michael Henriksen.

Hold 970 består af Bente, Lene J. og Bettina

Hold 980 består af Ole, Poul og Kurt

Hold 999 består af Mette, Lena og Hanne V.

Bedst placerede Øresundshold er hold 960, som ligger på en 5. plads. Holdet har roet på årets SPP's hidtil bedste tid på 49.06 for 10 km. Men holdet ligger i stærk konkurrence med SAS's 4-åres, som sidste gang slog vores hold med 3 sekunder!

Se resultaterne på www.roningkbh.dk.

Hanne Vinther

Dementi!

Det er ikke i år, Roklubben Øresund har 75 års jubilæum - det er først i 2005 søndag den 10. juli!

Vi er i gang med at samle penge ind til båd-fonden, så vi kan betale den 2-åres inrigger fiber båd, vi har bestilt til levering til jubilæet. Se udviklingen på „barometret“ opstillet i gangen.

I anledning af jubilæet har vi fået tildelt Dansk Forening for Rosports officielle standerhejsning i 2005, så vi må se at få skaffet et Dannebrog splitflag med DFfR-logo på. Og så må vi se at få en flagstang op på bådehallen (bare den nu holder - bådehallen altså!) til klubstanderen.

På jubilæumsudvalgets vegne.

Hanne Vinther

En tirsdag på vandet

Så kom jeg på vandet for anden gang i år. Det gik nogenlunde, næsten ud til pynten. Pludselig kunne jeg ikke styre mere, og det var lidt svært i starten, for båden ville slet ikke, som jeg ville. Da vi kom ud til Dragør, opdagede vi, at roret var knækket.

Det gav mig noget af min selvtillid igen, og det gjorde også, at jeg huskede, at man kan styre med kommandoer. Så det var alligevel en dejlig tur.

Hilsen

Jytte

TAK

Ja, - så rundede jeg de 60 år. Jeg vil gerne hermed takke alle dem, der kom og gjorde dagen speciel for mig. Jeg takker også for den flotte blomst med krukke.

Også en speciel tak til dem, som tog sig tid til at komme en anden dag.

Med rohilsen

Jytte

TILLYKKE

Anja Høgsted og Sonny Jensen ønskes hjertelig tillykke med deres bryllup den 12. juni.

Red.

Klabautermand nyt!

Klabautermanden er så glad for at være i Roklubben Øresund, at han leger kispus med formanden og rochefen. Klabautermand ville åbenbart ikke retur til Dragør Roklub, så han havde gemt sig under nogle grønne blade. Nu kan det jo undre at en GUL Klabautermand gemmer sig i grønne blade, har han aldrig hørt at man skal falde i et med omgivelserne.



Nå men ikke desto mindre lykkes det.

Der blevet roet til Dragør uden at Klabautermanden kom med. Men ak og ve for den stakkels

Klabautermand blev han opdaget senere på aften og blev sat

ind på indskrivningspulten, således at han kunne komme med næste gang der afgik en båd til Dragør Roklub.

Sladderspalte

Anne og Jan Palm har betalt godt 10.000 kr. for at få et nyt syn på tilværelsen. Billigt! vil nogle sige ...

Jan Palm til reserven i SPP-roning, Jan Iven: „Vi roede på bedste tid ud af 28 hold! Og det skal vi forsvare! Vi har sat Hans Jørgen af holdet næste gang, så du skal ro!“. Tror I der blev stille i den ende af røret?

Mogens skal til træf i sin gamle roklub i Nakskov, hvor programmet står på rotur kl. 17.00 og stegte al kl. 19.00.

Sp.: „Når du ned og ror?“

Sv.: „Nej, det tror jeg ikke“

Sp.: „Når du de stegte al?“

Sv.: „Helt sikkert!“

Slanketip!

Fed dine omgivelser op! Så virker du selv slankere!

Hørt på madpakke-rotur fra Anne Jahn efter at have kørt „Tøserunden“:

„Jeg troede ikke, det var det samme sted man fik ondt i r...“

Det forlyder, at man var ved at få en bordfyldning, da man pr. robåd var ude at se pinesolen danse ved Trekronefortet. Der var havblik, så vandet kom fra en noget uventet kant; nemlig fra kajen, hvor et par fulde hoveder var ved at lette deres nødtørft ...

Bestyrelse

Formand: Jan Palm
Mobil: 40 31 07 42
Tlf: 32 53 07 42
E-mail:formand@roklubbenoeresund.dk

Næstformand: Anne Weichardt
Tlf: 32 51 23 94
E-mail:naestformand@roklubbenoeresund.dk

Kasserer: Ole Berg
Tlf: 32 53 32 33
E-mail:kasserer@roklubbenoeresund.dk

Rochef: Allan Elgaard
Mobil: 40 76 74 72
E-mail:rochef@roklubbenoeresund.dk

Matrialeforvalter: Mogens Jørgensen
Tlf: 32 58 49 90
E-mail::matrialeforvalter@roklubbenoeresund.dk

Huseforvalter: Poul Jahn
Tlf: 32 51 03 24
E-mail:husforvalter@roklubbenoeresund.dk

Ungdomsleder: Masa Inoue
Tlf: 61 67 72 92
E-mail:ungdom@roklubbenoeresund.dk

Stroken

Redaktør: Annemette Mahler
Tlf.: 32 54 82 50
E-mail: stroken@roklubbenoeresund.dk

Redaktion: Hanne Vinther
Tlf: 32 52 01 06
Redaktion: Birgit Iven
Tlf: 32 51 17 11

Kalender

Juni

9. SPP- SAS
12. -13. Weekendtur til Karlebo Roklub
15. Lagkageroning
20. Frigivelsestur
23. Skt. Hans
24. SPP - Hellerup

Juli

4. Saltholm rundt

August

2. SPP - SAS
14. Kanindåb
17. SPP - Hellerup
28. Amagerregatta

September

6. SPP - SAS
17. SPP - Hellerup
24.-26. Kanindræbertur

Oktober

30. Standerstrygning

November

13. Klabaftermand-fest

Januar 2005

22 . Kilometerjærerfest

Stroken udgives af Roklubben Øresund.

Deadline for indlæg til næste nummer af Stroken er den 6. juli 2004