



Stroken

Nr. 3

Maj

2004



Struckmann Parken 100 år

Medlemsmøde 4. maj

Vi var rigtig mange til medlemsmødet, både ny og gamle medlemmer. Det var dejligt at se, at der er ved at komme gang i klubben igen.

Formanden kan jo som sædvanlig ikke fatte sig i korthed – (det må have noget med titlen at gøre, for den gamle formandinde kunne heller ikke fatte sig i korthed), så jeg håber at jeg har fået det meste med i dette referat.

Lokalområde:

Jan P. havde været til møde sammen med Københavns Kredsen om Amager Strand Park. Som alle nok har hørt, fik Kramer ikke lov til at bygge huse ved Helgoland til at finansiere Strand Parken, men så er det jo heldigt, at der kan findes penge et andet sted. Der er ikke så meget nyt om Strand Parken, ud over at der højst sandsynligt vil blive plads til 6 kaproningsbaner af 1.000 m. Det kan vi jo godt bruge til Amager Regatta.

Siden sidst:

Den 24. april holdt klubben åbent hus, og det var godt besøgt. Resultatet af åbent hus er, at vi nu er godt i gang med instruktionen af nye roere. Det går så godt, at vi starter endnu et instruktionshold op den 25. maj. Vores ungdomsafdeling er også kommet ualmindelig godt i gang. Der er kommet omkring 10 unge mennesker, som vil i gang med at ro, så Masa har fået nok at tage fat på.

Den store succes i ungdomsafdelingen, betyder at der er brug for instruktører til at hjælpe Masa med at lære de nye at ro. Så har du tid og lyst til at bruge lidt tid på unge mennesker, er du mere end velkommen til at komme ned i klubben på mandage og onsdage kl. 18.00.

Klabautermanden:

Vi har passeret 1. maj, hvilket betyder, at dysten mellem Dragør Roklub og Øresund er gået i gang. Det hele går ud på at få Klabautermanden hurtigst muligt retur til den anden klub. For hver nat Klabautermanden overnatter i én af klubberne, koster det en øl til den anden klub. Vi gør regnskabet op omkring Standerstrygning, og den 13. november holdes der en fælles fest for de to klubber.

Svaneklapperne:

Dragør roklub påtænker at købe en gigbåd. De har derfor fået lov til at låne Svaneklapperne en dags tid, så de kan finde ud af om denne bådtype er noget for dem.

Splitflag:

Der har hen over vinteren været en del snak frem og tilbage om, at roklubberne under Dansk Forening for Rosport ikke havde lov til at flage med splitflag. Man er nu heldigvis kommet frem til, at det må klubberne gerne.

Rotøj:

Der er mulighed for at købe en blå rojakke, magen til dem instruktørerne går rundt i til en pris af kr. 225,-. Der er sat en seddel op på tavlen i gangen, hvor man kan skrive sig på, der skal være 20, som ønsker en jakke for at få den til en pris af kr. 225,-. Så tøv ikke med at bestille en jakke.

Fællesture:

På opslagstavlen er der opsat tilmeldingslister til Lagkageroning, Struckmann Parken. Mere information om turerne kan du finde andet sted i dette blad.

Efter hukommelse:

Møffe

Struckmann Parken

I år falder Kristi Himmelfarts dag den 20. maj, og traditionen tro er der rotur for alle Københavns Kredsens roklubber til Struckmann Parken den dag. I år er et ganske særligt år, efter som det skulle være 100 år siden i år at tradition opstod med at ro til Struckmann Parken.

Det skal selvfølgelig markeres. Derfor opfordres alle roere til at medbringe duge og kandelabre, så der kan dækkes op til nogle festlige borde på græsplænen. Alle roere opfordres ligeledes til at iklæde sig stråhatte, langangstøj eller ligende historiste beklædningsdele, så vi kan få 100 års jubilæumsstemningen frem denne dag.

Roklubben Øresund skal selvfølgelig også traditionen tro til Struckmann Parken. Vi ror fra klubben torsdag morgen kl. 8.00 (ja du læste rigtigt vi ror kl. 8.00),

således at vi kan nå at være i Struckmann Parken til kl. 12.00. Turen er t/r på ca. 53 km.

Hvis du gerne vil med, men synes at det kunne være nok med blot at ro halvdelen af turen, må du selv finde en halvmakker.

Der er sat tilmeldingsliste op på opslagstavlen i klubben. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 18. maj.

Møffe

Madpakketur 6. juni til Københavns Havn

Denne langtur var oprindeligt planlagt sammen med Roklubben SAS på den måde, at vi alle skulle ro fra Roklubben Øresund, udenom Benzinøen, og ind i Københavns Havn igennem kanaler etc. for at spise frokost i Roklubben SAS.



Imidlertid er det gået sådan, at Roklubben SAS's støtteforening GAS (Gamle Afdankede SAS-roere) holder deres 25 års jubilæum den dag, og det bevirker to ting:

- at der nok ikke deltager SAS'ere i roturen
- at vi måske kommer som en hund i et spil kegler, hvis vi ankommer til Roklubben SAS midt i festlighederne.

På den anden side er det jo altid festligt at få besøg fra vandsiden, når man har et arrangement i roklubben, og vi kan jo rejse årer, råbe hurra og alt muligt så det bliver ekstra festligt.

Programmet for GAS-arrangementet er en times

Havnerundfart kl. 13.00 med efterfølgende frokost kl. 14.30.

Derfor lægger vi vores tur således, at vi ankommer til Roklubben SAS, lige når gæsterne skal til at gå ombord på Havnerundfarten. Mens GAS'erne er væk, spiser vi vores frokost, og så er vi klar til at daffe mod Langeliniehavnen for eftermiddagskaffe, når GAS'erne returnerer.

Turen bliver på omkring 30 km, og vi starter kl. 10.00.

Husk madpakke, drikkevarer, kaffe – og gerne kage!

Husk også lidt tørt skiftetøj. Havnerundfarer og HT-busser kan sætte en sø, som gør roere våde.

Seneste tilmelding: Torsdag 3. juni på opslagstavlen.

Hanne Vinther

Weekendtur til Karlebo Roklub 12.- 13. juni

Vi mødes i Roklubben Øresund kl. 08.00, hvor vi pakker bådende, inden vi ror mod Nivå Havn, hvor Karlebo Roklub holder til. Jeg regner med, at vi holder en kaffe/tissepause i Hellerup Roklub, og at vi muligvis spiser frokost i Tårnbæk.

Aftenen bruger vi på social hygge, og måske er der nogle, som lige skal have sig en moleis.

Efter morgenmaden søndag sætter vi atter kursen mod Kastrup, igen med diverse kaffe og spiserpauser, og forventer at være tilbage i klubben omkring kl. 18.00



Turen vil være på omkring 40 km – hver vej.

Du kan tilmelde dig til turen på listen i roklubben. Sidste frist for tilmelding til turen er tirsdag den. 8. juni. Torsdag vil der være møde kl. 20.00 i klubben for de tilmeldte. Her vil vi fordele opgaver omkring indkøb mv.

Annemette

Lagkageroning 15. juni

Er det en ny kommando inden for rosporten? Eller er det en helt ny teknik, hvor der lægges lagkage sammen imens man ror? Nej heldigvis.

Lagkageroning går ud på at Dameroklubben Gefion ved Svanemølle hvert år sørger for, at der er et kæmpe orgie af lagkager, boller og sandwich, alt sammen hjemmebag, som Københavns Kredens roere kan komme og spise sig tykke og fede i, og efterfølgende ro hjem på opstødende.



I år er det tirsdag den 15. juni, at Gefion indbyder til Lagkageroning. Vi er omklædte og klar til at ro fra Roklubben Øresund kl. 17. Turen er på ca. 30 km.

Der er blevet hængt opslag op på tavlen i roklubben, hvor du kan skrive dig på turen. Hvis du synes, at det er for meget at ro både ud og hjem, skal du selv finde en at dele turen med. Hvis du gerne vil være med til at spise lagkage, men ikke har lyst til at ro, er der også mulighed for at skrive sig på liste i kolonnen – jeg kører i bil.

Prisen for at deltage i dette arrangement er kr. 40,- som vi skal betale til Gefion. På grund af bindende tilmelding til denne tur er sidste frist for tilmelding, hvad enten du vil ro eller køre til Gefion i bil, den 9. juni 2004

Redaktøren

Kilometer-jæger-klub

Vi tager succesen op fra sidste sæson og forsætter med Kilometerjægerklubben igen i år. Hvad er det nu lige medlemskab af denne klub indebærer? Det er meget nemt at fortælle: Det går ud på at ro!, og gerne lidt mere end blot om tirsdagen og torsdagen. Der er sat en liste op nede i klubben, hvor på du kan skrive det antal km, som er dit mål at ro i denne sæson. Skriv gerne lidt mere på, end du forventer, så du har noget at gå efter.

Prisen for dit medlemskab bestemmer du selv. Det koster 1 kr. i medlemskab for hver kilometer du ikke har nået af dit fastsatte mål, når der er Standerstrygning. Når du dit mål eller kommer over målet, er medlemskabet gratis.

Hvad går et evt. overskud til? En fest, hvad ellers? Der holdes en kæmpe fest – kun for medlemmer af Kilometerjægerklubben – den 22. januar 2005.

Endelig tilmelding til Kilometerjægerklubben er den 1. juni 2004. Efter den 1. juni 2004 er det ikke længere muligt at ændre på sit mål.

Møffe

Påsketur til Berlin

Ja, så har den udfarende igen været på tur. Denne gang gik turen til Berlin på den traditionelle påsketur.

Nu er det så, at jeg skal vælge, hvorledes jeg vil skrive om turen. Jeg fik at vide, at man ikke refererer fra en langtur, så jeg kan vælge denne løsning:

XX
XXXXXXXXXXXX

Jeg synes nu, at det er en noget ensformig og til tider svært forståelig måde at omtale en tur på, så jeg vælger at vove det ene øje og fortælle lidt.

Se, - det var jo sådan, at Palmesøndag var der 4 personer, der i 2 biler drog af sted sydpå. (jeg kunne ikke komme med, da jeg var optaget af et kursus andetsteds.) Senere samme søndag var der 1 person, der tog luftvejen sydpå. Alle samledes de i TIB i Spandau, Berlin. (Det skal oplyses til dem, der ikke ved det, at det er en roklub.)

Mandag var jeg så selv blevet frigjort og satte kurs mod samme mål. Jeg fandt frem til stedet uden problemer, takket være en god orientering hjemmefra, et godt kort og lidt hjælp af et vejarbejde, der gjorde, at det var muligt at følge med på kortet, hvor langt man var.

Onsdag var der atter 2 personer, der satte kurs sydpå, mens 1 person havde fået nok og ville hjem, eller også skulle hun noget bestemt, så hun ikke kunne blive.

Se det var så samtlige deltagere, der var med. Vi var alle ved godt mod og der var en hyggelig stemning. Yderligere referat herom er
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Der blev selvfølgelig også roet i det omfang som vejret tillod. Jeg må nu sige, at vejret ikke viste sig fra sin allerbedste side. Det var regnfuldt og køligt, og en enkelt morgen var der endda rimfrost på bådebroen, der derved blev meget glat. Men som sagt blev der da roet, og jeg synes selv, at jeg kom meget godt efter det der med at have 2 „skeer“ at holde styr på.



Jeg opnåede også at klare optagelseskravet til Die Dänemarksfahrer, nemlig at have roet på 2 floder i Tyskland. Disse blev klaret på vore morgenroninger, som vi foretog **INDEN** morgenmaden.

Vi fik selvfølgelig også besøg af vore tyske venner, som også havde arrangeret rotur og festivitas for os.

Roturen gik til Potsdam Ruderverein, en tur på 25 km, og så var jeg selv med på en kortere, der gik til et sted kaldet „Breiter Horn“ (15 km).

Festivitassen, som tyskerne arrangerede må desværre også komme under
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
referatmetoden. (det var nu meget sjovt og hyggeligt).

Da så endelig det gode vejr kom, var det vor sidste dag i klubben, nemlig Påskedag. Allerede om mandagen skulle alle de tilbageværende 7 personer i nu 3 biler sætte kursen nordpå, og så var det slut på den tur.

Afslutningsvis vil jeg sige, at det har været alle tiders tur, med rigtig gode rokammerater. Det er kun en skam, at det altid får så hurtigt ende. Til læserne kan jeg kun sige, at I skulle prøve at deltage, det er altså ikke kedeligt. Der er også en del kulturelt i turen, da vi ikke sidder på bagen, undtagen når vi ror.

Jeg vil takke alle deltagerne for en hyggelig og rar tur, og jeg håber ikke det er eneste gang, jeg deltaget i noget sådant.

Den udfarende skribent.

Kurt

Bestyrelsen kommer

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde, og de har denne gang meddelt at de vil bære ejendommen, hvor jeg bor et besøg.

Det tager man jo meget roligt. Der er plads nok til, at de kan sidde omkring sofabordet og drøfte tingene, evt. over en enkelt kop kaffe.

Se – den vildfarelse bliver man hurtigt bragt ud af.

Traditionen kræver, at der skal indtages et måltid mad m.v.

Nå, det klarer vi vel med et par velformulerede pølser med spaghetti á la Erik. Men nej, de skal skam have flere retter min fine ven.

Det starter i god tid med en større spekulation over, hvad de så skal indtage, når det ikke er fint nok at indtage ovennævnte kulinariske oplevelse. Jeg glemte jo at fortælle, at retten serveres med smør der vendes i spaghettien, der derefter overøses med en god portion god ketchup. Alene lyden kan jo gøre en helt salig. Jeg ved at der er nogen der vil anvende Kærgården og en billig ketchup, men jeg må sige, at det ikke kan svare sig at spare her, såfremt man ønsker at få den rigtige oplevelse.

Efter at fruhen har tænkt et par dage, med dertil hørende gennemgang af samtlige opskrifter, der er

tilstede i huset, udbryder hun: „Heureka“ (for dem der ikke er så skrappe til græsk, kan jeg oplyse at det betyder: Jeg har det! De skal have sommerruller med rejer og hvidløg og bagefter æbletærte med is. Jeg forsøger naturligvis at bringe hende ud af den opfattelse, at det er sommer – det er ikke engang blevet forår endnu. Men der er ikke noget at gøre.

Der laves en indkøbsliste så lang som Enhedslistens ændringer til Finansloven.

Når man ikke er i besiddelse af et automobil, men kun er indehaver af en ældre herrecykel, skal indkøb planlægges grundigt, og varer over flere dage.

Dagen oprinder, og jeg har indkøbt de sidste remedier.

Så kommer jeg hjem til en længere gøreliste. Der skal ryddes op i en sådan grad, at jeg ikke har set noget lignende siden jeg var soldat – selv fru Hyacint ville godkende det. Forhaven skal endog ordnes – trods det næsten er mørkt, når de kommer. Jeg har regnet hende ud: På den måde kan hun tvinge mig til at gøre det, som jeg har lovet gennem flere uger!!



Der skal slæbes bordplader og stole op fra kælderen, og bordet skal dækkes pænt og nydeligt – ikke for prangende. Fuglen og jeg henvises til kælderen.

Så kommer de – så finder man ud af, at det er dumt at være gift med næstformanden, der skal være referent. Hvem skal så løbe ud og ind ad køkkenet og ordne dit og dat – Jeg! Hun skal jo referere, og skal naturligvis ikke gå glip af et eneste klogt ord, hvis et sådant skulle falde under mødet.

Når så de er gået, venter der blot lidt oprydning. Så kan man endelig gå i seng og ligge og tænke: „Endnu en dejlig arbejdsdag i hjemmet er slut“

Erik Weichardt

Søndagstur til Ishøj

Jeg ved ikke, hvordan hun gør det. Er der tale om en for os andre dødlige ukendt kontakt med de himmelske magter? Jeg skal ikke kunne sige det, men jeg ved, at vejret søndag den 2. maj var helt perfekt til en madpakke til Ishøj Roklub.



Hanne havde taget tråden op fra sidste år og arrangeret den første månedlige madpakketur i år. Meget tidligt søndag – (kl.08.00) blev jeg hentet af Kurt. Vi kørte ind til Roklubben SAS, hvor vi mødtes med 12 andre mere eller mindre morgenfriske SAS og Øresund roere.

Vi tog af sted ned mod slusen i tre 2-årers og én 4-årers, neden ved slusen stod en frisk (Peter Clausen fra SAS var lige kommet fra nattevagt) roer og sørgede for, at vi kunne komme igennem slusen. Kort efter vi var kommet igennem, gjorde alle både det første holdt – det var blevet tid til at smide de lange underbukser mv. og ro i shorts og t-shirt. Godt solbrillen er opfundet, så man ikke bliver blændet af alle de HVIDE ben. Efter dette korte stop – bemærk der var ingen som smurte sig ind i solcreme – fortsatte turen ned mod Avedøre Værket til Brøndby Roklub hvor vi havde kaffepause. Jeg så ingen under pausen som smurte sig i solcreme, hmm. Efter en velfortjent kop kaffe roede vi ned til Ishøj Roklub for at spise vores medbragte klemmer. Det var jo et fantastisk vejr, men lidt kølig i skyggen, så vi sad alle 14 m/k'er ude i den dejlige sol og spiste vores mad. – (Behøver jeg at fortælle, at der ikke var gang i solcremen).

Efter Ishøj roede vi retur mod Hvidovre Roklub for drikke vores eftermiddagskaffe. På vejen retur var der ikke længere nogen som havde HVIDE ben, næh de var sørme blevet til RØDE ben - helt af sig selv.

Omkring kl. 16.30 var vi tilbage i Roklubben SAS, hvor vi sluttede dagen af med en kølig øl eller vand i SKYGGEN. En rigtig dejlig dag, som Hanne får svært ved at leve op til næste gang, der er madpakketur, men hvem ved, hun har jo bevist, at hun kan det der med vejret.

Til sidst skal blot lyde en stort tak til alle deltagere for en dejlig dag i herligt selskab fra en MEGET RØD Møffe.

P.S: næste gang skal jeg nok huske at smøre mig godt ind i solcreme.

Klabautermand

Klabautermanden er vågnet af sit hi. Alt er ved det gamle, han er forsat gul og fit for fight. Det forlyder, at han i år vil forflytte sit residens fra Dragør til Øresund, da han har hørt, at der er kommet gang i Øresunds ungdom, og at der er kommet en masse nye sild hos seniorerne. Det betyder, at han allerede har overnattet flere gange hos Øresund efter han kom ud af sit hi 1. maj



Selvom jeg holder meget af ham den lille gule træmand, vil jeg alligevel opfordre alle gæve Øresunder til at få ham roet retur til Dragør roklub, hvis I skulle se ham i vores klub. Han holder meget af at holde sig ved indskrivningspulten, så hvis I skulle møde ham uden for vores dør en kold og blæsende dag, hvor det ikke er muligt at ro ham „hjem“, vil han blive glad for at blive sat op på indskrivningspulten og blive indskrevet ind i ro-protokollen. (Skriv dato og tidspunkt for, hvornår du så ham).

Møffe

Sladderspalten

Dementi: Vi er IKKE misundelige over, at Roklubben SAS både har fransk kok og canadisk træner!



Rygtet vil vide, at Jan Palm er gået i skarp outrigger-træning til SAS Sprinterregatta den 19. juni! Måske skal han overveje at udskifte trimsculleren med en rigtig sculler? Distancen er jo kun 300 meter, og der gives jo ikke handicap points.

Udtalt af Mogens: Rigtige Materieforvaltere bruger ikke skruemaskine, men de ømmer sig meget over vablerne i hånden efter at have skruet 50 skruer i Ndr. Røse.



Bestyrelse

Formand: Jan Palm
Mobil: 40 31 07 42
Tlf: 32 53 07 42
E-mail:formand@roklubbenoeresund.dk

Næstformand: Anne Weichardt
Tlf: 32 51 23 94
E-mail:naestformand@roklubbenoeresund.dk

Kasserer: Ole Berg
Tlf: 32 53 32 33
E-mail:kasserer@roklubbenoeresund.dk

Rocheff: Allan Elgaard
Mobil: 40 76 74 72
E-mail:rochef@roklubbenoeresund.dk

Matrialeforvalter: Mogens Jørgensen
Tlf: 32 58 49 90
E-mail::matrialeforvalter@roklubbenoeresund.dk

Huseforvalter: Poul Jahn
Tlf: 32 51 03 24
E-mail:husforvalter@roklubbenoeresund.dk

Ungdomsleder: Masa Inoue
Tlf: 61 67 72 92
E-mail:ungdom@roklubbenoeresund.dk

Stroken

Redaktør: Annemette Mahler
Tlf.: 32 54 82 50
E-mail: stroken@roklubbenoeresund.dk

Redaktion: Hanne Vinther
Tlf: 32 52 01 06
Redaktion: Birgit Iven
Tlf: 32 51 71 11

Kalender

Maj

10. SPP - SAS
11. Instruktion
13. Instruktion/fejlfinding
16. Frigivelsestur
20. Struckmann Parken
25. SPP - Hellerup

Juni

6. Københavns Havn
9. SPP- SAS
12. -13. Weekendtur til Karlebo Roklub
15. Lagkageroning
23. Skt. Hans
24. SPP - Hellerup

Juli

4. Saltholm rundt

August

2. SPP - SAS
14. Kanindåb
17. SPP - Hellerup
28. Amagerregatta

September

6. SPP - SAS
17. SPP - Hellerup
24.-26. Kanindræbertur

Oktober

30. Standerstrygning

November

13. Klabautermand-fest

Januar 2005

22 . Kilometerjærefest

Stroken udgives af Roklubben Øresund