



MEDLEMSBLAD FOR ROKLUBBEN ØRESUND

STROKEN

NR. 5 - AUGUST - 2016

**Miniroerdag
den 14. august**



Få checket din rostil tirsdag 16. august.

Se mere side 3.

**HUSK AT TILMELDE DIG ARRANGEMENTERNE
PÅ OPSLAGSTAVLEN**

Amager Regatta, Miniroerdag

Nyttige informationer:

Bestyrelse:

Formand Hanne Vinther

Tlf.: 40347535

Næstformand Birgitte Lundsteen

Tlf.: 22925171

Kasserer Kim Westphall

Tlf.: 23710102

Rochef Lene Jacobsen

Tlf.: 20237858

Materieludvalg: Mogens Jørgensen

Tlf.: 21781466

Kontingent:

Kontingent for det kommende år er:

Senior roere: 175,- kr. pr. måned.

Passive: 300,- kr. pr. år

Miniroere: 100,- kr. pr. år

Fitnessmedlemmer: 600,- kr. pr. år

Skabsleje: 100,- kr. pr. år

Nøglekort: 100,- kr.

Henvendelse for at få et nøglekort til klubben skal ske til Kim Westphall.

Bank:

Vores konto hos BankNordik for indbetaling er:

Reg. Nr. 6507

Konto nr. 3050343579

Redaktion:

Lene Jacobsen (Redaktør)

Hanne Vinther

Steffen Svalling

Anne Marie Glennung

Stig Riiber

Mail:

stroken@roklubbenoeresund.dk

formanden@roklubbenoeresund.dk

kasseren@roklubbenoeresund.dk

rochef@roklubbenoeresund.dk

webmaster@roklubbenoeresund.dk

Telefon i klubhuset:

32193355

Har du en spændende historie, en vittighed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så mail din historie til os.

Deadline for indlæg til næste nummer af Stroken er den 22. september 2016.

Bestyrelsen.

Indholdsfortegnelse:

Nyttige informationer.....	2
Kontingentindbetaling.....	2
Medlemsmøder.....	3
Redningsveste.....	4
Amagerregattafest.....	4
World Rowing Master Regatta.....	4
Coastal båd bestilt.....	5
Teatertur 2017.....	6
Grill i Lagunen.....	6
Tur til Tolo.....	7
Tur til Saltholm.....	8
Båltalen 2016.....	9
Amager Rundt	9
Fødselsdag.....	10
Sankt Hans.....	10
Tirsdagsspecial: Hawila.....	11
www.rokort.....	12
Kalender.....	12

Kontingentindbetaling

For at lette kassererens arbejde går vi over til kvartalsvis indbetaling af kontingent, så antallet af posteringer mindskes. Man er naturligvis også meget velkommen til at betale kontingent for et halvt eller et helt år ad gangen.

Husk at angive dit navn, når du indbetaler kontingent. Efter indføring af Rokort benytter vi ikke længere medlemsnumre.

Bestyrelsen

Rotider

OBS! I 2016 rykker vi rotidspunktet fra 17:00 til:

**Tirsdag og torsdag
kl. 17.30**

Hvis du er forsinket, så ring til klubben, så et sæde kan reserveres – tlf.: 32193355

Medlemsmøde juni, juli, august

Jydeskift

I juli måned har der været praktiseret Jydeskift, når der skulle skiftes styrmand. Der er delte meninger om denne måde at skifte på. Det har kostet tabte briller, blå mærker hudafskrabninger. Hvilke skift der fremover skal benyttes "Amager" eller "Jyde" skift, skal hver båd aftale senest nede på pontonen. Hvis man vælger jydeskift, så skal pladsen bag 1'eren være fri for redningsveste. Styrmændene har til syvende og sidst den endelige afgørelse.

Coastal båd

Der er bestilt en 4 års coastal båd, som forventes leveret efter sommer. Det er en australsk redningsbåd, der er god i bølger.

Selvoppustelige redningsveste

Foranlediget af Ålborg ulykken har vi talt lidt om selvoppustelige redningsveste. En redningsvest koster ca. kr. 1.100,- og bestyrelsen opfordrer til at man selv investerer i en vest.

Mogens har kontrolleret den selvoppustelige redningsvest som klubben har. Den har været skilt ad, vejet mv. Derudover har Mogens lavet et skema som udfyldes, når vesten er kontrolleret. En patron vejer 140 gr.

Amagerregatta

Vi nærmer os Amagerregattaen. Der er stadig mulighed for at sætte sig på et bådhold.

Derudover skal man huske, at tilmelding til festmiddagen om aftenen senest skal betales d. 18. august. Dette kan ske både på mobilpay og bankoverførsel. Selv om man ikke deltager i dagens aktivitet kan man godt deltage i festlighederne.

Velkommen tilbage arrangement

Chris står klar med camera så man kan få filmet sin ro stil i "Godt Begyndt". Arrangementet er flyttet til tirsdag d. 16. august. Man kan eventuelt starte i Godt Begyndt og derefter tage en alm. Rotur.

Furesø-tur med Københavns Kredsen i september.

Der sker ikke noget på Kredsens hjemmeside, så vi må forvente at turen ikke bliver til noget.

Madpakketur til Ishøj

På søndag d. 7. august går månedens madpakketur til Ishøj. Da slusen er lukket i Sydhavn er der lånt både i Ishøj i stedet for. Det giver mulighed for at ro syd på i stedet for. Da Ishøj også har en coastal båd, vil der også være mulighed for at låne den til turen.

Mini roerdag

Der mindes om, at der søndag d. 14. august, kl. 10.00 afholdes mini-roerdag. Der er få tilmeldte. Der er plads til mange flere.

Teater

Næste års teaterstykke bliver "Livsens Ondskab" i marts 2017 – nærmere herom andet steds i Stroken.

Drogden

Drogden er blevet påsejlet af en optimist jolle i forbindelse med en sportsevent Søspegjerne havde. Ved påsejlingen knækkede et bor øverst i styrbord side. Forsikringselskabet er informeret.

Mogens har talt med bådbyggeren om dette, og båden skal på værft. Dette kan først ske, når alt er afklaret med de involverede partnere og Søspegjernes forsikringselskab.

Middelgrunden

Mogens fortalte, at Middelgrunden tager vand ind mellem kølen og kølerremmen. Den er stadig sødygtig, derfor ingen problemer i at tage den med ud på vandet til en tur.

Lene

Redningsveste

I bestyrelsen har vi diskuteret, hvad vi i Roklubben Øresund vælger at gøre mht. redningsveste. Skulle vi skifte til selvoppustelige redningsveste, som puster sig selv op ved kontakt med vand og bæres på under roning?

Konklusionen blev, at vi fortsætter som hidtil med de almindelige veste godkendt af DFFR, som ligger i båden. Ja, de er klodsede, men vi ved de virker, og vi undgår udgifter til patroner og arbejde med at kontrollere, at de virker – og føre logbog på det.

Ønsker medlemmer oppustelige veste, må de selv investere og selv føre tilsyn med, at patron og sensor fungerer.

Der skal altid være almindelige veste (klubbens veste) til alle i båden, også selv om nogle anvender deres egne oppustelige veste. Dette er for at leve op til vores ansvar som reder.

Men husk, vigtigste sikkerhedsregler er at ro tæt på land, og ved kæntring at blive ved båden.

Bestyrelsen

Amagerregattafesten

Lørdag d. 27. august 2016 hos ARK

Vi nærmer os snart sidste frist for deltagelse i Amagerregatta festen.

Betaling for middag og fest 200 kr. kan ske på mobilpay 30453771 eller sættes ind på konto reg. Nr. 3361 kontonummer 4588236218. Husk at skrive dit

navn, når du indbetaler og hvis du betaler for flere så alle navnene.

Vil du blot deltage i festen kl 22 koster det 20 kr.

Sidste frist for tilmelding og betaling skal ske senest den 18. august.

Alle er velkommen til at deltage i festen selv om man ikke har deltaget i regattaen.

Lene



Husk der er World Rowing Masters Regatta på Bagsværd sø torsdag, fredag, lørdag og søndag 8-11. september. Und dig selv at tage derud og se noget flot roning. Der bliver kun 3 minutter mellem hvert løb, og der ros på 7 baner.

WRMR er en kaproning for alle over 27 år, og de ældste kan ro i kategorien +85 år. Der er løb for hold, hvor mænd og kvinder ror på samme hold, og roerne

mikser også på tværs af landegrænser. I sportsverdenen er en World Rowing Masters Regatta således helt unik.

Det er et KÆMPE internationalt arrangement. I skrivende stund er 3.384 roere tilmeldt fra 586 klubber.

Du kan se løbsprogrammet på www.roning.dk. Her kan du også tilmelde dig som frivillig hjælper. Der er mange jobs mht. catering og oprydning.

Tager du til Bagsværd Sø - og evt. har plads til passagerer i bilen - så post det på Roklubben Øresunds Facebook side. Det er jo altid sjovest, når man er nogle stykker, der følges ad.

Red.

Coastal båd bestilt

Roklubben Øresund har bestilt en sprit ny fransk Euro Diffusion's firer coastal båd XSERIES 35 – CLUB til 106.475,- kr. samt 4 sæt Braca-sport sculler årer til 13.800,- kr. til levering i eftersommeren 2016.

Vi har en bådovn klar til den nye båd. Riggene kan slås ind, så båden fylder mindre i bredden. Mht. plads i bådehallen, så får vi en båd mere til at stå i gangen. Båden vejer 145 kg, og er 10,4 meter lang.

Det er en ny bådtype i Roklubben Øresund, som forhåbentlig vil puste nyt liv i scullerøningen og gerne tiltrække nye medlemmer. Vi har valgt en firer med styrmand, så roerne kan koncentrere sig om at ro med to årer, og ikke behøver at bekymre sig om kurs og retning. Vi har valgt en bådtype, som kan bruges til kaproning, så vi kan deltage i coastal båd klassen til f.eks. Sved-på-panden roning.

Coastal roning er en ret ny aktivitetsgren inden for dansk roning, og som år for år vinder stærkt frem i danske roklubber. Da DFFR søsatte et coastal projekt i 2011, var der kun få coastal både i Danmark. Ved udgangen af 2015 var der ca. 100 coastal både i landet.

Bestyrelsen

Klipet fra www.roning.dk:

Hvad er forskellen på coastal-roning og inrigger roning?

Der er mange forskelle og mange ligheder, og svaret vil være meget forskelligt i forhold til, hvem man spørger. Begge bådtyper kan anvendes til motionstræning, turroning, længere ture og ferieroning – samt til konkurrencer. Og til roning på hav, fjorde og søer.

Coastal både roes med 2 scullerårer, mens inrigger roes med 1 åre (inriggerårer).

Coastal bådens egenskaber og store sikkerhed til søs, taler til mange roere i alle aldersklasser, der gerne vil fokusere på roeteknik, fart og positiv spænding. Bådtypen opleves af mange som et godt og spændende supplement til inriggerroning – og roning i andre traditionelle bådtyper.

Coastal båden kan klare væsentlig flere bølger og vind end en inrigger. En coastal båd surfer oven på bølgerne, mens en inrigger går gennem bølgerne. Coastal både er selvvlændende – og man skal forvente, at der kommer vand i båden.

Coastal både har kun begrænset mulighed for at medtage bagage, mens de fleste inriggere har rum for og agter.

Hvordan er de at ro?

Legende lette og udfordrende. Lettere at få i fart end en inrigger. Bådene har stabiliteten som en inrigger og

farten som en outrigger. Kan roes af både unge og ældre – med eller uden stor roerfaring eller erfaring med roning med 2 årer.

Vender og drejer let i både blikvand og bølger. Kan føles lidt mindre retningsstabile end en inrigger. Med rette teknik og erfaring surfer båden på større bølger.

Hvordan skal klubbens reglement justeres for at rumme coastal roning på en forsvarlig måde?'

Som udgangspunkt behøver man ikke justere sit reglement. De fleste klubber laver ikke særlig uddannelse eller rettigheder for coastal roning eller coastal både.

Det anbefales, at lade båden indgå tankemæssigt som en inrigger i forhold til reglementet.

Bliver man våd i sådan en båd?

Ja – det gør man, og det er netop det, som mange finder sjovt. En coastal båd giver en helt anden tæt kontakt med vandet. Båden er rosportens svar på en havkajak eller mountainbike. Den er terrængående og kan klare råt vejr. Det giver vand i båden som nemt kan ros ud.

Hvis man kæntrer coastal, kan man komme op i båden?

Ja det kan man – og det SKAL man. Det kræver langt mere for en C4x+ at kæntrere.

Udstyr og bagage

Der er mulighed for at medbringe bagage i mindre omfang. Båden har en bagagehylde. Coastal både er som type godkendt til langtursroning efter DFFRs langtursreglement.

Hvilken vedligeholdelse kræver bådtypen?

Ingen særlig vedligeholdelse. Skroget er lavet af glasfiber, så almindelig løbende vedligeholdelse med autogens og polering anbefales. Reparationer af top- og eller fiberskader skal foretages. Ellers almindelig vedligeholdelse.

Er der kaproninger for coastalbåde?

Ja, det er et årligt Danish Open (uofficielt DM) kun for coastal. Der er coastal løb ved flere af afdelingerne i Langdistanceturneringen og til Sved-på-panden roning.

FISA afvikler et VM for klubhold (WRCC) årligt. Flere danske hold har deltaget.

Og så findes der mange kaproninger for coastal i udlandet. F.eks. Frankrig, Italien og Spanien.

Teateraften 2017



Årets teateraften med Roklubben Øresund finder sted lørdag den 4. marts 2017 kl. 15.00.

Vi har reserveret 40 billetter til LIVSENS ONDSKAB på Nørrebro Teater. Prisen er 335 kr. pr. billet.

Om forestillingen:

De æder, drikker og sladrer på livet løs i Gustav Wiedes nådesløse klassiker. Mød Thummelumsen, Knagsted og alle de andre groteske personager, når den urkomiske fortælling lander i et nyt århundrede.

Thummelumsen er en vaskeægte nærigrøv og besat af ønsket om et bedre liv. Han spinker og sparer, serverer for byens selvfede spidser i Ædedolkenes Klub, og drømmer om at vinde i lotto. Men da den store gevinst endelig er i hus, bliver intet alligevel, som han havde håbet og troet.

LIVSENS ONDSKAB er en ætsende satire om et lille samfund, hvor alle er sig selv nærmest, og derfor går i vejen for hinanden. En hylende morsom og evigt aktuell fortælling om at fortabe sig i troen på, at lykken er at være noget frem for nogen.

Medvirkende: Peter Zandersen, Ditte Gråbøl, Ole Lemmeke, Tom Jensen, Peder Holm Johansen, Marie Knudsen Fogh, Laura Kvist Poulsen, Jeanette Lindbæk Birk, Johanne Dal-Lewkovitch

Forestillingen varer 2:30 time inkl. pause. Om aftenen er der naturligvis middag i roklubben.

Tilmelding opsættes på tavlen i september, og sidste tilmelding og betaling er til standerstrygningen.

Else Marie & Hanne V.



Grill i Lagunen

Der var stort fremmøde denne dejlige tirsdag aften i juni. Der var grill i lagunen, hvilke jo er et trækplaster i sig selv. Efter en del trængsel ved pontonen, kom vi godt af sted. De fleste både roede udenom lagunen, ned til røret og så hen til grill pladsen, hvor grillen var i gang, og borde og bænke lignet op.

Bent stod klar i sine røjsere, da vi ankom til grill stedet, og fik os sikkert i land. Vi måtte spise i hold, da der ikke var plads på bænkerne til os alle, men det gik nu fint. Kim Holm, vores grillmester, havde denne aften

fået hjælp af en af vores tidligere roere Michael. Der blev kastet sultne blikke efter vores grillede pølser af de aktive svømme. De ville nok gerne have deltaget.

Efter alle havde fået pølser og brød mv. og talt færdigt, var der almindelig opbrud. Bent sørgede for at vi kom godt af sted. Sikke en service.

Tusind tak til Familien Holm (Jytte, Kim og Gitte) samt Bent og Michael for et super arrangement.

Vi glæder os til næste år

Lene

Tur til Tolo i 2017

Indtil skrivende stund har der ifølge kalenderen været 3 uger højsommer, der så lige er udeblevet!

Derfor har vi været lidt forudseende og allerede booket til tidlig sommertur i 2017, hvor vi har reserveret 3 stk. 2-års inriggere hos Tolo Roklub i perioden 28. maj til 4. juni. Lejeperioden er søndag til lørdag, således at lørdagen før og søndagen efter kan bruges til rejse fra Danmark.

Tidspunktet er valgt, da der ikke er græsk højsommer endnu, selv om temperaturer på 25 grader + sagtens kan opleves. Det er en helt anderledes varme end vi er vant til herhjemme i Danmark og havtemperaturen er tæt på de 20 grader.

Hvem kan komme med: Det kan medlemmer af Roklubben Øresund og Roklubben SAS, der kan ro op til 25/30 km (med pause(r) undervejs) på den daglige tur og det flere dage i træk – og som melder sig ind i Tolo Roklub, hvor kontingentet det første år er 300 DKK.

Vi kender endnu ikke de endelige priser for ophold i Tolo, hvor vi skal bo på Hotel Romvi (alternativt umiddelbart lige ved siden af), men i 2016 er prisen for samme periode 30 pr. døgn pr. person (225 kr.) incl. Overnatning, morgenmad OG 2-retters aftensmad.

Flybilletten kan nok erhverves for ca. 2.500 DKK tur/retur – går selvfølgelig efter de billigste billetter.

Bådlejen ser ud til at koste 1.500 DKK pr. båd.

Transport fra Athen til Tolo og retur, kan foregå på flere måder:

1. Minibus kan bestilles til 260 hver vej for op til 14 personer.
2. Bil(er) kan lejes (ca. 2.600 DKK for 4-personers bil i 2016) Minibus ca. 3.000 DKK + brændstof og vejafgifter. Herved kan vi også foretage udflugt(er), hvis rovejret skulle udeblive.
3. Offentlig transport fra Athens internationale lufthavn til Tolo med 2 skift undervejs.

Selvfølger skal Korinther-kanalen besøges på vejen fra/til lufthavnen.

På Hotel Romvi vil vi opleve en familier betjening fra Antonis, hans familie og personale, samt ikke mindst: Mad ud over det sædvanlige.

Frokosten indtages ved den daglige roturs mål eller når vi returnerer til Tolo og der løber let omkring 150 DKK på dagligt til dette. Vinen til aftensmaden indgår i dette tal!!

Opholdet i Tolo kan forlænges med yderligere dage, hvor f.eks. Olympia kan ses (Antonis arrangerer evt. tur dertil).

Skulle din ægtefælle/samlever m/k have interesse i at komme med, ja så kan dette også lade gøre. Passivt medlemskab af Tolo Roklub fordres (150 DKK årligt).

Hvis dette har fanget din interesse, så kontakt Erik Nielsen, tlf. 32520106, eller Søren Uldall, tlf. 28897923, og få yderligere oplysning(er).



Madpakketur – Saltholm



Der blev studeret vejr-udsigter til den store guldmedalje inden den planlagte tur Saltholm rundt første søndag i juni, da vi jo skal være sikre på at kunne komme tilbage til fastlandet igen. Så da vejrudsigten sagde tiltagende vind ved 13.00-tiden, besluttede vi kun at ro over til Øresundsbron og så til Dragør for at spise frokost.

Det blev alligevel en tur på 24 km ... Det var dejligt solskinsvejr, og vi så også et par

sæler ovre ved Svaneklapperne. Tilbageturen fra Peberholm foregik i pænt store bølger.

Vi havde selskab af to roere fra Helsingør, som havde fået nys om vores tur. Så vi var tre fire års afsted.

Da vi sad i Dragør Roklubs gårdhave, synes vi nu ikke, det havde blæst så meget op, som meteorologerne havde truet med, men vi var alligevel godt tilfredse



med vores beslutning om ikke at gå hele vejen rundt om Saltholm. Og der blev ikke brug for Kurts "redningsplanke", som var en snedig indretning med en træplanke indeholdende små bitterflasker til mandskabet.

Hanne V.



Båltalen 2016



KLABAUTERMANDEN

Han er et overnaturligt væsen, der i nordisk sammenhæng også kaldes for "skibsnissen". Han bor ombord på sejlskibe. Han beskrives som en mand med rødt hår, grønne tænder, og han har pibe og hammer som symboler. Han kan også benævnes som "bankeånd".

Han hjælper til under bygning af skibet, mest ved kalfatring (tætning af revner med kapok og tjære). Han kommer om bord på skibet skjult i en træstamme, som byggherren har udset sig. Når han banker med sin kalfatringsskølle, er det gode tegn, hvor han gør opmærksom på evt. utætheder, som skal udbedres. Hvis han begynder at høvle, så er der fare på færde.

Overleveringer mellem sømænd har gjort ham til tegn på ulykke og undergang, og så beskrives han som en benrad med olietøj på. Så varsler han ulykker på sin hvileløse færd rundt på havene.

I disse tilfælde kan han komme ombord på skibene over boven, så derfor må man ikke lade tovværk og rebender hænge ned i vandet (husk lige det med fanglinerne).

Er et skib dømt til undergang og forlis, så kommer han på broen, hvor han tager afsked med kaptajnen.

Kurt

Amager Rundt - MADPAKKETUR

Amager Rundt, nej, det blev det ikke til. Med en rigtig god vind fra sydvest, og med vejrmedling for eftermiddagen, som lød på torden, regn mv, så blev det besluttet, at vi skulle ro igennem Københavns Havn videre ud til Lynetten, hvor vi ville finde ud af om vi ville ro videre eller ej.

Som sagt så gjort. Vi tog af sted 3 4-åres og 1 to-åres. Et flot fremmøde fra roklubberne SAS, Dragør, Øresund og ARK. Der var ikke så stor samling af bådene på vej ud, men vi kunne alle finde Lynetten, hvor formiddagskaffen blev indtaget. Vi skulle så finde ud af, om vi skulle vende om eller ro til Øresund og spise frokosten der. Det var det, vi gjorde. For at få så meget læ som muligt, roede vi igennem røret. Hvilke var første gang for mange, men der var ingen problemer heri og alle kom igennem.

Vejrmæssigt kom den ene kuldsorte sky efter den anden over os, uden at der faldt nogen dråber. Vi kunne så godte os over at dråberne faldt andre steder.

Vel ankommet til vores klub skulle vi lige have nogle ekstra borde og stole ud i gården, så vi alle kunne sidde udenfor i dejligt solskin.

Vi havde nok været lidt for skadefro tidligere, for da vi skulle ro tilbage, havde vinden vendt. Det betød også, at alle de sorte skyer som var fløjet videre, kom tilbage. Vi havde lige passeret Nyhavn, da vejret brød løs. Torden, lyn, hagl og regn. Vi tog lige et frivilligt ophold under Knippelsbro til det værste var overstået, inden vi roede det sidste stykke til SAS roklub.

En rigtig god tur på trods af vejret.

Lene

Klubbens fødselsdag

Nu da klubbens 86. fødselsdag faldt på en søndag var det oplagt at fejre dagen med en rotur og boller og lagkage om eftermiddagen.

Tre 4-års tog afsted kl. 13.00 med blandede mand-skaber fra hhv. Roklubben SAS, Dragør Roklub og Roklubben Øresund. Dejligt med gæster til en fødselsdag.

Dommerpanelet, bestående af Claus Salling, Allan Elgaard og Erik Nielsen smagte, og smagte, og smagte på de fire slags lagkager, der stillede op i kagekonkurrencen. Det varede så længe, før de fik udråbt Birgittes lagkage som vinder, at der var ved at opstå mytteri ved bordene for at komme til fadene.

En rigtig hyggelig eftermiddag var det.

Hanne Vinther



Sankt Hans

Femten roere benyttede lejligheden til at tage en 10 km rotur inden spisningen Sankt Hans aften. 48 var tilmeldt til aften-arrangementet – en blanding af Øresundere og Ældreroere.

Alle blev budt en klubvand til velkomstdrink (læs Gin & Tonic). Menuen var en fantastisk forret med blinis med 3 forskellig slags fisk, til hovedret grillet oksesteg og salat samt grillede bananer med is og whisky til dessert. Der er altid én, der prøver at spise grillet banan første gang og straks piller skallen af bananen, hvilket er en STOR fejl, da man så ikke har noget at have whisky'en i. Hørt ved buffet'en: "Kan jeg så ikke bare få skallerne? Jeg behøver ingen banan ..."

Bålet måtte udsættes pga af skybrud, og Kurt nåede kun akkurat at holde sin båltale og vi fik sunget midsommervisen, før det regnede igen. Mangen en roer blev våd på vej hjem fra Sankt Hans aften.

Tak til alle de medlemmer, som stod for mad, borddækning, bål og ikke mindst oprydning. Festen gav et flot økonomisk overskud til bådfonden.

Hanne Vinther



Tirsdagsspecial: Alternative destinationer og lidt historisk supplement



De spændende længere aftenroture med "madpakke" er hyggelige og populære, men de kræver, at vind og vejr arter sig. Eller at der kan tænkes gode alternativer, når planerne skal ændres. Og det kan der så.

12. juni skulle vi have været på en tirsdagsspecial til Dragør Sydstrand med sandwich på stranden. Vejret var surt og bølgerne ikke Dragør-venlige. Men Hanne vidste, at der var åbent skib og nabovenlig festival på galeasen Hawila, der ligger så smukt i havnen ved Bryggergården. Vi vandrede derover og lod os invitere indenfor. Der var plads, for vejret gavned heller ikke besøget til festivalen.

Hawila er et smukt træskib, en tomaster (galeaser er pr. definition tomastere) fra 1935, og den blev overtaget af en international gruppe unge mennesker i 2014. Den var i temmelig elendig stand, og det er den til dels stadig. Men de unge og nogle lidt ældre er nu i gang med at renovere den. Det er både stort og krævende arbejde, men det virker, som om de har det fint med det undervejs. Nogle bor ombord, andre kommer til, men bor udenfor skibet. Et hyggeligt og spændende internationalt fællesskab. Og de har et større formål. Hawila skal være et kulturskib, med udadvendte aktiviteter, men drømmen er også at skabe bæredygtig forureningsfri, sejlskibsbaseeret transport mellem kystbyer. Måske – forhåbentlig - hvem-ved -



startende så småt allerede i 2017. Men inden skal der blandt meget andet skiftes rådne planker ud.

www.hawilaproject.org og Hawila er også på facebook. Det er lidt spændende, at centrum for den aktivitet er i Kastrup.

Vi gik og så os sultne og gik så tilbage og spiste Hannes herlige sandwich's i klubhuset. Fin aften, men ikke megen motion.

Tirsdag den 12. juli kom vi så endelig til Dragør, sydpå forbi fortet og til badeanstalten og tilbage igen til Dragør Roklub. Tre fireåres på en dejlig tur. Men det var nu heller ikke den oprindeligt planlagte destination, for målet havde været Saltholm. Vejr og blæst var sådan, at vi ikke skulle krydse sejlrenden, så det mål blev droppet. Men vejret og vandet var fint til en forlænget Dragør-tur.

Turen fik endda et lille historisk pift. For mens vi nød frikadeller og andet godt ved Dragør Roklubs haveborde, kom Arne forbi. Ikke for ingenting er han 60 års-jubilar og gammel ungdomsleder. Han havde været i sit fotoarkiv og have fotos med. "Er det ikke dig?", spurgte han Carsten, og viste ham et billede af en ung lyshåret knægt, der var fotograferet sammen med andre unge ved Roklubben Øresund i sommeren 1981 (vist nok). Carsten kunne godt genkende sig selv. (Vi andre kunne ikke). Han var ungdomsroer i flere år dengang.

Sådan kom vi både til Dragør og tilbage i roklubbens (og galeasen Hawilas) historie på to madpakketure. Saltholm har vi stadig til gode.

Tak til dem der står for maden. Jeg nyder den bare.

Knud



KALENDER FOR ROSÆSON 2016

- | | | | |
|-------|---|-------|------------------------------|
| 07.08 | Madpakketur fra Ishøj Roklub. | 04.10 | Medlemsmøde kl. 20.30 |
| 10.08 | Sved-på-panden roning i Sydhavnen | 23.10 | Løvfaldstur på Esrum Sø |
| 14.08 | Mini-roning | 29.10 | Standerstrygning |
| 16.08 | Velkommen tilbage, teknikroning | 04.03 | Teateraften. Livsens Ondskab |
| 18.08 | Sved-på-panden roning i Hellerup | | |
| 27.08 | Amagerregatta. Vært: Amager Ro- & Kajakklub | | |
| 01.09 | Sved-på-panden roning i Hellerup | | |
| 06.09 | Medlemsmøde kl. 20.30 | | |
| 08-11 | World Rowing Masters Regatta på Bagsværd Sø | | |
| 16.09 | Sved-på-panden roning i Sydhavnen. Afslutningsfest. | | |

www.rokort.dk

Hvem er hvem? Indsæt gerne foto af dig selv på din profil, så man nemt kan se, hvem der er hvem, når man f.eks. indskriver roholdene.

Husk også at opdatere dine detaljer på www.rokort.dk: adresse, telefonnummer, e-mail, brugernavn og kodeord.

For at logge ind skal du i feltet "Klub" vælge Roklubben Øresund

I feltet "Brugernavn" angiver du dit medlemsnummer (Det skal være det fulde nummer f.eks. 201412).

I feltet "Kodeord" skriver du: sommer2016 (hvis du da ikke allerede har ændret det)

Synkroniser din kalender med roklubbens kalender

Du finder altid en opdateret kalender på roklubbens hjemmeside www.roklubbenoeresund.dk.

Under Kalender kan du se, hvordan du synkroniserer roklubbens kalender med din google account, så har du altid roklubbens info på din pc-, smartphone og tablet. Trykker du under Kalender på "Agenda" får du en mere detaljeret kalender. Det samme kan du gøre på din smartphone ved at trykke "Plan".