

MEDLEMSBLAD FOR ROKLUBBEN ØRESUND



STROKEN

NR. 3 - MAJ 2019



HUSK ÅBENT HUS

27. APRIL KL. 10.00 - 12.00

Nyttige informationer:

Bestyrelse:
Formand Hanne Vinther
Tlf.: 4034 7535
Næstformand Birgitte Lundsteen
Tlf.: 2292 5171
Kasserer Kim Westphall
Tlf.: 2371 0102
Rochef Carsten Bekker
Tlf.: 2023 7858
Materieludvalg: Mogens Jørgensen
Tlf.: 2178 1466

Kontingent:

Kontingent for det kommende år er:
Senior roere: 175,- kr. pr. måned.
Passive: 300,- kr. pr. år
Miniroere: 100,- kr. pr. år
Fitnessmedlemmer: 600,- kr. pr. år
Skabsleje: 100,- kr. pr. år
Nøglekort: 100,- kr.

Henvendelse for at få et nøglekort til klubben skal ske til Kim Westphall.

Bank:

Vores konto hos BankNordik for indbetaling er:
Reg. Nr. 6507
Konto nr. 3050343579

Redaktion:

Stig Riiber (Redaktør)
Hanne Vinther
Steffen Svalling
Lene Jacobsen
Anne Marie Glennung

Mail:

stroken@roklubbenoeresund.dk
formanden@roklubbenoeresund.dk
kasserer@roklubbenoeresund.dk
rochef@roklubbenoeresund.dk
webmaster@roklubbenoeresund.dk

Telefon i klubhuset:

32193355

Har du en spændende historie, en vittighed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så mail din historie til os.

Deadline for indlæg til næste nummer af Stroken er den 31. maj 2019.

Bestyrelsen.

2 STROKEN

Indholdsfortegnelse:

| | |
|---------------------------------|----|
| Nyttige informationer..... | 2 |
| Medlemsmøde april..... | 3 |
| Nyt fra rochefen..... | 4 |
| Justering af roreglementet..... | 4 |
| Spuling af både..... | 4 |
| 4GP..... | 5 |
| Værftsbesøg..... | 5 |
| Åbent Hus..... | 6 |
| Madpakketure..... | 7 |
| Standerhejsning..... | 8 |
| Jubilarer..... | 9 |
| Båddåb..... | 11 |
| Nyht stativ på pontonen..... | 13 |
| Vinsmagning..... | 13 |
| Kalender..... | 14 |

Rotider:

Tirsdag og torsdag kl. 17.30

Klubaften hver tirsdag ca. kl. 20.00

Medlemsmøde april

Kommunale tilskudsordninger

Tårnby Kommune (med Henrik Zimino, formand for Fritid- & Kultur, i spidsen) vil ikke betale for, at borgere fra København og andre omegnskommuner benytter sportsfaciliteter i Tårnby Kommune. Kommunen ønsker at reducere antallet af udenbys medlemmer i Tårnbys klubber. Et forslag er sendt til høring, om at 50% af en klubs medlemmer skal bo i Tårnby for at få medlemstilskud og få lokaler stillet til rådighed.

Indbyggertallet i København vokser med 100.000 borgere om året, og det er kniber for København at have lokaler, sportsanlæg og haller nok. Tårnby har mange attraktive sportsfaciliteter, og tiltrækker derfor udenbys medlemmer. Men man vil altså ikke have, at disse medlemmer belaster kommunen. Cirka halvdelen af medlemmerne i Tårnbys sportsklubber kommer fra nabokommunerne, så det er ca. 7.000 medlemmer, der skal "smides ud". Zimino siger godt nok, at vi ikke skal smide de udenbys medlemmer ud, som vi har i dag. Men vi skal fremover koncentrere os om at rekruttere medlemmer i Tårnby og sætte udenbys medlemmer på venteliste.

Når vi tager Roklubben Øresund, så har vi 69 medlemmer, hvoraf 38 bor i Tårnby og 31 bor i enten Dragør eller København. Hvis vægten tipper, og der bliver flere medlemmer fra enten København eller Dragør end fra Tårnby, mister vi vores medlems- og lokaletilskud, svarende til 30-40.000 kr. om året med den nye tilskudsordning, som lige er blevet vedtaget.

Det er en ærgerlig protektionistisk tankegang, som skal få os til ikke at optage medlemmer f.eks. fra området ved Øresundsvej ned til Amager Strandpark, som er en stor målgruppe for os. Vi går dermed glip af at få nye talenter, kammerater, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Der bliver tale om en nedlukning af roklubben – og mange andre klubber.

Måske går alt dette ud på, at få København til at ryste op med nogle kroner – en udligningsordning. Hvor meget Tårnby Kommune så skal betale Københavns Kommune for, at vi kan ro i Amager Strandpark, vides ikke ... Det giver i hvert fald et kæmpe administrativt bøvl!

Noget helt andet er, at Folkeoplysningsloven siger, at en klub skal optage ALLE medlemmer – man må ikke diskriminere. Så her må DIF/DGI ind over.

Roklubben Øresund indgiver naturligvis et hørings svar om, at vi er imod denne 50% ordning. Fortsættelse følger ...

OBS!

Når vi nu er ved det, så har vi lige opdaget, at der i Folkeoplysningsloven står, at klubberne må trække an-

tallet af ledere og instruktører fra i medlemsopgørelsen til kommunen, og derved opnå større lokale tilskud. For Roklubben Øresund betyder det en tredobling af vores lokaletilskud. Det kunne Tårnby Kommune godt have fortalt os, men det har de så valgt at holde hemmeligt!

Huset

Johnny har malet bådehal og indgangsparti, så det fremstår super friskt. Der har været møde i "opfriskningsudvalget", og der arbejdes med diverse farveprøver på vægge og karme i klubstuen, gardiner, hynder, lamper og vægudsmykning. Der er fremkommet mange ønsker og idéer. Endeligt budget for opfriskningen godkendes af bestyrelsen.

DFfR Hovedgeneralforsamling

Henning Bay fortsætter som formand, og forslaget om at foretage en analyse af ledelsesstrukturen i forbundet blev nedstemt, da det betragtedes som en mistillidserklæring til hovedbestyrelsen. I langtursreglementet blev det vedtaget, at roerne skal bære automatisk oppustelige redningsveste på i båden, hvorimod det er OK at have oppustelige redningsveste med selvudløsning liggende i båden. Grethe nævnte, at man i Horsens Roklub har fundet en god løsning med en elastik til fastgørelse af disse veste. Det undersøges. Morten Juhl fra Dragør Roklub blev valgt som suppleant til hovedbestyrelsen.

Inco- og Dagrofakort.

Roklubben råder nu over et kort til Inco, hvor man kan købe alle former for madvarer. Kortet ligger i Tutten. Har du glemt kortet, er det nok at opgive vores kundenummer. Der betales kontant i Inco, så klubben løber ingen risiko. Hvis ikke du skulle vide det, så har vi også kort til Dagrofa, som du er velkommen til at benytte.

Netbank

Kim orienterede om, at klubbens netbank var nede, men at han håbede, den ville komme op igen samme uge, så der kan foretages ind- og udbetalinger igen.

Reklamesøjlen

Der blev reklameret for

At der er værftsbesøg lørdag den 13. april

At skrive sig på listen til Sved-på-panden roning, så der kan blive lavet hold

At melde sig ind i Kilometerjægerklubben og få en fest ud af det

At man lærer at ro med to årer i vores nye coastal både

At der er åbent hus lørdag den 27. april kl. 10.00-12.00

At Havnens Dag lørdag 25. maj hænger i en tynd tråd

Hanne Vinther

Nyt fra rochefen

Rosæsonen er i godt gang. Kold som altid her i april måned.

SPP (Sved på panden)

Hold 950, Hold 960, Hold 980 stiller op igen og der er plads til at nye kan være med på holdene. Der hænger et skema i klubben, så man kan skrive sig på de aktuelle hold.

Roinstruktion af nye:

Roinstruktion af nye roere starter op tirsdag d. 30 april umiddelbart efter åbent hus lørdag d. 27 april og vil finde sted tirsdage og torsdage i maj. Liste med datoer og instruktører sættes op på tavlen.

Husk vi har følgende længere ro ture på programmet i maj og juni

5. maj : madpakketur i Københavns havn
11-19 maj Fællestur til Tolo i Grækenland

30. maj Kristi Himmelfartsdag tur til Struckmannsparken fra Skjold
2. juni madpakketur Saltholm rundt
9 juni Pinse morgen tur til Trekroner fra SAS roklub (i 2018 var der havblik om morgenen)

Søndagsroning: Der bliver løbende slået søndagsture op på rokort i april og maj.

Omskoling til coastal:

De to nye både Svalerumpen (C2X) og Rasmus Møller (C1X) har været på vandet. Tilbagemeldingerne fra folk er positive.

Der er afholdt en weekend dag i april med instruktion med henblik på at løbende frigive de erfarne sculler roere og instruere/introducere nye på bådtypen. Der kommer flere dage i løbet af april og maj når det bliver varmere i vejret.

Husk nu ! De af jer der er erfarne 2 årsers roere, at komme forbi undertegnede så vi kan tage en tur i Svalerumpen sammen. Det er et krav at man er lokalstyrmand for at kunne ro begge både på 1'ter pladsen.

Hold øje med rokort og opslagstavle.

Ro væk Carsten rochef

Justering af roreglement

I forbindelse med anskaffelsen af en single og en dobbelt coastal båd til afløsning af vores firer coastal båd, har bestyrelsen justeret roreglementets paragraf 3:

Brug af coastal både sidestilles med benyttelse af inrigger materiel. Etteren i båden er ansvarlig styrmand. Ved langtur i coastal båd skal turen og mandskabet godkendes af rochefen eller i dennes fravær af bestyrelsen.

Begrundelsen er, at de nye coastal både er mindre både med færre roere ombord (mindre trækraft), og hvad der er vigtigst: Coastal bådene har ingen fast

styrmand, der sidder og kigger fremad hele tiden. I de små coastal både er det etteren, der er ansvarlig styrmand. Det er altså etteren, der have god mobilitet og hele tiden skal vende sig om og holde sig orienteret om forhindringer, og sørge for at båden holder kurs og retning.

Du finder hele roreglementet på www.roklubbenoeresund.dk under "Om klubben".

Bestyrelsen

Spuling og rengøring af både efter roning hver tirsdag

Med de bedste hensigter om at spare på vandet, ændrede vi for snart mange sæsoner siden en hidtil god skik om altid at spule både, der havde været brugt til tirsdags roning. I stedet skulle der spules både efter behov og selvfølgelig altid efter landgang på strand eller andre steder, der resulterede i urenheder bragt ombord af besætningen. "Efter behov" er med tiden blevet lidt "udvandet" (ha

ha), dog uden at der er blevet spulet i overdrivende grad – til tider lidt i underkanten.

Derfor ønsker bestyrelsen igen at indføre spuling af alle både der benyttes til roning om tirsdagen.

Mogens Jørgensen
Materialeforvalter

4GP på veteranholdet,

som er blevet 4 år ældre siden sidste år!

Jo jo, den er god nok – vi er alle 4 blevet 1 år ældre, så 4 år ældre er vi blevet; det betyder imidlertid ikke at vi er blevet 4 år langsommere, tværtimod. Af de 5 runder har vi roet de 4 af dem hurtigere end sidste år – det er vi selv ret godt tilfredse med, kun i 3. runde præsterede vi langsommere end sidste år. Vi har også udviklet lidt på forplejningssiden, og vi har vurderet, at det er vigtigt at få ALLE depoter fyldt godt og grundigt op efter hver omgang 4GP – det har været en stor fornøjelse. Og slutresultatet er da heller ikke til at tage fejl af: En skøn 5. plads ud af 16 hold (det er helt klart forplejningen, der har spillet ind her. Jo, hurtigere du ror, jo hurtigere får du mad).

Det nye i år har dog været, at vi ikke bare var 1 hold, men 2 hold. De 2 første runder roede vi sammen, og det var top hyggeligt – det var også lidt sjovt pludselig at være veteranholdet, med lidt erfaring at give videre. Det har været dejligt at være 2 hold i år – så velkommen til Ulriks piger - vi håber, I har fået smag for 4GP, og glæder os allerede til næste år. Der skal da også lyde tillykke med 10. pladsen – det er godt gået første år, og til næste år vil I have tider at sammenligne med – uha, glæd jer.

Tak for en dejlig 4GP-sæson til alle, som har været med til at gøre den til noget særligt!

Rikke



Den 13. april tog Roklubben Øresund på dannelsesrejse, sponsoreret af Tårnby Bladet.

Vi besøgte først Greisdalens Inriggerværft, og så hvordan en inrigger bliver håndlavet i træ. Lars Jungdal forklarede om træsorter, og hvordan båden bygges op ét bord ad gangen. Flot håndværk! Claus fik noget "cirkarkasse"-træ med hjem, så han kan fortsætte med at reparere lækager i vores både. Forhåbentlig får vi ikke brug for alt træet ...

Samme cirkarkasetræ så vi anvendt på Agerbirks Bådeværft, hvor Thomas bruger 6 lag træ til fremstilling af rosæder. På dette værft fremstilles både af fiber. Skroget bliver støbt ude i byen, hvorefter Thomas sørger for den indvendige del, som jo er af træ à la vores toer Peberholm. Thomas var ved at

eksperimentere med et ryglæn til styrmanden, som kan bevæges sideværts, så det passer til styrmandens ryg, selvom han/hun sidder helt ude i den ene side af båden.

Frokosten blev indtaget på Bindeballe Købmandsgaard, og de fleste fik forsynet sig med en flaske Bindeballe Bjester til sæsonens romæssige strabadser.

Vi sluttede på Vejle havn, hvor vi så Fjordenhus, tegnet af Olafur Eliasson. Huset er Kirk Fondens hovedsæde. Et fascinerende flot bygningsværk. Vi tog forbi for at samle viden om, hvorvidt en inrigger kan passere under huset. Det kan den ikke! Men en kajak skulle kunne.

Mvh/Hanne

Åbent Hus lørdag 27. april kl. 10.00-12.00

Kom ned i klubben, og vær med til at tage godt imod de potentielle roere, som besøger os den dag.

Roklubben Øresund og 12 andre roklubber i DFfRs Københavnskreds holder åbent hus på samme tidspunkt. Der er sat reklame på 9 busser, som kører i københavnsområdet. Desuden kører der reklamespots på Nørreport stations bill boards.

Dragør Roklub, Roklubben SAS og Roklubben Øresund har sendt nedenstående pressemeddelelse til Amager Bladet og Ørestad Avis. Vi prøver naturligvis også at få omtale i Dragør Nyt, 2770, Tårnby Bladet, Brygge Bladet og Havnefronten.

Udover pressesamarbejde samarbejder vi også på den måde, at vi henviser til hinandens roklubber. Kommer der f.eks. nogle ungdomsroere, henviser vi til SAS og Dragør. Forhåbentlig giver denne fælles indsats bonus, så vi får flere medlemmer.

Instruktionen starter tirsdagen efter den 30. april kl. 17.30.

Hanne Vinther

Pressemeddelelse:

Kom og prøv RNING...

- Har du lyst til aktiv motion i det fri, i alt slags vejr, møde nye mennesker, få sved på panden, og det til yderst rimelige priser på årligt basis.

- Er du i alderen fra 12-80 år, og ellers sund, rask og fysisk mobil?

Så inviterer roklubberne på Amager dig til at komme at prøve at ro, ganske uforpligtende.

Kom til åbent hus/introduktionsmøde i Dragør Roklub, Roklubben SAS eller Roklubben Øresund Lørdag d. 27. april 2019 i tidsrummet fra kl. 10-12

Kom som du er, dog helst i ikke for løsthængende fritids/-eller sportstøj og jakke.

thvis du har lyst kan du få en "gæstetur" i en af klubbens både.

Rammerne for en sådan gæstetur kan være følgende: Båden (4-åres inrigger) medtager 2 gæster og 2 erfarne roere + en instruktør/styrmand på styrmandssædet, eller (2-åres inrigger) 1 gæst, 1 erfarne roer og en instruktør/styrmand.

Du får en kort introduktion til rotaget, og til den redningsvest du får på.

Der er ikke et svømmekrav til dig ved denne lejlighed. Ønsker du efterfølgende at begynde på en rokursus, så er det et krav, at du afleverer et bevis fra en svømmehal på, at du kan svømme minimum 300 meter "uden bundkontakt".

Lidt om de tre forskellige roklubber:

Dragør Roklub ligger på Dragør Havn, Tolderens Hus, Strandlinien 3, 2791 Dragør. Klubben har 40 aktive roere i alderen fra 10-85 år, og tilbyder bl.a. familieroning i forbindelse med en blomstrende ungdomsafdeling. Motions- og turroning foregår i farvandet mellem Søvangsbroen i syd og Sundby Sejlklub i nord. Se mere om rotidspunkter på www.dragørroklub.dk.

Roklubben SAS holder til på Islands Brygge, Rundholtsvej 95, 2300 København S. Roklubben SAS er åben for alle, som ønsker at dyrke tur-, motions- og kaproning. Klubben har 90 aktive roere i alle aldre, og har netop startet en ungdomsafdeling. Om vinteren har klubben et populært tilbud om rospinning for hold i romaskiner. Klubbens daglige rofarvand er Københavns Havn fra slusen i syd til Langelinie/Trekronerfortet i nord. Se mere om rotidspunkter på www.roklubbensas.dk.

Roklubben Øresund ligger på Kastrup Gamle Lystbådehavn, Amager Strandvej 413, 2770 Kastrup. Klubben har 60 medlemmer i en moden alder. Klubben tilbyder fælles roning hver tirsdag, torsdag og søndag, hvor turen enten går til Dragør eller gennem Amager Strandpark. Se mere om klubbens mange aktiviteter på www.roklubbnoeresund.dk.



Madpakketure søndage

Datoerne for langture hver den første søndag i måneden er:

05.05 Københavns Havn fra SAS

02.06 Saltholm rundt

07.07 Amager rundt fra SAS

04.08 Ishøj fra SAS

Madpakketure er lidt længere ture på 30-45 km, som tager det meste af dagen. Derfor medbringer man madpakke, drikkevarer, kaffe, kage og en lille én til halsen.

Roklubben SAS og Dragør Roklub deltager også i disse ture.

Tilmeldingsfrist: torsdagen før søndagen.

Madpakketur 5. maj i Københavns Havn

Første madpakketur går fra Roklubben SAS, Rundholtsvej 95, 2300 København S, og rundt i Københavns havn, hvor vi spiser frokost på Trekroner Fortet. Start kl. 10.00. Slut ca. kl. 17.00. Turen er på ca. 25 km.

Vi ror til Langebro og ser den nye "Lille Langebro". Derefter igennem Frederiksholms kanal, forbi Christiansborg og Børsen, bagom Holmen og ser på kanonbådsskurene og Christianias flydende boliger. Vi ror rundt om Holmen og ind på Trekronerfortet, hvor vi går i land og spiser vores madpakker.

På tilbageturen ror vi ind langs midtermolen forbi Bjørn Nørgårds forvredne havfrue, ud ved Isbjørnen, og forbi Langeliniehavnen hvor den originale lille havfrue står.

Vi passerer Operaen, Ophelia Plads og Det Ny Skuespilhus. Lige ved Nyhavn - inden Inderhavnsbroen - drejer vi til venstre igennem den smalle - og hyggelige - Christianshavns Kanal og ud i havnen igen under den flotte Cirkelbro overfor Den Sorte Diamant.

Derfra forbi det nye kæmpebyggeri Blox med grønne glasfacader. Forbi Bølgen og tilbage til Sydhavnen. Hvis kræfterne rækker så tidligt på sæsonen, tager vi en tur sydpå til Slusen, hvor vi får et kig til den nye Alfred Nobels Bridge i Frederiksholmsløbet.

Madpakketur 2. juni – Saltholm rundt

Denne tur er meget vejrafhængig. Hvis det blæser for meget, ændres turen til Lynettehavnen og/eller Dragør. Planen er, at vi starter med at ro ned til lufthavnens nødhavn, hvor vi passerer sejlrenden, hvor den smallest og derfor mest overskuelig mht. den store skibstrafik. Herefter ror vi syd om Peberholm og under Øresundsbron. Ved Svaneklapperne på Saltholm ser vi forhåbentlig nogle sæler. Så går turen nordover langs Saltholm, og vi spiser frokost ved Saltholm Havn, for derefter at ro ned til Lusebroen og gå over sejlrenden ved Røsefyret tilbage til Kastrup.

Turen er på ca. 35 km. Vi mødes kl. 10.00 i Roklubben Øresund og er tilbage i Kastrup ca. kl. 17.00. Selvom vi planlægger at gå i land på Saltholm havn, så medbring alligevel vadesko, hvis det bliver nødt til at trække over i bugten ved klinten, hvor havbunden er fyldt med skarpe kalksten, som man kan skære fødderne på.

Hanne Vinther



Standerhejsning

Vejrguderne var på vor side, da Roklubben Øresund afholdt standerhejsning lørdag d. 30/3 kl. 14.00. Det betød stort fremmøde af roere, ældre roere og pårørende, der anede muligheden for en eftermiddag i solen med indtag af boblevand, kaffe og kage.

Hanne åbnede med at holde tale for to jubilarer: Bent med 25 år og Mette med 40 år. Derefter overgik stafetten til Lena, der så kunne holde tale for Hanne, som havde 50 års jubilæum. Der skal også lyde et stort tillykke til jubilarene fra redaktionen. Hanne fik derefter æren af at sætte standeren.

Efter fejringen standerhejsningen gik vi over til næste punkt på dagsordenen: båddåb. Roklubben har som bekendt skilt sig af med den store (fire personer plus styrmand) coastalbåd og i stedet indkøbt to nye coastalbåde til henholdsvis en og to personer. Kurt fik æren af at døbe Rasmus Møller, mens Lene døbte Svalerumpen. Da førstnævnte af uransagelige grunde var blevet leveret uden rig, var det kun Svalerumpen, der kunne søsættes og drage på jomfrutur med Lene og Birgit Ø bag årene. Hannes og Lenas jubilæumstaler samt Lenes og Kurts dåbstaler kan læses umiddelbart efter denne artikel.

Efter jomfruturen blev der sat både på vandet, og en del roere fik de første kilometer skrevet ind på rokortet. Andre fortrak til klubstuen, hvor der blev nydt en kop kaffe med tilhørende kage.

Om aftenen var der 22 tilmeldte til middagen, der med sikker hånd blev orkestreret af Irene. Der blev

først serveret en velsmagende forret bestående af oksecarpaccio med parmesanost, efterfulgt af kalvecuvette sous vide med Hannes hjemmelavede flødestuede kartofler. Til dessert blev der serveret pandekager med is, og så var alle vist også blevet mætte.

Alt i alt havde vi en rigtig hyggelig dag og aften, der lover godt for den kommende rosæson.

Stig



25, 40 og 50 års jubilarer

Bent Jansen 25 års jubilæum

I 1994 ankom du til Roklubben Øresund med din spinkle kæreste Birgit trippende efter dig. Hold da op! tænkte vi: At starte med at ro i en alder af 50 år! Hvor vildt! Sådan tænker vi jo ikke i dag

Det år havde vi et fantastisk kanin-hold med Ivens og Møffe. Det gik fint med at lære at ro, og tingene tog fart. Det blev til mange dejlige kultur- og roture. Chokerende lang blev turen med "Golferne" og "Rensdyret", da I kom forbi både Saltholm og Flakfortet og helt ind i Københavns Havn og retur til Kastrup.

I blev medlem af Die Dänemarksfarer, og gæstede Berlin på klubbens årlige påsketur igennem 10 år. Sammen med Jøns og Arne planlagde du mange ture. Specielt vigtigt var det at have styr på, hvilken drikkeelse hver enkelt skulle have med. Den tur, der overstråler alle, er turen til Sognefjorden i Norge i 1998, som du var hovedarrangør af. Tre 2-års med hjemmefra i 10 dage med i alt 250 roede kilometer.

I periode 1999 til 2004 var du husforvalter i Roklubben Øresund. Dit "Waterloo" blev de tunge fliser i gårdhaven, som du ville lægge om. Gårdhaven trænger stadig til en renovering af belægningen, så hvis du stadig brænder for det, går du bare i gang ...

De seneste år er det ikke blevet til megen roning for dit vedkommende, men vi ved du er der, og altid er klar til at give en hånd med. Dejligt altid at se dig til Grill på Stranden, hvor du er sød at hjælpe med det praktiske. Vi er glade for at se dig i waders, smoking og butterfly, når du hjælper med at få bådene på land.

Mette Grau 40 års jubilæum

7905! Dit gamle medlemsnummer, 7501 Lena og mig 6901 har roet Sved-på-panden roning sammen i over 20 år, og også stillet op til Port of Copenhagen. Distancen på 10 kilometer i en 2-års passede dig godt! Og som dygtig og stærk roer prøvede du også marathon distancen på 42 sømil på Silkeborgsøerne.

Du har været rochef i Roklubben Øresund og instrueret et utal af nye roere. Du har undervist på lokalstyrmandskurser i klubben og langturstyrmandskurser i kredsens. Du er medlem af Die Dänemarksfarer, hvor alle kender dig. Du har været på rigtig mange ture med dem. Og når vi har tyskerbesøg, er det dig, de spørger efter. Du har været på

mange ferielangture i de danske farvande. Jeg husker stadig den første gang, vi to var på ferietur sammen, hvor du sagde, at vi skulle huske at have paraplyer med! Regner du da med, det bliver dårligt vejr, spurgte jeg? Nej, paraplyerne skulle selvfølgelig bruges som sejl, når der var medvind. I årevis var en hvid og blåternet stor paraply vores kæreste eje, inden den vendte vrangen ud i et vindstød.

Lotte-båden er en anden kærlighed. Den har du roet mange kilometer i og vundet sejre til Amagerregatta. Lotte er en gammel dame fra 1952, og har overlevet mange dødsdomme på grund af dit ihærdige arbejde med at vedligeholde den. Ved en "Lotte"fest i kredsregi arrangerede du et "Lotte"ri, hvor pengene gik til en super istandsættelse af båden.

Jeg har ikke tal på, hvor mange lotterier, du har arrangeret. Når du fandt et projekt, som ikke lige stod i roklubbens budget, så var der lotteri! Klinkegulvet i gangen er et eksempel. I 2012 satte du dig for, at vi skulle have nye køkkenelementer! Og sådan blev det! Tidligere har du fået loftet i køkkenet malet mørkeblåt med guldstjerner. Du sagde det kun i sjov til Jan og Steen, men de tog dig på ordet.

Du var med til at starte Tutudvalget, og var i mange år med i den gruppe, som stod for køkkenets drift og alle fester! Og der blev lavet mad ... masser af mad! Og kager! Flotte store kager, dækket af marcipan og pyntet til dagens anledning. Det første jubilæum, du var med til at arrangere, var klubbens 50 års jubilæum.

Mette, du har altid været meget aktiv, og ført mange idéer ud i livet til gavn for Roklubben Øresund og rosporten. Vi har haft de sjovt, og der er sikkert mange flere ting, jeg kunne nævne fra dit 40 årige roerliv, men slutter her, så Røse Kajakklub kan komme i gang med deres 90. standerhejsning her kl. 15.00.





Kære Hanne

50 år - det er fantastisk, du startede i roklubben i 1969 som en 14 årig lille pige med fletninger og stoftrykt busseronne.

Dette år blev det nye klubhus indviet efter at dameroklubben og herreroklubben var blevet slået sammen. Lige siden har du haft mange poster i klubben ungdomsleder, næstformand, rochef, tutkordinator og formand - nu for anden gang.

Alt sammen med stort engagement du har bla. været med til at starte Kilometerjægerklubben, månedlige madpakke-ture rundt i nærområdet, ældreroning, mini roning og fitnessroning er alt sammen noget du har sat i søen.

Men du har din største interesse for motion og langtursroning. Mit første møde med dig var i 1975, hvor du var indpisker for dame-kanin båden ved Amagerregattaen, du styrede os 4 damer med hård hånd, jeg tror vi fik en god placering. Siden har vi sammen roet mange Amagerregattaer, 10 km kaproning og i over 20 år Sved på panden, sammen med Mette. Vi var et godt hold.

Du har været på rigtig mange ferieture rundt i Danmark og i udlandet. Min første ferielangtur gik til Sønderborg, hvor det var dig der styrede kanindamerne, vi var noget ældre end dig og var sluppet hjemme fra familie og børn, så vi opførte os som teenagere, men du var jo vant til ungdomsroere,



så det gik fint. Siden har vi været på mange dejlige ferieture sammen.

På en tur til Grønland var du uheldig ved et skift at falde i det meget kolde vand det fortælles at du kom meget hurtigt op. Og den styretur du var på vej til blev til en meget hurtig ro-tur hjem til roklubben. Hjemme i Øresund kunne du ikke skjule dit uheld, du var nemlig blåsort på den ene balle.

I gennem alle dine 50 år i Øresund har du haft et godt samarbejde med Roklubben SAS. Her fandt du også dit livs kærlighed. Jeres gensidige inspiration har klubberne nydt godt af.

Du har i 40 år sammen med Else Marie stået for at arrangere teateraften med efterfølgende spising og gennem årene har du arrangeret mange spændende kurser og foredrag.



Du har også været meget aktiv både i Dffr Bro roning og Københavnskredsen Spp ved lokale opgaver blandt andet Amager strandpark og via Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning.

Da du er en god skribent, har du selvfølgelig også altid været tilknyttet Stroken samt skrevet artikler til lokalpressen.

I år står du for Amagerregattaen som skal holdes her og næste år Øresunds 90 års jubilæum.

Du ønskes et stort tillykke med 50 års jubilæet i Roklubben Øresund og mange gode år fremover. Hanne længe leve hurra

Lena

Båddåb af Rasmus Møller

Først af alt, vil jeg takke for den ære, der er vist mig ved at vælge mig som fadder til den nye båd, coastal single.

Når man så er kommet sig lidt over chokket, så dukker det uværgeligt op: Hvad skal man nu sige ved sådan en lejlighed? Det bliver så, for mig i hvert fald, naturligt at tale lidt om vort lokale farvand.

Når man så skal tale om dét, så dukker der en del navne og begreber op. Nogle af disse vil jeg nu prøve at oversætte til noget mere forståeligt for mig – og måske andre.

Nu har vi forskellige navne, som vi støder på, når vi læser søkort om Sundet – og selvfølgelig andre steder.

Banke: Forhøjning af havbund, der er ikke fare for sejlads.

Flak: Flad sandgrund.

Grund: Forhøjning af havbund, der udgør en fare eller hindring.

Klap: Mindre holme, også betegnelse for små forhøjninger på bunden.

Rev: Sand- eller stengrund, der går langt ud i havet.

Revle: Sandgrund parallel med stranden.

Røse: Stendynge på havbunden.

Trille: Rev med rullesten.

Når man sammenholder dette med dagligdagen, kunne det måske begynde at give mening. For

eksempel: Saltholm Flak, Nordre Røse, så er der jo også et Søndre Røse (syd for Dragør), Middelgrund, Svaneklapperne osv.

Jeg vil gå lidt nærmere ind på en Grund – Rasmus Møllers Grund:

En stenrøse, med kun 0,3 m vand, på det nordøstlige hjørne af det fladvandede område nord for Dragør. Opkaldt efter skipper Rasmus Larsen Møller, Dragør, 1801. Det meste af røsen menes bortsprængt og brugt som byggemateriale ved bygning af fortet på Middelgrund. Røsen hed oprindeligt Ravnen på grund af dens sorte farve.

Og hvem var så denne Rasmus Møller?

Rasmus Møller Larsen, Skipper, Dragør. Galeasen Elisabeth tilhørende Jacob Holm, Købmand. Det har desværre ikke været mig muligt at finde yderligere oplysninger på ham.

Nu har den observante roer nok fattet, hvad navnet på den nye båd bliver:

Rasmus Møller, jeg døber dig hermed og ønsker dig alt muligt held og medvind på din færd rundt på Øresund og evt. andre steder.

Tak til alle for lydhørhed og god vind i sæsonen.

Kurt.

Oplysninger hentet i "Grunde, rev og flak" af Sven Albrechtsen samt på internettet.



Båddåb af Svalerumpen

Vi har i Øresund tradition for at finde navne til vores nye både i vores lokalfarvand, det fortsætter vi selvfølgelig med, men er der snart flere navne at tage af, har vi ikke efterhånden udtømt mulighederne?

Nej, vi kan stadig komme op med nogle.

Grunden vores nye båd bliver opkaldt efter, er et interessant sted.

- den har været vidne til søslag (der er fortegnelser for at fjenden (Den engelske flåde under Nelson) den 2. april 1801 sejlede imellem den sydlige hage på Middelgrunden og vores "grund".
- der har været grundstødninger,
- og man har registreret en koncentration af bopladsflint på 6,5 m. dybde. Redskaber og flækketeknik daterer bosættelsen til klassisk Maglemosekultur.

I nyere tid er det et yndet sted for at fiske.

Er det så alt, der er at sige om stedet?

Ifølge Gammeldansk ordbog år 1100 - 1515 er der ikke meget mere at fortælle. Der er ingen fortegnelser, forklaringer på, hvorfor grunden har fået det navn, den har.

Iflg. Salmonsens konversations leksikon 1915-1930 så kommer følgende tolkning frem på navnet:

- det er en underskåret tap, der passer i en tilsvarende fordybning og ved hvilken to stykker, navnlig af træ, forbindes. Den anvendes således ved de revler, som samler tegnebrædder. Den bruges også under søværn som betegnelse af en særegnet form for en l a s k.

Det lyder ikke lige, som om det har noget med vores grund at gøre, selv om det er maritimt.

En anden tolkning/forklaring lyder, at det er

- Syd-enden af en smal sandrevle, der ligger ved Sundbyerne på Amager. Den har ca. 4 meter vand

og dens yderside er afmærket med en vager i 7½ meter vand.

Det lyder straks mere i den rigtige retning. Nærmere bestemt er det en grund ved Sundby Hage, markeret med en grøn bøjle ud til sejlrunden i Øresund.

Og med de ord:

Jeg døber dig Svalerumpen og ønsker dig og dine besætninger mange gode oplevelser på Øresund.

Lene



Levering af Svalerumpen

Således så det ud, da Svalerumpen blev "leveret til kantsten". Mogens, Ulrik og Palle lægger kræfter i at få båden sikkert i bådhallen.



Nyt stativ på pontonen

Alderen på Røse Kajakklubs medlemmer stiger, og roerne har problemer med at komme op og ned i kajakkerne. Derfor opsætter de et stativ to meter ude på pontonens nordlige side. Den skal bruges til at løfte sig op og ned i. Desuden sættes der en trekant nede i vandet, som man kan ro kajakken ind i, så den ligger mere stabilt i vandet.

For Roklubben Øresund betyder det, at "Godt Begyndt" romaskinen må rykkes længere ud ad pontonsiden, når vi har instruktion af nye medlemmer. Og det kan måske knibe med at have en inrigger til at ligge på den nordlige side, når romaskinen er i brug.

Bestyrelsen



Vinsmagning

En årlig tilbagevendende tirsdagsspecial, der længselsfuldt ses frem til, er Prebens vinsmagningsarrangement, der i år lå d. 19/3.

Preben havde i år medbragt et udvalg af vine fra Gunnar Madsen Vin, Prags Boulevard 49.

Vi lagde ud med at smage et par Chardonnay hvidvine fra henholdsvis USA (Washington State) og Australien. Begge vine var på en gang friske og bløde og faldt i publikums smag – i hvert fald den del af publikum, der satte pris på hvidvin. Å propos pris, så synes denne skribent ikke, at der var så stor forskel i kvaliteten, at det berettiger til, at den amerikanske vin med sine 105 kr. var næsten dobbelt så dyr som den australske, der stod i kun 60 kr.

Efter hvidvinene fik vi først serveret en herlig rosé fra Languedoc-diskrictet, inden Preben serverede seks

forskellige rødvine fra henholdsvis Spanien, Argentina, Sydafrika og Frankrig. Vinene spændte prismæssigt fra 79 kr. til 159 kr., og jeg må endnu engang konstatere, at mine smagsløg ikke altid er synkroniserede med listepriiserne. Mine personlige favoritter var en argentinsk Shiraz til 79 kr. samt en sydafrikansk Cinsault til 109 kr.

Samtlige ni vine blev fuldt til dørs af kommentarer fra Preben, der ødselt delte ud af sin store viden.

Til vinene havde Lena, med hjælp fra Christian, anrettet en fisketallerken til hvidvinene, lidt melon omviklet af skinke til rosévinen og et dejligt udvalg af patéer og forskellige pølser til rødvine. At Lena oven i købet havde ulejliget sig med at bage brødet dertil, gjorde oplevelsen fuldendt.

Stor tak til Preben, Lena og Christian for et dejligt arrangement. Vi glæder os allerede til vinsmagning 2020.

Kalender for rosæson 2019

| | | | |
|-------|--|-------|--------------------------------|
| 27.04 | Åbent Hus 10-12.00 | 12.08 | SPP i Sydhavnen |
| 05.05 | Madpakketur i Københavns Havn | 21.08 | SPP i Hellerup |
| 07.05 | Medlemsmøde kl. 20.00 | 23.08 | Roning & Grill – Furesø Roklub |
| 08.05 | SPP i Sydhavnen | 31.08 | Amager Regatta |
| 13.05 | Dragør Roklubs 50 års jubilæum | 03.09 | Medlemsmøde kl. 20.00 |
| 12-05 | Fællestur til Tolo/Grækenland. Fra den 12. til den 18. maj | 04.09 | SPP i Sydhavnen |
| 22.05 | SPP i Hellerup | 13.09 | SPP i Hellerup – Afslutning |
| 25.05 | Havnens Dag – PR for rosporten (under planlægning) | 01.10 | Medlemsmøde kl. 20.00 |
| 30.05 | Kr. Himmelfartstur til Struckmannsparken | 12.10 | Copenhagen Harbour Race |
| 02.06 | Madpakketur Saltholm rundt | 26.10 | Standerstrygning |
| 03.06 | SPP i Sydhavnen | 16.11 | Klabautermandsfrokost |
| 04.06 | Medlemsmøde kl. 20.00 | 14.12 | Juleroning – B&W Roklub |
| 11.06 | Lagkageroning i Gefion | 31.01 | Kilometerjægerfest |
| 20.06 | SPP i Hellerup | | |
| 21.06 | Roning & Grill – Københavns Roklub | | |
| 25.06 | Grill på stranden | | |
| 02.07 | Medlemsmøde kl. 20.00 | | |
| 07.07 | Madpakketur Amager rundt | | |
| 04.08 | Madpakketur til Ishøj | | |
| 06.08 | Medlemsmøde kl. 20.00 | | |
| 11.08 | Mini-roning | | |

Synkroniser din kalender med roklubbens kalender

Du finder altid en opdateret kalender på roklubbens hjemmeside www.roklubbnoeresund.dk.

Under Kalender kan du se, hvordan du synkroniserer roklubbens kalender med din google account, så har du altid roklubbens info på din pc-, smartphone og tablet. Trykker du under Kalender på "Agenda" får du en mere detaljeret kalender. Det samme kan du gøre på din smartphone ved at trykke "Plan".